



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 6 april 2025

Nummer: 25-14

Welkom in onze Eredienst!

Thema: "Jezus wordt gevangen genomen in de tuin van Getsemane"

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. WELKOM!

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: ds. Gerrit Schouten .

Organist: Nelleke de Kok.

Zang: Annette van Baaren.

Ouderling van dienst: Arie Oppelaar.

Diaken van dienst: Gerja Rensen.

Koster: Henk van Blitterswijk.

Beeld en geluid: Jelle Schuiling.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Exodus 3:1-15 en Johannes 18:1-9

Thema Kindernevendienst:

Jezus wordt gevangen genomen in de tuin van Getsemane
(n.a.v. Johannes 18:1-14).

➔ *Het is de eerste zondag van de maand en dat betekent dat de kinderen van de Kindernevendienst na het Kindmoment naar het dorps huis gaan en dat zij daar hun dienst hebben. Zij blijven tot het einde van de dienst in het dorps huis. En u kunt dan uw kind(eren) daar ophalen, dan wel zelfstandig naar de kerk laten komen.*

Collecten

Tijdens de dienst worden er drie collecten gehouden. .

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte bestemt de diaconie vandaag voor het Lilianefonds. Deze instelling heeft als motto "Gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap". Weet u dat acht van de tien kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld wonen? In veel landen worden deze kinderen niet als volwaardig beschouwd. Ze hebben te maken met uitsluiting en stigma's. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.

De bloemen

De bloemen gaan deze zondag met onze felicitaties naar de heer Jaap van Ommen, Ooissestraat 18, 4054 MN Echteld. Hij mocht onlangs zijn verjaardag vieren.

Meeleven met elkaar

De heer Jaap Rensen, Burg. H. Houtkoperlaan 11, 4051 DJ Ochten, is gevallen en heeft zijn sleutelbeen gebroken. Helaas was een operatie noodzakelijk. Hij is ondertussen weer thuis om verder te herstellen. Sterkte Jaap!

Verkoop paaseitjes door De Goede Herder

Na de dienst is er bij de uitgang onder de toren gelegenheid om de door u bestelde paaseitjes op te halen. De Goede Herder vraagt u om zo veel als mogelijk met gepast geld te betalen. En ... mocht u niets besteld hebben, maar alsnog eitjes willen kopen ... er is nog een kleine voorraad beschikbaar.

Wandelen

Woensdag 9 april wandelen we weer. Om half tien staat de koffie klaar in de consistorie van de kerk. We lezen en bespreken met elkaar het Bijbelgedeelte van aanstaande zondag. Daarna wandelen we een uurtje in de omgeving. Welkom!

De laatste wandeling zal plaatsvinden op 16 april. U bent ook dan uiteraard van harte welkom om mee te doen.

Jubilea in het koor

In de afgelopen tijd mocht ons kerkkoor 'Looft den Heer' vieren dat de dames Alie van Zetten en Heleen van Blitterswijk al vijftig jaar lid zijn van het koor. We feliciteren het koor met deze trouwe leden en wensen Heleen en Alie nog veel zangplezier toe!

Gespreksgroepen

Op maandag 7 april komen we weer bij elkaar voor de gespreksgroepen; de middag-groep om 14.00 uur en de avondgroep om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. We zullen ons deze keer verdiepen in de slothoofdstukken van Daniël die een heel ander karakter hebben. Apocalyptische literatuur, zo zeggen we wel met een moeilijk woord. Daniël krijgt allerlei visioenen over de toekomst. Hij ziet een menselijke gestalte, een mensenzoon, zo staat in oudere vertalingen, die voor de oude wijze wordt geleid (God) en een eeuwig koningschap ontvangt. Lees hoofdstuk 7 alvast eens door.

Gemeenteavond

Op donderdag 10 april bent u, ben jij van harte welkom op de gemeenteavond die gehouden wordt in dorps huis De Hoge Hof. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. U hebt ondertussen allemaal een uitnodiging met bijbehorende agenda ontvangen. Het is een avond om elkaar te ontmoeten en te informeren, maar ook een mogelijkheid om het reilen en zeilen van onze gemeente tegen het licht te houden. U bent van harte welkom!

Jeugdthonk De Ontmoeting

Het jeugdthonk is weer open op woensdag 16 april van 14.30 uur tot 15.30 uur, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7. We gaan beginnen met een Bijbelverhaal en hebben daarna een gezellige afsluiting van het seizoen. We zouden het superleuk vinden als je komt. Opgeven kan bij Willy Kerpentier.

Gebedspunt

Zullen we deze week bidden voor de mensen in Myanmar die werden getroffen door een alles verwoestende aardbeving. Het militaire regime laat hulp maar mondjesmaat toe. Bid voor al diegenen die gebrek hebben aan alles. Bid voor de mensen die rouwen om hun geliefden.

Agenda voor de komende week

- Maandag 7 april Gespreksgroepen (zie hierboven).
- Woensdag 9 april 09.30 uur: Wandelen (zie hierboven).
- Donderdag 10 april 20.00 uur: Gemeenteavond (in het dorps huis – zie ook hierboven).
- Zondag 13 april 10.00 uur: Dienst op Palmzondag. Voorganger: ds. Gerrit Schouten.

Om over na te denken

Wie zich herinnert dat zijn Helper almachtig is, hoeft niet te wanhopen.

Uit het 'Bijdehandboekje.

We zingen voordat de kinderen naar de Kindernevendienst gaan het projectlied 'In de tuin'.

| | | |
|---|--|--|
| 1 In een tuin in een tuin lang geleden Leefden Adam en Eva tevreden Maar de slang spuugde gif en venijn In die mooie tuin. | 2 In de tuin in de tuin van gebeden Daar heeft Jezus Gehuild en geleden ' Om de mensen hun zonden en pijn In die donkere tuin. | 3. In de tuin in de tuin die zal komen Waar de mensen al zo lang van Dromen Zal het vrede in eeuwigheid zijn In die mooie tuin, in die mooie tuin. |
|---|--|--|

We zingen na de Bijbellezingen: 'Ik zal er zijn ...' (Sela).

| | | |
|--|---|---|
| 1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgten aanwezig deelt U mijn be- staan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. | 2 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet. | 3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ont- moet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. |
|--|---|---|

Refrein

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein

Refrein

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

Annette van Baaren zingt na de verkondiging: Pië Jesu.

... heb medelijden met Jezus, die de zonden van de wereld wegneemt, geef ze rust, geef ze rust
Lam van God, die de zonden van de wereld wegneemt geef ze rust, voor altijd....