



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooiesstraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 16 maart 2025

Nummer: 25-11

Welkom in onze Eredienst!

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: ds. Simon de Kam uit Maurik.

Organist: Gerrit Vastenhouw.

Ouderling van dienst: Bert de Kok.

Diaken van dienst: Gerja Rensen.

Koster: Joke Brouwer.

Beeld en geluid: Martijn Hoegée.

We lezen uit de Bijbel:

Lucas 23:32-38 (uit NBV21) en Hebrëeën 5:7-10 (uit BGT).

Thema Kindernevendienst:

God stuurt de mensen weg uit de tuin (n.a.v. Genesis 3:10-24).

Collecten

De collecten worden in deze dienst aan de uitgang gehouden.

Daar staan twee kistjes. De opbrengst in het eerste kistje is bestemd voor de diaconie. De opbrengst in het tweede kistje is voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte (m.b.v. de collectezak) bestemt de diaconie voor de Stichting Bartiméus.

Bartiméus wil er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past. *Dat is hun missie*. Zij zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfasen. En voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet. Bartiméus biedt onderwijs en onderwijsbegeleiding aan slechtziende en blinde kinderen. Daar hoort ook advies over hulpmiddelen bij.

Verder is er over dit onderwerp veel informatie te vinden op de website van EduVip.

De bloemen

De bos bloemen gaat vandaag naar de heer Theo Pison die wij nog van harte feliciteren met zijn zevenentachtigste verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Jannie van Kerkhoven, Verlengde Spoorstraat 7, 4054 MC Echteld, heeft een lelijke val gemaakt en daarbij haar pols gebroken. Vrijdag 14 maart is zij geopereerd.

We wensen haar van harte beterschap toe en een spoedig herstel.

Overleden

Op zaterdag 8 maart is Josina Adriana van Eck-Heij overleden. Siena is 93 jaar geworden en woonde de laatste periode van haar leven in Zorgcentrum 't Kulturhus in Llenden.

Op maandag 17 maart zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden op de begraafplaats te Echteld.

Een in memoriam leest u binnenkort in het kerkblad "De Kerk Roept". We wensen Jan en José en de naaste familie sterkte toe in de tijd die komt.

Ds. Gerrit Schouten.

Buitenlandse munten

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat we in de collectezakken Turkse munten aantreffen. Ze lijken qua grootte erg veel op onze munten van twee euro maar zijn helaas veel minder waard.

Inwisselen op de bank brengt veel kosten met zich mee.

Wandelen

Woensdag 19 maart wandelen we weer. Om half tien staat de koffie klaar in de consistorie van de kerk. We lezen en bespreken met elkaar het Bijbelgedeelte van aanstaande zondag. Daarna wandelen we een uurtje in de omgeving. Welkom!

De overige data zijn 26 maart en 2, 9 en 16 april. U bent van harte welkom om mee te doen.

Een nieuwe paaskaars

Zoals bekend wordt tijdens de dienst op Eerste Paasdag de nieuwe paaskaars ontstoken. Sommige gemeenteleden ontsteken dan ook thuis een paaskaars. Vandaag, zondag, 16 maart, is er na de dienst gelegenheid om een 'thuispaaskaars' te bestellen. Bent u daartoe niet in de gelegenheid, neem dan even contact op met Maatje en Gert Schimmel. De adresgegevens staan bovenaan deze brief. In de komende week worden kaarsen bij de kaarsenmaker besteld.

Gebedspunt

Boven de agrarische sector blijven zich donkere wolken samenvakken. Stikstof- en mestproblemen schreeuwen om een oplossing die er maar niet lijkt te komen. Eindeloze onzekerheid is het gevolg. Bid voor alle boeren en gezinsbedrijven die hier mee te maken hebben.

Agenda voor de komende tijd

- Zondag 23 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger ds. Gerrit Schouten.
- Zaterdag 29 maart 10.30 uur: Kerk op Schootdienst.
- Donderdag 10 april 20.00 uur: Gemeenteavond (in het dorps huis).

Om over na te denken

***Gelukkig staat tussen die Grote God
en zijn ontzaglijk licht
zijn Zoon die met een menselijk gezicht
mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht.***

Toon Hermans in 'Het groot Citatenboek'.

We zingen na de tweede schriftlezing: Zie hoe Jezus daar loopt (Opwekking 614).

1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.

Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'

Zo gaf God zijn eigen Zoon.

2. In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Refrein

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein

3. En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein

Refrein:

*Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.*