



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 9 maart 2025

Nummer: 25-10

Welkom in onze Eredienst!

De diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: ds. Gerrit Schouten .

Organist: Nelleke de Kok.

Ouderling van dienst: Gert Schimmel.

Diaken van dienst: Jan-Cees Blanken van den Berg.

Koster: Joke Brouwer.

Beeld en geluid: Luc van Harten.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Genesis 2:4-25.

Thema Kindernevendienst:

De tuin van Eden (n.a.v. Genesis 2:8-25).

Veertigdagenproject

Het Veertigdagenproject is dit jaar "In de tuin – het leven wint!"

In de zeven verhalen gaan we (zowel in de kerkdienst als bij de kindernevendienst) langs een aantal tuinen in de bijbelverhalen op weg naar Pasen. Elke zondag van de veertigdagentijd gaan we kijken in welke tuin we uitkomen.

Op de site van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is desgewenst een veertigdagenboekje voor thuis te bestellen met de titel 'In de tuin waar het leven wint!' (<https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/>).

Collecten

De collecten worden in deze dienst aan de uitgang gehouden.

Daar staan twee kistjes. De opbrengst in het eerste kistje is bestemd voor de diaconie. De opbrengst in het tweede kistje is voor het Echteldse kerkenwerk,

De derde collecte (m.b.v. de collectezak) is via Kerk in Actie bestemd voor werk in China. Mede met uw bijdrage wordt hulp geboden aan ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen, in Hongkong. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze ontslagen en staan dan zonder inkomen of onderdak op straat.

Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp.

Ook kunnen vrouwen bijbel- of koran studies, cursussen Engels en computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie te versterken. Laten we met elkaar ons steentje bijdragen aan een toevluchtsoord voor migranten in nood.

De bloemen

Ook vandaag zijn er weer twee boeketten.

Het ene boeket gaat met onze hartelijke groeten naar mevrouw Marjolein van Harten – den Boestert, Buitenlust 108, 4003 VE in Tiel. Zij mocht vorige week thuishkomen vanuit het Vrijthof.

Het andere boeket gaat naar mevrouw Agnitha van Olderen, Kerkeland 5, 4054 NV in Echteld. We wensen haar hiermee van harte sterkte bij het verdere herstel van haar operatie.

Biddag

Woensdag 12 maart is het biddag voor gewas en arbeid. We zullen aan het begin

van een nieuw seizoen stil staan bij alles wat groeit en bloeit. We vragen om Gods zegen over het werk van onze handen.

We lezen Filippenzen 4 waar Paulus zegt: "Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden". Voor Paulus vallen biddag en dankdag eigenlijk samen.

Er is vanaf nu geen verkoop meer van Fairtrade producten. Die zijn zo overvloedig te koop in de supermarkt, het loont niet meer daar een aparte actie aan te wijden.

Om 19.30 uur bent u van harte welkom in de dienst. Ds. Gerrit Schouten is de voorganger en Nelleke de Kok bespeelt het orgel. De collecte is bestemd voor 'Kinderen in de Knel'.

Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in onveilige omstandigheden of ze hebben minder kansen zich te ontwikkelen. Kerk in Actie zet zich in voor een wereld waarin kinderen en jongeren veilig opgroeien, volwaardig meedoen en tot bloei kunnen komen.

Vanuit het kerkkoor

Ons kerkkoor 'Looft den Heer' verleent vandaag medewerking aan de dienst in Zorgcentrum Vrijthof. Wij wensen bewoners en zangers een gezegende dienst toe.

Buitenlandse munten

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat we in de collectezakken Turkse munten aantreffen. Ze lijken qua grootte erg veel op onze munten van twee euro maar zijn helaas veel minder waard. Inwisselen op de bank brengt veel kosten met zich mee.

Gespreksgroepen

Op maandag 10 maart komen we weer bij elkaar in de consistorie van de kerk voor de gespreksgroepen. De middaggroep om 14.00 uur en de avondgroep om 20.00 uur. We praten verder over Daniël. Deze keer hoofdstuk 6, over Daniël in de leeuwenkuil. Van harte welkom.

Een nieuwe paaskaars

Zoals bekend wordt tijdens de dienst op Eerste Paasdag de nieuwe paaskaars ontstoken. Sommige gemeenteleden ontsteken dan ook thuis een paaskaars. Vandaag en ook volgende week zondag, 16 maart, is er na de dienst gelegenheid om een 'thuispaaskaars' te bestellen. Bent u op die zondagen niet in de gelegenheid om dat te doen, neem dan contact op met Maatje of Gert Schimmel en het wordt geregeld. Hun adresgegevens staan bovenaan deze Zondagsbrief.

Wandelen

Op woensdag 5 maart was het Aswoensdag en toen begon officieel de Veertigdagentijd. Ook dit jaar wordt er weer gewandeld, zo ook dus op woensdag 12 maart. Om 9.30 uur staat de koffie klaar in de consistorie van de kerk. We lezen en bespreken met elkaar kort het Bijbelgedeelte voor aanstaande zondag. En we praten daar al wandelend over door. We proberen ongeveer een uur te lopen (een kilometer of vijf). De overige data zijn 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april. U bent van harte welkom om mee te doen.

Gebedspunt

In de jeugdzorg gaat veel mis. Het laatste schokkende voorbeeld is de langdurige mishandeling van een meisje in Vlaardingen door haar pleegouders. Er is gebrek aan personeel (en dus toezicht), gebrek aan geld en coördinatie. Bid voor de kinderen en jongeren die hier slachtoffer van worden, terwijl ze al in zo'n moeilijke situatie zitten. Bid voor pleegouders die het niet altijd makkelijk hebben.

Agenda voor de komende tijd

- Maandag 10 maart 14.00 en 20.00 uur: Gespreksgroepen in de consistorie (zie ook hierboven).
- Woensdag 12 maart 09.30 uur: Wandelen vanuit de consistorie (zie ook hierboven).
19.30 uur: Biduur voor gewas en arbeid (zie ook hierboven).
- Zondag 16 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger: ds. Simon de Kam uit Maurik.
- Zaterdag 29 maart 10.30 uur: Kerk op Schootdienst.
- Donderdag 10 april 20.00 uur: Gemeenteavond (in het dorps huis).

Om over na te denken

Zingen is dubbel bidden.

Ergens gelezen.

In de tuin

1 In een tuin in een tuin lang geleden
leefden Adam en Eva tevreden.
Maar de slang spuugde gif en venijn
in die mooie tuin.

2 In de tuin in de tuin van gebeden
daar heeft Jezus gehuild en geleden.
Om de mensen hun zonden en pijn
in die donkere tuin.

3 In de tuin in de tuin die zal komen
waar de mensen al zo lang van dromen.
Zal het vrede in eeuwigheid zijn.
In die mooie tuin.
In die mooie tuin.

Elly en Rikkert