



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooiesstraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 23 februari 2025

Nummer: 25-08

Welkom in onze Eredienst!

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: ds. Gerrit Schouten.

Organist: Jan Schouten.

Ouderling van dienst: Gert Schimmel.

Diaken van dienst: Gerja Rensen.

Koster: Theo van Rees.

Beeld en geluid: Jelle Schuiling.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Jona 3 en 4.

Thema Kindernevendienst:

Net als soldaten (n.a.v. Efeziërs 6:14-17).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes.

De opbrengst in het eerste kistje is bestemd voor de diaconie, die in het tweede kistje is bestemd voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is via het bekende miniatuurkerkje bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Gelet op het schilderwerk dat in deze weken wordt uitgevoerd, wordt deze collecte uiteraard van harte bij u aanbevolen..

De bloemen

Vandaag zijn er twee boeketten.

Eén boeket gaat met onze hartelijke felicitaties naar de heer Errie Plantagie, Jonge Schutskooilaan 57, 4001 SB Tiel. Hij was in de afgelopen week jarig.

Het andere boeket gaat met onze felicitaties naar Perry, Janneke en Tonie de Kruijff, Brenksestraat 2a, 4054 NE Echteld, die wij feliciteren met de geboorte van hun dochter en zus Sophie.

Voor Sophie is er een boekje.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Marjolein van Harten – den Boestert, Buitenlust 108, 4003 VE Tiel, verblijft in Revalidatiecentrum Markant, kamer 114 in Tiel. (Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel).

Mevrouw Mien Prijs – Pallada verblijft voor revalidatie in Zorgcentrum Vrijthof, afdeling Meander, kamer 19.

Het adres is ook hier Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel.

Mevrouw H.J. van den Heuvel – Klaassen, Bartus van de Walstraat 2, 4051 AK Ochten (Zorgcentrum Elim), is weer thuis uit het ziekenhuis. Maar haar conditie is nog erg zwak.

Mevr. Agnitha van Olderen, Kerkeland 5, 4054 NV Echteld moest een darmoperatie ondergaan. De operatie is goed gegaan, maar het wachten is nu op de verdere uitslagen. Een spannende tijd.

Allen sterkte en beterschap toegewenst!

Hartelijk bedankt.

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, appjes en bezoeken als blijk van jullie medeleven na mijn ongeluk en nu nog steeds tijdens mijn revalidatie.

Het heeft mij heel erg geraakt en heel goed gedaan te weten dat er zoveel mensen om me heen staan. Nogmaals dank!

Hartelijke groeten, Marjolein van Harten.

Wandelen

Op woensdag 5 maart is het Aswoensdag en dan begint officieel de Veertigdagentijd. We gaan ook dit jaar weer wandelen. Om 9.30 uur staat de koffie klaar in de consistorie van de kerk.

We lezen en bespreken met elkaar kort het Bijbelgedeelte voor aanstaande zondag. En we praten daar al wandelend over door. We proberen ongeveer een uur te lopen (een kilometer of vijf).

De data zijn: 5, 12, 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april. U bent van harte welkom om mee te doen.

Save the dates

KERK OP SCHOOTDIENST

Op zaterdag 29 maart (om 10.30 uur) is er weer een Kerk-op-Schootdienst in onze kerk. Het is een dienst voor baby's en peuters en kleuters, samen met hun vader en moeder en opa's en oma's. Het thema is ABRAHAM. Nadere info volgt.

GEMEENTEAVOND

Ieder (jong en oud) is van harte uitgenodigd om op donderdag 10 april aanwezig te zijn op onze Gemeenteavond. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in dorps huis De Hoge Hof. Begin maart ontvangt u de uitnodiging (met de agenda) op papier.

Onderhoud in de kerk

In de afgelopen week hebben de schilders hard gewerkt. De raampartijen van het schip van de kerk (zeg maar het deel waar de banken staan) zijn voorzien van een nieuwe laklaag en ze zien er weer goed uit. In de komende week zijn de ramen in het koor aan de beurt. Ondertussen worden ook de deuren gelakt.

CandleTalk

Op woensdag 26 februari is het weer tijd om bij te praten tijdens CandleTalk. De jongeren zijn om 18.00 uur welkom in de pastorie. We gaan deze keer praten over de viering van het Heilig Avondmaal. Waarom vieren we een "avondmaal" in de ochtend en wat betekenen dat stukje brood en dat slokje wijn nu precies?

Gebedspunt

"Houd u ver van uw vijanden en wees op uw hoede voor uw vrienden". Deze woorden uit de wijsheid van Jezus Sirach lijken actueel nu Amerika Oekraïne als een baksteen laat vallen. Het is goed als er een einde komt aan deze oorlog. Maar **dit** verdient Oekraïne niet. Bid voor de Oekraïners. Bid om een rechtvaardige uitkomst.

Agendavoor de komende week

- Maandag 24 februari 20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie).
- Woensdag 26 februari 18.00 uur: CandleTalk in de pastorie (zie ook hierboven).
- Zondag 2 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger: ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem. Inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland. Na de dienst bent u, ben jij van harte welkom bij het koffiedrinken.

Om over na te denken

In den beginne was het Woord en dat Woord is het e i n d e !!!

Jan Greshoff.

We zingen na het woord van genade het lied "Grijp toch de kansen door God u gegeven"(ELB 96).

1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Refrein

2 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen,
help hen die vielen, breng troost in hun smart;
laat dan uw licht schijnen, blij als de morgen,
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart.
Refrein

3 Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'.
En eens daarboven, daar vinden we weder,
vruchten van 't zaad, dat we strooiden op aard'.
Refrein

Refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.