

De Kerk roept nummer 10 2024 – Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 26 mei, 10.00 uur:

Ds. Gerrit Schouten

Zondag 2 juni, 10.00 uur: Voedselbank, koffiedrinken

Ds. Simon de Kam, Maurik

Zondag 9 juni: 10.00 uur

Ds. Willemijn Bakkes, Driebergen

Bloemen

De bloemen op zondag 5 mei zijn bezorgd bij mevrouw Willy Oppelaar, Molensteeg 11 in IJzendoorn. Dit als bedankje voor de begeleiding en organisatie van de MuffinMeeting.

De bloemen op zondag 12 mei zijn bezorgd bij mevrouw Tineke Schouten, Ooisestraat 2 in Echteld. Dit als bedankje voor de begeleiding en organisatie van de MuffinMeeting.

Meeleven met elkaar

De heer Jan Weiman, Saneringsweg 1, 4054 JK Echteld verblijft nog in Ziekenhuis Rivierland. We wensen hem veel sterkte.

De heer J. van Hardeveld, Wijenburgsestraat 13, 4054 JE Echteld, is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis maar ondertussen weer thuis. Daar kan hij verder revalideren. Heel veel sterkte toegewenst.

Dhr. Jan Vermeer, Bussenbongerd 13, 4041RA KESTEREN heeft een hartstilstand gehad. Gelukkig was er meteen hulp voorhanden. Op het moment van schrijven verblijft hij nog in het ziekenhuis in Nijmegen.

In memoriam

Op woensdag 1 mei is Johan (G.D.J.A.) Zoetekouw overleden. Johan is 61 jaar oud geworden en woonde met Matty, Yarnick/Isa en Djamel aan de Molenstraat in IJzendoorn. Johan was een techneut in hart en nieren. Na allerlei banen in de techniek begon hij een eigen bedrijfje dat zich toeleegde op (brand)beveiliging. Maar Johan was ook iemand met een groot hart. Hij stond altijd klaar om anderen te helpen. Nooit deed je tevergeefs een beroep op hem. Sommigen zeggen: hij was té goed. Hij was trots op zijn gezin en de 3 honden Penny, Amy en Saartje. (een grote St. Bernard) Begin dit jaar ontstonden er vanuit het niets lichamelijke klachten die uiteindelijk te herleiden waren tot een kwaadaardige hersentumor. Aanvankelijk gaven de artsen goede prognoses maar die werden al snel somberder. Uiteindelijk konden ze niets meer voor Johan doen en is hij in zijn slaap overleden. In de dankdienst op dinsdag 7 mei in het dorps huis hebben we Lukas 10 gelezen, over de barmhartige Samaritaan. Johan was zo'n Samaritaan. Als hij daar met de bus gereden zou hebben op de weg van Jeruzalem naar Jericho zou hij meteen gestopt zijn. Aansluitend hebben we hem begraven op de begraafplaats in Echteld. We wensen Matty en de kinderen sterkte toe in de tijd die komt.

Overleden

Op zaterdag 11 mei is Adrianus Johannes Zoetekouw overleden. Adrie is 85 jaar geworden en woonde de laatste jaren in zorgcentrum Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Adrie is in Echteld geboren en getogen. Hij was in zijn jonge jaren een fervent voetballer. Daarnaast hield hij duiven. Het was altijd weer spannend of ze wel terug kwamen en wanneer. Als raadslid is hij nog een aantal jaren politiek actief geweest in de gemeente Ochten. Gezondheidsklachten maakten dat hij al vroeg een stapje terug moest doen. Later verhuisde hij naar Ochten om dicht bij zijn vrouw in zorgcentrum Elim te kunnen zijn. Na haar overlijden ging de gezondheid van Adrie langzaam achteruit. Tenslotte kon hij niet meer zonder extra zuurstof en verhuisde hij naar zorgcentrum Elisabeth. Als ik bij hem kwam vertelde hij vaak over de familie Zoetekouw waarnaar hij een uitgebreid stamboom onderzoek deed. De crematie heeft donderdag 15 mei in besloten kring plaatsgevonden. De wensen de familie zegen van God toe in de tijd die komt.

Jarigen 80+

Dhr. C. van Dee, Ommersteinsstraat 9 viert op 1 juni zijn 91^e verjaardag.

Mevr. W.K. van Bruchem-van Doorn, Dahliastraat 13, viert op 5 juni haar 84^e verjaardag.

Beide jarigen van harte gefeliciteerd!

Verhuizing

Mevr. H.J. van den Heuvel-Klaassen, Rijnstraat 8i in Ingen is verhuisd naar een kamer in zorgcentrum Elim in Ochten. Zelfstanding wonen lukt helaas niet meer. Een grote verandering. We wensen u sterkte toe en hopen dat u snel uw plekje zult vinden in Elim.

Hartelijk dank

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle felicitaties, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen voor onze vijfenveertigjarige huwelijksdag.

Gerard en Fia Sterrenburg.

Bericht vanaf Stationsweg 2a

Even een bericht vanaf de Stationsweg 2a in Echteld. In november 2023 stond onze wereld op de kop toen er bij mij uitzaaiingen in de lever en het buikvlies werd geconstateerd. Vanaf dat moment kwamen we in een slechte droom van vele onderzoeken en chemokuren terecht.

In deze tijd zijn we overstelpt door kaarten, berichten, bezoeken enz. die hebben bijgedragen dat ik tot op heden de kuren heb kunnen doorstaan.

Uit de scan van afgelopen week blijkt dat we op de goede weg zijn en dat de uitzaaiingen zijn gekrompen.

Ik ben er nog niet want ik zal tot eind juni nog moeten kuren. Ik ben heel dankbaar voor jullie steun, niet alleen met de berichtjes e.d. maar ook met de gebeden die jullie tot op heden voor mij hebben gedaan.

Henny Budding.

Bericht uit Rhenen.

Half maart zijn wij, na 34 jaar met plezier gewoond te hebben in IJzendoorn, verhuisd naar een appartement in het schattige stadje Rhenen. Wij zijn daar al aardig gewend en hebben overigens een prachtig uitzicht op de Grebbeberg en ook een klein beetje zicht op de Neder-Betuwe. Het wonen op de Vogelenzang 4-9 bevalt ons dus prima.

Rob geniet al 3 jaar van zijn pensioen en ik had de wens om "werk en kerk" te behouden al aardig in de praktijk gebracht.

Wij zijn blij dat we deze stap hebben kunnen maken en hopen hier samen oud te worden.

Met een groet aan u allen, *Rob en Annalette Leeuw de Dreu*

Jubileum

Op dinsdag 28 mei zijn dhr. J.J. van Ommeren en mevr. M.J.T. van Ommeren-Mol, Ooisestraat 18, 50 jaar getrouwd. Een bijzonder jubileum dat zij in de kring van familie en vrienden ook willen vieren. Jaap en Marijke, vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en zegen en alle goeds toegewenst op jullie gezamenlijke levensweg.

Giften en collecten april 2024

College van Kerkrentmeesters (alles inclusief Givt):

Collecten erediensten € 266,57.

Collectegeld via bank ontvangen: € 25,=.

Miniatuurkerkje 21 april t.b.v. onderhoudsfonds € 49,00.

Giften contant ontvangen : € 100,= en via ds. Schouten € 15,= en € 20,=.

Opbrengst verjaardagsfonds over het eerste kwartaal van dit jaar € 566,=. Een prachtig bedrag. Alle gevers heel hartelijk dank!

College van diakenen (alles inclusief Givt)

Collecten Erediensten € 267,82

Bartimeus € 109,76

Manege zonder Drempels € 100,72

Gift via Arie Oppelaar € 10,00

Gift via Joke Brouwer € 10,00

Gift via Dinie Baar voor Elisabeth bode € 20,00

Per bank ontvangen: 2 x € 25,00; 1 x € 15,00; 1 x € 7,50 voor Bartimeus;

1 x € 25,00 voor Voedselbank.

WIJ ZOEKEN JOU

LEIDING KINDERNEVENDIENST

PER 1 SEPTEMBER 2024

Funtie eisen

- goed met kinderen
- creatief
- danstalent (als in stoelendans)
- improviserend vermogen
- teamplayer
- verkooptalent

Wat hebben wij te bieden

- wekelijks uitgewerkt programma
- salaris niet onderhandelbaar 😊
- 5x per jaar een avondje gezellig klutsen met koffie/thee
- samenwerken in een leuk team

Wil je meer informatie?
Spreek iemand van de leiding aan of bel met Willy op 06 25 208 299.

Agenda

Dinsdag 28 mei Inleveren kopij DKR
Woensdag 29 mei Kerkenraad

Tenslotte

We hebben het Pinksterfeest gevierd als afsluiting van alle kerkelijke festiviteiten. Met Kerst keken we vol verwondering naar de geboorte van onze Heiland. Op Goede Vrijdag werden de zonden vergeven. Op Pasen stond Jezus op uit de dood. Op Hemelvaart keerde Hij als overwinnaar terug naar zijn hemelse Vader. Wat al deze feesten verbind is dat God actief is en wij passief. Maar Pinksteren is anders. Met Pinksteren komen wij in beeld om met de wind van Gods Geest in de rug het goede nieuws te verkondigen. Gods werk is volbracht. Wij dragen de vrucht daarvan als een getuigenis met ons mee.

Om over na te denken

“Als je de Heilige Geest zoekt vliegt de duif van je weg. Als je Jezus zoekt, daalt de duif op je neer”.

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
0344-641352
www.kerkechteld.nl