



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 5 mei 2024

Nummer: 24 - 18

Welkom in onze Eredienst.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Thema van de dienst:

“Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn...”

Na de dienst is er koffiedrinken. **WELKOM!!!!**

Bij deze dienst

Voorganger: Ds. Gerrit Schouten .
Organist: Nelleke de Kok.
Ouderling van dienst: Janneke Weiman.

Diaken van dienst: Jolanda Schuiling.
Koster: Joke Brouwer.
Beeld en geluid: Frans Brouwer.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Psalm 23.

Thema Kindernevendienst:

De Heer is mijn herder (n.a.v. Psalm 23).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte (met behulp van het miniatuurkerkje) is via Kerk in Actie bestemd voor noodhulp aan bewoners en ontheemden in Oekraïne. We zien het bijna dagelijks op tv: verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur, en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in dat land die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de omgeving van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die dat nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

De bloemen

De bloemen gaan vandaag naar mevrouw Willy Oppelaar, Molensteeg 11 in IJzendoorn. Dit als bedankje voor de begeleiding en organisatie van de MuffinMeeting.

Meeleven met elkaar

De heer Jan Weiman, Saneringsweg 1, 4054 JK Echteld is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Na een paar dagen thuis geweest te zijn, is hij vrijdagmorgen opnieuw opgenomen. We wensen hem (en zijn familie) veel sterkte. Henny Budding, Stationsstraat 2a, 4054HB Echteld kreeg bemoedigende berichten uit het ziekenhuis. De chemo is zwaar maar doet zijn werk. En dat geeft hoop! Ook Gijsbert Budding, Arnoldus Jacobsstraat 24, 4051 AN Ochten kreeg positieve berichten uit het ziekenhuis. Door een succesvolle ingreep kan de behandeling nog een poosje uitgesteld worden. Flora van den Berg-van Kalkeren, Achterstraat 20, 4054 MT Echteld heeft op 2 mei een nieuwe heup gekregen. Als alles volgens plan verloopt is ze zaterdag weer thuis. Sterkte toegewenst met het verdere herstel.

Overleden

Op woensdag 1 mei is Johan Zoetekouw overleden. Johan woonde met zijn gezin aan de Molenstraat 17 in IJzendoorn. Hij is 61 jaar geworden. Een paar maanden geleden werd een kwaadaardige tumor in de hersenen geconstateerd. Al snel werd duidelijk dat de artsen niets meer voor hem konden doen. Johan is thuis, te midden van wie hem lief waren, overleden. De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op dinsdag 7 mei om 13.30 uur in dorps huis “De Hoge Hof”. Aansluitend zal de begrafenis

plaatsvinden op de begraafplaats in Echteld. Daarna is er in het dorpshuis gelegenheid om de familie te condole-
ren. Matty en de kinderen veel sterkte toegewenst.

Verhuizing Mevr. H.J. van den Heuvel-Klaassen, Rijnstraat 8i in Ingen zal deze week verhuizen naar een kamer in zorgcentrum Elim in Ochten. Zelfstanding wonen lukt helaas niet meer. Een grote verandering. We wensen u sterkte toe en hopen dat u snel uw plekje zult vinden in Elim.

Hartelijk dank Wij willen u hartelijk bedanken voor alle felicitaties, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen voor onze vijfenveertigjarige huwelijksdag.

Gerard en Fia Sterrenburg.

Bericht vanaf Stationsweg 2a Even een bericht vanaf de Stationsweg 2a in Echteld. In november 2023 stond onze wereld op de kop toen er bij mij uitzaaiingen in de lever en het buikvlies werd geconstateerd. Vanaf dat moment kwamen we in een slechte droom van vele onderzoeken en chemokuren terecht. In deze tijd zijn we overstelpt door kaarten, berichten, bezoeken enz. die hebben bijgedragen dat ik tot op heden de kuren heb kunnen doorstaan. Uit de scan van afgelopen week blijkt dat we op de goede weg zijn en dat de uitzaaiingen zijn gekrompen. Ik ben er nog niet want ik zal tot eind juni nog moeten kuren. Ik ben heel dankbaar voor jullie steun, niet alleen met de berichtjes e.d. maar ook met de gebeden die jullie tot op heden voor mij hebben gedaan.

Henny Budding.

Hemelvaart Op donderdag 9 mei, de veertigste dag na Pasen, vieren we Hemelvaart. Jezus keert terug naar zijn Hemelse Vader. De voorganger in deze dienst is ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem. [De dienst begint om 09.30 uur.](#)

Gebedspunt Dit weekend is het 4 en 5 mei. Wij vieren de vrijheid en herdenken de slachtoffers van oorlogsgeweld, in het bijzonder uit de Tweede Wereldoorlog. Toch lijkt vrede verder weg dan ooit. Bid om de vrede van God die alle verstand te boven gaat.

Agenda

Donderdag 9 mei	09.30 uur: Hemelvaartsviering (zie hierboven).
Zondag 12 mei	10.00 uur: Dienst. Voorganger: de heer J. Kroon uit Barneveld.

Om over na te denken

**Wat mooi en waardevol is groeit met liefde.
Alles wat lelijk en waardeloos is groeit met haat en angst.
Jouw keuze bepaalt jouw groei**

Ergens gelezen op Facebook.