

De Kerk roept nummer 7 2024 – Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 14 april, 10.00 uur: Jubileumdienst; Koffie drinken

Ds. Gerrit Schouten

Zondag 21 april, 10.00 uur:

Ds. Gerrit Schouten

Vrijdag 26 april: 13.30 uur Huwelijk Max en Marloes

Ds. Gerrit Schouten

Jubileumdienst

In het vorige nummer van “De Kerk Roept” hebt u al kunnen lezen dat ons kerkkoor “Looft den Heer” 50 jaar bestaat. In een feestelijke dankdienst op zondag 14 april gaan we dit vieren. Het kerkkoor zal zingen onder leiding van de dirigent, Gerrit Vastenhouw. Voorganger is ds. Gerrit Schouten. Na de dienst is er koffie, thee of fris met een traktatie van het koor. U bent van harte welkom deze dankdienst met ons mee te vieren!

Huwelijk

Op vrijdag 26 april is het een feestelijke dag voor Max Smeulders en Marloes Budding, want zij gaan trouwen! De burgerlijke plechtigheid is al een paar dagen eerder. Maar in de St. Jan de Doperkerk in Echteld is er om 13.30 uur een dienst waarin we een zegen vragen over hun huwelijk. Voorganger is ds. Gerrit Schouten en organist Gerrit Vastenhouw. Vanaf deze plaats alvast fijne dagen toegewenst en zegen van God op jullie gezamenlijke levensweg.

Bloemen

De bloemen op zondag 24 maart zijn bezorgd bij mevrouw Wil Vermeulen, Kerkeland 22 in Echteld, die wij nog van harte feliciteren met haar 86^e verjaardag.

De bloemen op zondag 31 maart zijn bezorgd bij de heer Henk Tap, Achterstraat 8. Hij verbleef onlangs enige tijd in het ziekenhuis vanwege hartproblemen. We wensen hem met dit boeket van harte een voorspoedig herstel toe.

Meeleven met elkaar

De heer Frans van Ledden, Brenksestraat 2, 4054 NE Echteld, is op dinsdag 3 april weer thuisgekomen na een verblijf in 't Vrijthof. We wensen hem veel sterkte toe.

Dhr. Henk Tap, Achterstraat 8, 4054 MT Echteld is na een spannende tijd in het ziekenhuis weer thuis om verder te herstellen van de operatie. We wensen hem veel sterkte toe.

Geboren

Op maandag 18 maart is Fay van Harten geboren, een dochter van Arne en Sabine van Harten-Kapper, Goudhaver 3, 4007SJ Tiel. Fay is een zus van Linda. De 1^e dagen na de geboorte waren spannend. Fay is nog een nachtje in het ziekenhuis geweest. Maar ondertussen gaat alles goed. Jullie van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. Zegen van God toegewenst voor jullie gezin.

Jarigen 80+

Mevr. J.A. van Eck-Heij, viert op 13 april haar 93^e verjaardag. Mevrouw van Eck woont in Lienden in zorgcentrum 't Kulturhus. Het adres is Kon. Beatrixplein 5, 4033GZ Lienden.

Kerk op schoot dienst

Op zaterdag 13 april is er om 11.00 uur weer een kerk op schoot dienst in de St Jan de Doperkerk. Een dienst voor de allerkleinsten. Alle ouders en opa's/oma's zijn welkom met de kleintjes tot en met 4 jaar. Het zal gaan over de bruiloft te Kana. Save the date!

Openbare belijdenis

Een aantal jongeren hebben aangegeven openbare belijdenis van hun geloof te willen doen. Dat is heel fijn natuurlijk maar het zou zomaar kunnen dat er meer ouderen of jongeren zijn die al korter of langer met dit verlangen rondlopen. Zo ja, neem dan contact met mij op. Dan kunnen we kijken hoe we dat vorm gaan geven. Ds. Gerrit Schouten

Muffinmeeting

De eerstvolgende Muffinmeeting is op zondag 21 april in het dorps huis "De Hoge Hof". Het is de laatste keer en we proberen er een spectaculaire ochtend van te maken! Je bent welkom om 10.00 uur. Tineke Schouten en Willy Oppelaar.

Agenda

Donderdag 11 april	Toerustingsavond Ommeren
Dinsdag 16 april	Inleveren kopij DKR
Zaterdag 13 april	Kerk op Schoot dienst
Zondag 14 april	Jubileumdienst "Looft den Heer"

Tenslotte

We hebben het Paasfeest gevierd. Opgewekt vervolgen we onze weg, letterlijk en figuurlijk. We kijken terug op een mooie stille week met veel (muzikale) inbreng van velen. Heel veel dank daarvoor!

Om over na te denken

"Er zijn dingen, die we niet geloven, tenzij we ze begrijpen; en er zijn dingen die we niet begrijpen, tenzij we ze geloven".

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds Gerrit Schouten

0344-641352

www.kerkechteld.nl