



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 24 maart 2024

Nummer: 24-12

Welkom in onze Eredienst.

Palmzondag.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Diaken van dienst:	Jolanda Schuiling.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster:	Jan Schuiling.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.	Beeld en geluid:	Gertjan Kerpentier.

We lezen uit de Bijbel (NBV21):

Marcus 11:1-11.

Thema Kindernevendienst

Ik ken die man niet! (n.a.v. Mattheüs 26:57-75).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte heeft via de Protestantse Kerk Nederland een missionair doel onder het motto 'Het Paasverhaal voor heel Nederland'. De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en via online-mogelijkheden.

Rondom de diensten

Vandaag, op Palmzondag, begint de stille week. Er is weer een liturgieboekje gemaakt voor alle diensten. Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. De Avondmaalscollecte is bestemd voor Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Op Goede Vrijdag zingt Annette van Baaren met pianobegeleiding van Nelleke de Kok het lied 'Via dolorosa'. Op Stille Zaterdag worden de nieuwe paaskaarsen binnengebracht door Jolanda Schuiling en Lisan Weiman. Ook zullen enkele kinderen wat zingen. Op Eerste Paasdag zal ons Kerkkoor "Looft den Heer" medewerking verlenen aan de dienst en Anne-Wil Oppelaar speelt trompet. De kinderen beginnen die dag om half tien in het dorps huis met hun paasontbijt. Aan het eind van de dienst komen ze de kerk in, zodat we gezamenlijk het paasproject afsluiten. De avonddiensten beginnen om 19.30 uur. En op Eerste Paasdag hopen we elkaar om 10 uur te ontmoeten. Let op het ingaan van de zomertijd,

Bloemen

De bloemen deze week gaan naar Mevrouw Wil Vermeulen, Kerkeland 22 in Echteld, die wij nog van harte feliciteren met haar zesentachtigste verjaardag.

Meeleven met elkaar

De heer Frans van Ledden, Brenksestraat 2, 4054 NE Echteld, verblijft in elk geval nog tot na Pasen in Het Vrijthof te Tiel, afdeling Markant. We wensen hem veel sterkte toe. Bij de heer Gijsbert Budding, Arnoldus Jacobsstraat 24, 4051 AN Ochten is longvlieskanker geconstateerd. Er zijn mogelijkheden voor een behandeling maar voor Gijsbert en Janine een moeilijke afweging. We wensen hen sterkte toe.

De heer Henk Tap, Achterstraat 8, 4054 MT Echteld is geopereerd in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Hij is donderdag weer thuis gekomen om verder te herstellen. Een voorspoedig herstel toegewenst Henk!

Paascollecte 2024

In de komende week ontvangt u een brief met daarin informatie over het doel van de Paascollecte 2024. Vanaf deze plaats melden we alvast dat de opbrengst van die collecte dit jaar aan het onderhoud van ons jeugdhonk 'De Ontmoeting' zal worden besteed.

Het jeugdhonk, een omgebouwde container, staat sinds 2015 in de tuin achter de pastorie en het is onderdeel van één van onze activiteiten voor de Echteldse jeugd. Maar na zoveel jaren is er wel wat onderhoud noodzakelijk. In de brief kunt u meer hierover lezen, maar het zal duidelijk zijn dat we de collecte van harte bij u aanbevelen!

Wandelen

Op woensdagmorgen 27 maart om half tien staat de koffie weer klaar in de consistorie van de kerk. Het is dit jaar onze laatste wandeltocht in de Veertigdagentijd. U bent van harte welkom!

Nieuws van "De Goede Herder"

- Zondag 24 maart: De kinderen beginnen vandaag in het dorps huis. Daar maken zij palmpaasstokken. Wanneer het weer het toelaat lopen ze daarna een rondje door het dorp om vervolgens bij ons in de kerk een rondje met hun stokken te lopen.
- Paasontbijt 31 maart: Op zondag 31 maart is het Eerste Paasdag en dan begint de Kindernevendienst om half tien in het dorps huis met het jaarlijkse paasontbijt. Aan het eind van de dienst komen de kinderen naar de kerk om gezamenlijk het paasproject af te sluiten.

Kerk op schoot dienst

Op zaterdag 13 april is er om 11.00 uur weer een kerk op schoot dienst in de St Jan de Doperkerk. Een dienst voor de allerkleinsten. Alle ouders en opa's/oma's zijn welkom met de kleintjes tot en met 4 jaar. Het zal gaan over de bruiloft te Kana. Save the date!

Gebedspunt

Zoals de politiek in Nederland versnipperd is, zo is dat ook bij de kerken. Terwijl Jezus juist oproept tot eenheid. Zullen we daar om bidden in de stille week die voor ons ligt? Dat we niet kijken naar wat ons *scheidt* als kerken, maar naar wat ons **samenbindt**.

Die ene Naam die ons gegeven is...

Agenda

- Maandag 25 maart 20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad in de consistorie
- Woensdag 27 maart 09.30 uur: Wandelen in de veertigdagentijd (zie hierboven).
- Donderdag 28 maart 19.30 uur: Dienst op Witte Donderdag, viering van het Heilig Avondmaal.
- Vrijdag 29 maart 19.30 uur: Dienst op Goede Vrijdag
- Zaterdag 30 maart 19.30 uur: Dienst op Stille Zaterdag.
- Zondag 31 maart Begin zomertijd!!!!
09.30 uur: Paasontbijt voor de kinderen in het dorps huis. B
10.00 uur: Paasviering. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.

Om over na te denken

**Wees een levensgenieter!
Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...**

Ingestuurd door een gemeentelid.