

De Kerk roept nummer 5 2023 – Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 10 maart, 10.00 uur: 4^e zondag 40 dagentijd

Ds Gerrit Schouten

Woensdag 13 maart, 19.30 uur: Biddag

Ds. Gerrit Schouten

Zondag 17 maart, 10.00 uur: 5^e zondag 40 dagentijd

Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem

Zondag 24 maart, 10.00 uur: Palmzondag

Ds. Gerrit Schouten

Bloemen

De bloemen van zondag 18 februari zijn bezorgd bij mevrouw G.H. van het Veld-van Ommeren, Biezenburgseweg 1, 4054 MB Echteld, die wij hiermee nog van harte feliciteren met haar verjaardag.

De bloemen op zondag 25 februari zijn gegaan naar de heer Errie Plantagie, Jonge Schutskooilaan 57 4001 SB Tiel, die wij hiermee nog van harte feliciteren met zijn verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Henny Budding-van Wijk, Stationsstraat 2a, begint deze week, als alle waardes goed zijn, aan een nieuwe kuur. Nu er wat meer duidelijk is over de aard van de ziekte kan er ook gerichter behandeld worden. We wensen haar sterkte toe.

Jarigen 80+

Mevr. W.H.C. Heij-Vermeulen, Kerkenland 22, viert op 13 maart haar 86^e verjaardag.

Van harte gefeliciteerd Wil en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Wandelen

Elke woensdagmorgen in de 40 dagentijd staat om half tien de koffie klaar in de consistorie. We bespreken het Bijbelgedeelte voor aanstaande zondag. We wandelen een route in de buurt van het dorp. Van harte welkom.

Muffinmeeting

Op zondag 10 maart is er weer Muffinmeeting. De jongeren zijn om 10.00 uur welkom in dorpshuis De Hoge Hof. Wij hebben allemaal vaste gewoonten. Je eet 's morgens hagelslag op je brood. Je legt je mobiel op een vaste plek om hem op te laden. Het zijn gewoonten die geen diepe betekenis hebben. Rituelen zijn ook vaste gewoonten maar die hebben wel een diepere betekenis. Naar de kerk gaan op zondagmorgen. Een kaarsje aansteken voor iemand. Waarom doe je zoiets? Kunnen rituelen jou helpen en hoe dan? We gaan er over nadenken met elkaar. Welkom allemaal!

Paasmaaltijd

Op vrijdag 22 maart organiseren we als pastoraal team weer een Paasmaaltijd in dorpshuis "De Hoge Hof". Alle senioren van 70 jaar en ouder zijn om 11.00 uur van harte welkom. Na de ontvangst met koffie is er een korte liturgie, een maaltijd en natuurlijk alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Met het oog op de maaltijd is het fijn als u zich van tevoren opgeeft. Dit kan tot en met zondag 10 maart bij Roely de Waard, telefoon 0344-641868 of via de mail eedol@freeler.nl

Verkoop paaseitjes

Op vrijdag 15 maart worden er weer huis aan huis chocolade paaseitjes verkocht in Echteld. U kunt ons vanaf 18.00 uur aan de deur verwachten. De opbrengst is voor kindernevendienst "De goede Herder".

Woont u buiten Echteld dan kunt u de paaseitjes bestellen bij Willy Kerpentier (telefoon: 06 25 208 299 of via de mail wkerpentier@outlook.com)

U kunt contant betalen of met een QR code via uw mobiel.

Vrijdag 15 maart beginnen we om 17.30 uur met het eten van frietjes voor de kinderen.

Daarna de verkoop. Wilt u/jij meehelpen? Meld je dan bij Willy Kerpentier.

U helpt ons ook enorm door vrienden en/of familie warm te maken om eitjes te kopen. Geef het aantal zakjes door aan Willy. Dan kun je ze daar ophalen.

Pre-ünie

Op 29 maart 2024 vindt de pre-ünie van het Theaterweekend plaats. Dat is een reünie, maar dan voorafgaand aan het Theaterweekend, dus een pre-reünie, een Preünie dus!

Tijdens deze avond zullen we de 'aftermovie' van het vorige Theaterweekend kijken en onthullen we de poster en het thema voor aankomend jaar!

We hopen hier met zowel oud-deelnemers als ook nieuwe potentiële deelnemers een leuke avond te hebben in aanloop naar het Theaterweekend 2024, wat zal plaatsvinden op 7 – 8 – 9 juni 2024 in het HPC in Zetten.

Ben je nieuwsgierig geworden? Geef je op via de site: www.theaterweekend.info en volg ons op onze sociale media!

Graag tot ziens op vrijdag 29 maart of tijdens het Theaterweekend van 7-9 juni!

Agenda

Woensdag 6 maart	Wandelen
Zondag 10 maart	Muffinmeeting
Dinsdag 12 maart	Inleveren kopij DKR
Woensdag 13 maart	Biddag
Woensdag 13 maart	Wandelen

Tenslotte

We volgen deze weken Petrus op zijn weg achter Jezus aan. Steeds dichterbij naar Pasen toe. Ik sluit af met een mooi lied over Petrus van Ria Borkent uit de bundel "Een vogel is er thuis.

"Ik was een onbehouwen steen,
een ruwe bonk,
maar Jezus liep niet langs me heen,
Hij nam me mee
daar bij de zee.
De beitel van zijn woord sloeg vonk na vonk.

Heer, Jezus wees de rots
van mijn bestaan
en laat mij samen met uw volk
een eenheid zijn,
gemeente zijn,
een levend huis op aarde voor uw naam".

Om over na te denken

"We cannot always build a future for our youth, but we can always build our youth for the future""
president Franklin D. Roosevelt
(We kunnen niet altijd een toekomst bouwen voor onze jongeren maar we kunnen onze jongeren wel vormen voor de toekomst").

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
0344-641352
www.kerkechteld.nl