



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 11 februari 2024

Nummer: 24-06

Welkom in deze jongerendienst.

Het thema van de dienst is 'Veertig dagen niet ...' (over vasten).

Na de dienst is ieder van harte welkom in de consistorie voor de koffie.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten .	Diaken van dienst:	Jan-Cees Blanken van den Berg.
Muziek :	De band 'Rise up'.	Koster:	Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Janneke Weiman.	Beeld en geluid:	Bert Budding.
Woord van welkom:	Anne-Wil Oppelaar.		

Mirthe leest uit de Bijbel in Gewone Taal: Thema Kindernevendienst

Matteüs 6:16-18 en Matteüs 9:14-17.
Ruth en Boaz (n.a.v. Ruth 3:7-14 en 4:13-16).

Bij deze dienst

De dienst van deze zondag is een jongerendienst met als thema
"Veertig dagen niet..." Over vasten.

Bij vasten denken we altijd meteen aan iets niet eten. Maar vasten kun je ook op heel andere manieren doen. Wat dacht je van een week zonder mobiel? Of een maand geen alcohol? Of een paar weken geen auto? Iets nalaten om er iets anders bij te winnen. Dat is de gedachte achter vasten. Wat kun jij een poos niet doen om dichterbij God te komen? We gaan er over nadenken. De muziek is in handen van de band "Rise Up".

Collecten

De collecten in deze dienst worden gehouden met de collectezakken. De eerste collecte is bestemd voor ons diaconale werk, de tweede is voor het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte is bestemd voor de jeugddienstcommissie die mede met uw bijdrage de onkosten van de jongerendiensten wil voldoen.

Bloemen

De bloemen deze week gaan naar Mevrouw G.M.J. van Doorn-Hakkert, Achterstraat 4a in Echteld, die wij hiermee nog van harte feliciteren met haar verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevr. Elly Cornelissen-Honders is de afgelopen week verhuisd naar Zorgcentrum Walstede, Konijnenwal 48 4001 HE Tiel, voor een spoedopname. Een stevige blaasontsteking speelt haar parten. We wensen haar een spoedig herstel toe.

Jubileum

Op zaterdag 10 februari zijn de heer G.A. van Blitterswijk en mevrouw J. van Blitterswijk-Fintelman, J.H. Cieraadstraat 13, 4007 WX Tiel veertig jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. Een fijne dag toegewenst en zegen van God op jullie gezamenlijke levensweg.

Gespreksgroep jongeren

Op woensdag 14 februari komen we weer bij elkaar voor de jongerenspreksgroep. Om 19.00 uur zijn jullie welkom bij Gertjan Kerpentier, Achterstraat 47. Over het thema lezen jullie meer in de app.

Wandelen

We gaan weer wandelen in de Veertigdagentijd. We beginnen op woensdag 14 februari. Om half tien staat de koffie klaar in de consistorie van de kerk. We kijken vooruit naar de Bijbeltekst van aanstaande zondag en praten daar tijdens het wandelen op door. We lopen een afstand van ruwweg vijf km.

Veertigdagen project 2024

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Het veertigdagenproject heeft dit jaar als thema: *Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen.*

In zeven verhalen gaan we samen met Petrus op weg naar Pasen. Elke zondag staan we stil bij een verhaal waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen.

Maar juist wanneer de tijd van Jezus' sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus' volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen. In de kerk komt een zevenluik. Elke zondag van de Veertigdagentijd kunnen we dan laten zien welk verhaal van Petrus we hebben gehoord.

Stamppottenmaaltijd

De eerste stamppottenmaaltijd in november was druk bezocht en erg gezellig. Op maandag 26 februari doen we dat nog een keer. Om 18.00 uur in de St. Jan de Doperkerk. Een maaltijd voor alle generaties!

U kunt zich opgeven t/m 18 februari bij ds. Gerrit Schouten, telefoon 0344-641352 of via de mail gschouten@solcon.nl. Een briefje in de brievenbus mag ook natuurlijk. Brengt u zelf een bord en bestek mee? Geef eventuele dieetwensen ook aan mij door. Als u vervoer nodig hebt, kan daar voor gezorgd worden.

Hartelijke groeten namens het team, *Gerrit Schouten.*

Dank!!!!

Beste mensen, Hierbij wil ik jullie allen heel erg bedanken voor alle lieve kaartjes, telefoontjes en bezoeken voor en na mijn operatie. Ook namens Henk dank ik u daarvoor heel hartelijk.

Met een lieve groet, *Heleen van Blitterswijk.*

BHV-ers gezocht

Naar aanleiding van de oproep in vorige Zondagsbrieven kunnen we opmerken dat verschillende gemeenteleden zich beschikbaar hebben gesteld als BHV-er. Maar wellicht twijfelt u nog!

Daarom:

Het College van Kerkrentmeesters verneemt graag ook nu nog graag wie van u er in het bezit is van een geldig BHV-diploma, zodat er in geval van nood tijdens een dienst een beroep op u kan worden gedaan.

Laat het s.v.p. weten aan Henk van Blitterswijk, 06-11 42 81 43 of henkvanblitterswijk@kpnplanet.nl.

Bij voorbaat dank!!!

Het geluid in de kerk

Na wat 'ernstige' geluidsstorings in de afgelopen tijd, zijn in de afgelopen week enkele onderdelen van de geluidsinstallatie vernieuwd. Zo is de zender van de headset (de microfoon die de predikant gebruikt) vernieuwd. Bovendien is er een nieuwe tafelmicrofoon aangeschaft.

De beide onderdelen waren al dermate versleten en/of verouderd, dat vernieuwing nodig was geworden.

We hopen dat alles nu weer luid en duidelijk (en vooral storingsvrij!!!) overkomt.

Gebedspunt

Oekraïne komt steeds meer alleen te staan in de verdediging tegen Rusland. Soldaten zijn moegestreden, er is tekort aan munitie, de wereldwijde steun droogt op. Wat gaat er gebeuren als Rusland deze oorlog wint?

Bid voor dit moegestreden land. Bid om recht voor alle slachtoffers van deze dwaze oorlog.

Agenda

- Woensdag 14 februari 09.30 uur: Wandelen in de Veertigdagentijd (zie hierboven).
19.00 uur: Gespreksgroep voor jongeren (zie hierboven).
- Zondag 18 februari 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. Eerste zondag in de Veertigdagentijd (zie hierboven).

Om over na te denken

De veiligste plaats in het heelal is de hand van God.

Toon Hermans.