



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



DE ZONDAGSBRIEF

Datum: 4 februari 2024

Nummer: 24-05

Welkom in onze Eredienst.

Na de dienst bent u, ben jij van harte welkom bij het koffiedrinken.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven.	Diaken van dienst:	Gerja Rensen.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster:	Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar	Beeld en geluid:	Luc van Harten.

We lezen uit de Bijbel (NBV21)

Lucas 7:36-50 en 1 Korintiërs 13:1-13.

Thema Kindernevendienst

Ruth en Naomi (n.a.v. Ruth 1:6-11 en 1:14-22).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw

giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte wordt gehouden m.b.v. het miniatuurkerkje. Uw gift daarin is bestemd voor Kerk in Actie die daarmee de kerken in Bangladesh wil helpen. In afgelegen dorpen in dat land is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente zijn. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Aanbevolen dus!!!!

Bloemen

Vandaag zijn er twee boeketten.

Het ene boeket gaat met onze hartelijke felicitaties naar mevrouw P. Hol, Ambtmanstraat 24, 4001 MC Tiel.

Zij is vorige week 97 jaar geworden.

Het andere boeket gaat met onze hartelijke groeten naar mevrouw Heleen van Blitterswijk-van Kalkeren, Kerkeland 10, 4054 NV Echteld. Wij wensen haar van harte een goed verder herstel to

Meeleven met elkaar

Mevrouw Heleen van Blitterswijk-van Kalkeren ontving vrijdag van haar (zeer tevreden arts) het geweldige nieuws dat er voor haar geen nabehandeling nodig is.

Fijn Heleen, van harte gefeliciteerd!!!

Een muzikaal jubileum

Jongstleden donderdag, 1 februari, was het vijftig jaar geleden dat ons kerk-

koor is opgericht. Een schitterende mijlpaal, waarmee we het koor 'Looft den Heer' van harte feliciteren. Tijdens een dankdienst op zondag 14 april zal hieraan speciale aandacht worden besteed. En 'intern' zal dit jubileum binnenkort worden gevierd met een gezellige avond.

We hopen dat we nog vele jaren van ons koor mogen genieten.

Een nieuwe paaskaars

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een nieuwe thuispaaskaars te betellen. Een blad met afbeeldingen, prijzen en een bestellijst ligt op de tafel voorin de kerk.

Bent u daarvoor vandaag niet in de gelegenheid, neem dan contact op met Maatje en Gert Schimmel en het wordt geregeld. Hun adresgegevens staan bovenaan deze Zondagsbrief.

Gespreksgroepen

Op maandag 5 februari komen we als gespreksgroepen weer bij elkaar in de consistorie van de kerk. De middaggroep om 14.00 uur; de avondgroep om 20.00 uur. We vervolgen onze lezing uit het boek Handelingen. We lezen en bespreken Handelingen 15: de eerste synodevergadering van de kerk!

CandleTalk

Op woensdag 7 februari is er weer CandleTalk. We bespreken de komende tijd een aantal regels uit de tien geboden. Deze keer praten we over het "misbruiken van de naam van de Heer". De volgende keer is woensdag 21 februari.

Jongerendienst

Op zondag 11 februari is er een jongerendienst in de kerk. Het thema van de dienst is: "Veertig dagen niet.....". Het gaat dus over vasten.

Bij vasten denken we altijd meteen aan niet eten. Maar vasten kun je ook op heel andere manieren doen. Wat dacht je van een week zonder mobiel? Of een maand geen alcohol? Of een paar weken geen auto? Iets nalaten om er iets anders bij te winnen. Dat is de gedachte achter vasten. Wat kun jij een poos niet doen om dichterbij God te komen? We gaan er over nadenken. De muziek is in handen van de band "Rise Up". Welkom!

Stamppottenmaaltijd

De eerste stamppottenmaaltijd in november was druk bezocht en erg gezellig. Op maandag 26 februari doen we dat nog een keer. Om 18.00 uur in de St. Jan de Doperkerk. Een maaltijd voor alle generaties!

U kunt zich opgeven t/m 18 februari bij ds. Gerrit Schouten, telefoon 0344-641352 of via de mail gschouten@solcon.nl. Een briefje in de brievenbus mag ook natuurlijk. Brengt u zelf een bord en bestek mee? Geef eventuele dieetwensen aan mij door. Als u vervoer nodig hebt kan daar voor gezorgd worden. Hartelijke groeten namens het team, Gerrit Schouten

Toerustingsavond "Dank God voor techniek"

Op donderdag 8 februari om 20.00 uur is er weer een toerustingsavond, georganiseerd door de collega's van cluster Klavertje vijf. U bent welkom in het Verenigingsgebouw, Kerkplein 8 in Maurik, om samen met ons na te denken over de rol van techniek in ons leven, en hoe we tegen robots en chatbots aan kunnen kijken. Met behulp van Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) kan er veel nagemaakt worden. Niet alles wat kan is ook verstandig om te doen. Hoe gaan we daarmee om vanuit het christelijk geloof? Het wordt een zeer interessante avond die heel erg aansluit bij onze actuele leefwereld met z'n vragen over de technologische ontwikkelingen die razendsnel gaan. Maaike Harmsen heeft er een boek over geschreven en praat ons graag bij.

We zingen na het meditatief moment: Leer ons uit uw liefde leven (Hemelhoog 451:3. Mel. NLB 86).

Leer ons uit uw liefde leven, ons geheel aan U te geven.
Op de plaats waar U ons stelt, wordt uw lof door ons vermeld.
Leer ons trouw uw Naam belijden, mensen helpen in hun lijden.
Laat ons zo oprecht en rein toonbeeld van uw liefde zijn.

Gebedspunt

Overall waar machtsongelijkheid is, is er het risico van verbaal of seksueel geweld. We zien het deze week weer pijnlijk duidelijk worden bij onze publieke omroep. Maar ook in de kerk komt al jaren het ene na het andere misbruikschandaal boven water. Een ongemakkelijke constatering. Laten we bidden voor de slachtoffers. Laten we bidden dat ook in de kerk ieder zich veilig kan voelen.

Agenda

- Maandag 5 februari 14.00 en 20.00 uur: Gespreksgroepen (zie hierboven).
- Woensdag 7 februari 18.00 uur: CandleTalk in de pastorie (zie hierboven).
- Donderdag 8 februari 20.00 uur: Toerustingsavond Klavertje Vijf in Maurik (zie hierboven).
- Zondag 11 februari 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. Jongerendienst (zie hierboven).

Om over na te denken

De liefde is verkwistend. Zij rekent niet, ze staat altijd rood.

Paul Scherer in 'Het groot Citatenboek'.