

De Kerk roept nummer 1 – 2024 Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 14 januari, 10.00 uur: Doopdienst

Ds. Gerrit Schouten

Zondag 21 januari, 10.00 uur: Bevestiging ambtsdragers

Ds. Gerrit Schouten

Dopen

Op zondag 14 januari zal Thijs John Hendrik Gert-Jan Smeulders het teken van de doop ontvangen. Thijs is een zoon van Max Smeulders en Marloes Budding, Pruumengaard 13, te Ochten. Op de geboortekaart staat: "Het begin van nieuw leven, zo heel erg fijn en klein. Wonderbaarlijk en niet te omschrijven, hoe blij wij met je zijn". Wanneer ik dit schrijf moeten we de dienst nog voorbereiden met elkaar.

Afscheid en herbevestiging

In de dienst van 21 januari 2024 zullen we afscheid nemen van twee dames die in onze gemeente jarenlang als pastoraal medewerkers actief geweest zijn. Het betreft mevrouw Annaliete Leeuw – de Dreu, nu nog woonachtig in de Wethouder M.J. v.d. Hatertstraat 52 in IJzendoorn. Zij gaat binnenkort verhuizen naar Rhenen. Ook mevrouw Wil Vermeulen, Kerkeland 18 in Echteld heeft met het oog op haar leeftijd aangegeven te willen stoppen als pastoraal medewerkster. We bedanken beide dames van harte voor de vele aandacht die ze aan gemeenteleden hebben gegeven en we wensen hen alle goeds en vooral Gods zegen toe voor hun toekomst.

In diezelfde dienst hopen we Arie Oppelaar opnieuw te bevestigen als ambtsdrager. In januari komt er een einde aan zijn huidige ambtsperiode van vier jaar. Gelukkig heeft hij zich bereid verklaard om ook de komende vier jaren weer beschikbaar te zijn als lid van de kerkenraad.

Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat er bezwaren zijn tegen deze herbenoeming. Die kunnen tot uiterlijk woensdag 17 januari 2024 schriftelijk en gemotiveerd worden kenbaar gemaakt aan de scribe van de kerkenraad: Gert Schimmel, Kerkeland 18, 4054 NV Echteld.

Bloemen

17 december

Het adventsbloemstuk, gemaakt door Theresa van Lavieren, is met een bemoedigende groet gebracht bij mevrouw Heleen van Blitterswijk- van Kalkeren, Kerkeland 10, 4054NV Echteld. Het boeket is gebracht bij mevrouw A.J. van den Berg-Hobé, Linge Singel 37, 4033 KA Lienden, die wij hiermee nog van harte feliciteren met haar negenentachtigste verjaardag.

24 december

Het vierde adventsbloemstuk, gemaakt door Theresa van Lavieren, is bezorgd bij Gijs en Roely de Waard - Hoogakker, Wyenburgsestraat2, 4054 JE Echteld, met het oog op hun veertigjarig huwelijksjubileum.

31 december

De bloemen zijn bezorgd bij mevr. J. van Dijk-van Doorn die we nog van harte feliciteren met haar 85^e verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Henny Budding-van Wijk, Stationsweg 2a, 4054 HB Echteld is in afwachting hoe verder.

Mevrouw Heleen van Blitterswijk-van Kalkerren, Kerkeland 10, 5054 NV Echteld is in afwachting van een komende operatie.

Verhuizing

Mevr. J.A. van Eck-Heij, Achterstraat 18, is verhuisd naar het 't Kulturhus – Lienden, waar ze een vaste kamer heeft gekregen. Haar adres is Kon. Beatrixplein 5, 4033 GZ Lienden. Veel sterkte toegewenst met deze grote verandering.

Mevrouw G. Hobé-Snoek van de achterstraat is verhuisd van Markant naar Zorgcentrum Walstede (Konijnenwal 48, 4001 HE Tiel). Ze heeft daar een vaste kamer gekregen en zal daar ook blijven wonen. We wensen u sterkte toe en hopen dat u zich snel thuis zult voelen.

In memoriam

Op vrijdag 22 december is vrij plotseling overleden Jannie van Viegen- van Doesburg. Jannie is 92 jaar geworden en woonde aan de Achterstraat in Echteld. Maar haar thuis was eigenlijk nog altijd Medel. Daar was ze geboren en getogen. Daar lag haar hart. Daar woonde ze op de ruimte, had ze dieren om zich heen. Daar werden de kinderen geboren, daar overleed dochter Ernstine, een groot verlies voor haar. Een jaarlijks hoogtepunt was de stampottenmaaltijd rond de jaarwisseling. Dan werd het hele huis verbouwd en de hele buurt kwam eten bij Jannie. Die gastvrijheid was kenmerkend voor haar. Die miste ze wel eens toen ze later in het dorp aan de Achterstraat woonde. Jannie was eigenlijk altijd wel bezig met iets. Een legpuzzel maken, knikkerzakken breien voor de actie Schoenendoos, zorgen voor de kip en de poes, de tuin, het huishouden, de kleinkinderen.... Jannie heeft in goede gezondheid een hoge leeftijd mogen bereiken. Maar de laatste jaren nam haar gezondheid af. De coronatijd was een soort van kantelpunt waarna een heleboel dingen anders werden. Het autorijden wilde niet meer, het naar de kerk gaan stopte..... Een ongelukkige val in november maakte een ziekenhuisopname nodig. Daarna werd ze ter observatie opgenomen in Markant en werd al snel duidelijk dat er meer aan de hand was. Een verhuizing naar een verzorgingshuis is er niet meer van gekomen. We zullen ons Jannie herinneren als een gelovige, hartelijke en betrokken vrouw. Op zaterdag 30 december hebben we afscheid van haar genomen in een dienst van woord en gebed in de St. Jan de Doperkerk te Echteld. Daarna heeft de begrafenis plaatsgevonden. En daarna... hebben we stampot gegeten! We wensen met name Jan David en Jennie, maar ook de verdere familie Gods zegen toe in de tijd die komt.

Jarigen 80+

Dhr. R. van Wamel, Wethouder van Lentstraat 2, viert op 7 januari zijn 87^e verjaardag.

Mevr. T.T. Pison-Börger, Jelis van Riemsdijklaan 10 in Tiel, viert op 14 januari haar 81^e verjaardag

Mevr. H.H. Hanselaar-de Boer, Burgemeester H. Houtkoperlaan 36 viert op 17 januari haar 87^e verjaardag.

Dhr. K.C. Eikelenboom. Molendam 42 te Ochten, viert op 21 januari zijn 83^e verjaardag.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar!

Candletalk

Op woensdag 10 januari zijn de jongeren om 18.00 uur weer welkom in de pastorie. We beginnen met een maaltijd en doen daaromheen het programma. Het thema zien jullie wel in de app.

Muffinmeeting

Zondag 14 januari is het weer tijd voor de Muffinmeeting. De jongeren zijn om 10.00 uur welkom in het dorps huis "de Hoge Hof". Het gaat deze keer over helden. Voel jij je een held of droom je er wel eens van om een held te zijn? Maar wanneer ben je nu eigenlijk een held? Welkom allemaal!

Jongerengespreksgroep

Op woensdag 17 januari komen we met de jongerengespreksgroep weer bij elkaar. Jullie zijn om 19.00 uur welkom in de pastorie. Het thema voor deze keer moet ik nog bedenken maar dat zie je wel in de app.

Agenda

Woensdag 10 januari Candletalk
Woensdag 10 januari Kerkrentmeesters
Zondag 14 januari Muffinmeeting
Dinsdag 16 januari Inleveren kopij DKR
Woensdag 17 januari gespreksgroep jongeren
Maandag 22 januari Kerkenraad
Woensdag 24 januari Candletalk

Tenslotte

Het nieuwe jaar 2024 is al weer begonnen. Wanneer ik een nieuw preekrooster voor me zie met al die diensten, dan kan ik wel eens verzuchten: hoe krijg ik dat allemaal weer voor elkaar? Maar als ik het oude rooster van 2023 opberg denk ik: Wat is dat weer snel voorbij gegaan. Dan blijkt het reuze mee te vallen. Het helpt om in kleine stapjes te denken. Samen maken ze één grote. Jezus zegt het zelf al: "Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad".

Om over na te denken

"Liefde geeft ruimte, maakt God groter en de problemen kleiner".

W. van de Kamp

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds Gerrit Schouten

0344-641352

www.kerkechteld.nl