

De Kerk roept nummer 23 2023 – Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 19 november, 10.00 uur:

Dhr. H. Aantjes uit Schoonhoven

Zondag 26 november, 10.00 uur: Eeuwigheidszondag

Ds. Gerrit Schouten

Zondag 3 december, 10.00 uur: 1^e Advent; koffiedrinken; voedselbank

Ds. Gerrit Schouten

Eeuwigheidszondag

Op zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zogenaamde eeuwigheidszondag. We zullen dan de namen noemen van hen die overleden zijn en herinneringskaarsen ontsteken. De betreffende families hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen voor deze dienst. Er zal ook een kaars ontstoken worden voor alle niet genoemde namen en voor hen die naamloos gestorven zijn.

Adventsproject

Zondag 3 december is de 1e Adventszondag. Het thema van het Adventsproject is "Een nieuw begin". Alle verhalen komen dit jaar uit het evangelie van Lucas. Bij elk verhaal ontdek je weer: God maakt een nieuw begin! Voor in de kerk zijn er speciale 'kerstballen' met plaatjes uit het verhaal. Er is een boekje beschikbaar voor de kinderen thuis, deze kunt u bestellen op <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/adventsslinger-een-nieuw-begin/>. Kortom: we kijken verwachtingsvol uit naar een aantal mooie Adventszondagen.

Bloemen

De bloemen op zondag 29 oktober zijn met een hartelijke groet vanuit de Protestantse Gemeente Echteld bezorgd bij mevrouw Corrie de Lange, Dahliastraat 4, 4054 NV Echteld.

De bloemen op zondag 5 november zijn met een vriendelijke groet naar mevrouw Diana van den Berg, Achterstraat 41 in Echteld gebracht, die een operatie moest ondergaan. We wensen haar van harte een goed herstel toe.

Meeleven met elkaar

Mevrouw G.J.P. Hobé-Snoek, Achterstraat 9, verblijft in Zorgcentrum Vrijthof, afdeling Markant kamer 04, Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel, om te revalideren. Ze maakt goede vooruitgang.

Mevrouw C.W. Gijsen-Kegelaar, Tulpstraat 3 is onlangs opgenomen geweest in Ziekenhuis Rivierenland. Corrie heeft onverwacht een ingrijpende buikoperatie gehad, maar gelukkig is alles goed gegaan. Ze is ondertussen weer thuis om verder te herstellen. We zijn blij voor haar dat het zo goed is uitgekapt.

U beiden zegen van God toegewenst bij het verdere herstel.

Geboren

Op maandag 30 oktober is Thijs John Hendrik Gert-Jan geboren. Een zoon van Max Smeulders en Marloes Budding, Pruiemengaard 13, 4051 EL Ochten. Zijn roepnaam is Thijs. Op het

geboortekaartje staat deze tekst: "Het begin van nieuw leven zo heel erg fijn en klein. Wonderbaarlijk en niet te omschrijven, hoe blij wij met je zijn". Thijs is in het ziekenhuis geboren maar ondertussen zijn moeder en zoon weer thuis en maken het goed. Max en Marloes, van harte gefeliciteerd met jullie zoon Thijs. Zegen van God toegewenst!

Jarigen 80+

Dhr. A.J. Zoetekouw, Rozenstraat 10 in Beneden-Leeuwen viert op 2 december zijn 85^e verjaardag.

Mevr. H.J. van Wamel-Vermeulen, Wethouder van Lentstraat 2, viert op 2 december haar 81^e verjaardag

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een goed en gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Stamppottenmaaltijd

Op maandag 27 november houden we in de St Jan de Doperkerk een stamppottenmaaltijd. Een nieuw initiatief. Een moment om elkaar te ontmoeten rondom een maaltijd. Jong en oud zijn welkom. We starten om 18.00 uur en rond 19.30 uur is de maaltijd afgelopen. Er zijn al een aantal mensen die zich hebben aangemeld om te koken. Er zal ook een vegetarisch gerecht zijn. Wilt u zelf een bord en bestek meenemen? Als u vervoer nodig hebt laat dat dan even weten. Graag opgeven met hoeveel personen je komt én eventuele dieetwensen doorgeven bij ds Gerrit Schouten. (gschouten@solcon.nl of 0344-641353) U mag ook de uitnodiging in de brievenbus van de pastorie stoppen met uw naam er op. Van harte welkom!

Giften en collecten oktober 2023

College van Kerkrentmeesters: (alles inclusief Givt)

Collecten erediensten € 240,36.

Collectegeld via bank ontvangen: € 25,=.

Extra collecte 8 oktober ter bestrijding onkosten jeugddienst € 153,29!!!!

Inhoud miniatuurkerkje – onderhoudsfonds € 61,54.

Giften ontvangen via Gerja Rensen € 10,=.

Gift ontvangen op bankrekening € 25,=

Opbrengst verjaardagsfonds 3^e kwartaal 2023 € 462,=.

Gift verjaardagsfonds ontvangen per bank € 20,=.

College van diakenen (alles inclusief Givt)

Collecten eredienst € 252,59

Protestantse kerk Nederland € 31,90

Kerk in Actie Indonesië € 80,28

Nationaal Fonds Kinderhulp € 56,63

Gift Voedselbank Per Bank € 25,00

Per bank ontvangen: 2 x € 25,00; 1 x € 10,00

Verkoop op dankdag

De opbrengst van de verkoop voor Kinderen in de Knel is netto € 93,78. Weer een prachtig resultaat! Iedereen die heeft meegeholpen aan dit resultaat: hartelijk dank! Het bedrag wordt door de diaconie aangevuld tot € 100. Het doel, Kinderen in de Knel, is een onderdeel van Kerk in Actie en zet zit in voor de rechten van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld straatkinderen en werkende kinderen. Ze komen op voor het recht op onderwijs. Het FairTrade logo staat voor eerlijke handel. Boeren en telers hebben een eerlijk

loon gekregen en met hun rechten en gezondheid is goed omgegaan. De producten zijn al lang niet alleen meer te koop in de Wereldwinkel. In de supermarkten zijn veel FairTrade producten te koop, zoals bananen, koffie, thee en chocolade. Op de producten is het bekende logo te vinden.

Nieuw in de kerk

Wellicht is het u al opgevallen, maar toch willen we melden dat in de nis waarin de witte steentjes liggen sinds kort een schitterend houten kruis staat. Dit kruis vervangt de glazen vaas, die er al langere tijd stond. Het is een schitterend staaltje huisvlijt van de heer Dik van Arkel en het past erg goed bij de witte steentjes met daarop de namen van de in het afgelopen tijd overleden gemeenteleden. Dik, BEDANKT!!!!

Agenda

Dinsdag 14 november	“Kerk zijn met alle generaties”
Woensdag 19.00 uur	Gespreksgroep jongeren
Woensdag 22 november	Kerkenraad
Woensdag 29 november	Candletalk

Tenslotte

De dood is een drempel. Wij allen die leven zullen eens die drempel passeren. Dat betekent loslaten van wat ons lief en dierbaar is. Maar ook een voltooiing van wat we altijd al geloofd hebben. Voor de één iets om met verlangen naar uit te kijken. Voor de ander juist een moment geladen van angst en onzekerheid. Ik ben altijd weer verrast hoe verschillend mensen denken over een leven na de dood. Voor de één is het een hereniging met allen die ons lief waren, de ander heeft geen idee. De Bijbel leert ons vooral wat er niet zal zijn. Geen kwaad, geen oorlog, geen ziekte en pijn.... Alleen dat al maakt het een heerlijk vooruitzicht. Maar het allerbelangrijkste wat de Bijbel ons leert is toch dat God er zal zijn. God zal bij de mensen wonen en tranen drogen. En daar waar God is daar kan het alleen maar goed zijn. We zullen er bij stilstaan tijdens de eeuwigheidszondag.

Om over na te denken

“De Schepper gaf ons twee oren en slechts één mond”
Rabbijns gezegde

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
0344-641352
www.kerkechteld.nl