



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 19 november 2023

Nummer: 23-42

Welkom in onze Eredienst!

Thema: 'Te Laat'

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	De heer H. Aantjes uit Schoonhoven.	Diaken van dienst:	Jam-Cees Blanken van den Berg.
Orgel:	Nelleke de Kok.	Koster:	Theo van Rees.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.	Beeld en geluid:	Luc van Harten.

We lezen uit de Bijbel (NBV21)

Johannes 11:1-27 en Romeinen 8:8-11.

Thema Kindernevendienst

Meester en slaaf (n.a.v. Filemon 1:1-25).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Daarvoor staat het miniatuurkerkje aan de uitgang.

De bloemen

De bloemen deze week gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Corrie Gijsen, Tulpstraat 3 in Echteld, die enige tijd geleden is geopereerd. We wensen haar van harte een goed verder herstel toe.

Meeleven met elkaar

De heer Errie Plantagie, Jonge Schutskooilaan 57 4001 SB Tiel is de afgelopen week geopereerd aan zijn knie. De operatie is goed verlopen. Als alles volgens plan verloopt zal hij ondertussen weer thuis zijn.

Mevrouw Jannie van Viegen-van Doesburg, Achterstraat 43, is ongelukkig gevallen in haar woning. Ze verblijft, na een opname in het ziekenhuis, nu in zorgcentrum Vrijthof, afdeling Markant in Tiel.

Ook mevrouw G.J.P. Hobé-Snoek, Achterstraat 9, verblijft daar nog.

⇒ Het adres van Vrijthof afd. Markant is Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel.

U allen zegen van God toegewenst bij het verdere herstel.

Eeuwigheidszondag

Op zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zogenaamde eeuwigheidszondag. We zullen dan de namen noemen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn en herinneringskaarsen ontsteken.

De betreffende families hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen voor deze dienst. Er zal ook een kaars ontstoken worden voor alle niet genoemde namen en voor hen die naamloos gestorven zijn.

Schoenendoosactie

Het is fijn te kunnen melden dat de inzameling van schoenendozen, twee weken geleden, maar liefst VEERTIG dozen heeft opgeleverd. Tel daarbij het feit dat er ook nog wat 'losse' spullen zijn gegeven, dan mogen we wel stellen dat het een prachtig resultaat is. Alle gevers hartelijk dank.

Stampottenmaaltijd

Op maandag 27 november houden we in de St Jan de Doperkerk een stampottenmaaltijd. Een nieuw initiatief. Een moment om elkaar te ontmoeten rondom een maaltijd. Jong en oud zijn welkom. We starten om 18.00 uur en rond 19.30 uur is de maaltijd afgelopen. Er zijn al mensen die zich hebben aangemeld om te koken. Er zal ook een vegetarisch gerecht zijn.

Wilt u zelf een bord en bestek meenemen? Als u vervoer nodig hebt, laat dat dan even weten. Graag opgeven met hoeveel personen u / jij komt én eventuele dieetwensen doorgeven aan ds. Gerrit Schouten (gschouten@solcon.nl of 0344-641352). U mag ook de uitnodiging of een briefje in de brievenbus van de pastorie stoppen met daarop uw naam. Van harte welkom!

We zingen als Glorialied: Er is een stad voor vriend en vreemde

(Lied 194: 1 en 4 uit de Evangelische Liedbundel)

1. Er is een stad voor vriend en vreemde
Diep in het bloemendal,
Er is een mens die roept om vrede,
Die mens roept overal.

Refrein

4. Er is een wereld zonder grenzen,
Zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
Dat hoor je overal.

Refrein

Refrein:

*Jeroesjalajiem, stad van God,
Wees voor de mensen een veilig huis.*

*Jeroesjalajiem, stad van vrede,
Brenge ons weer thuis.*

Gebedspunt

Het is een voorrecht om te mogen stemmen. Juist nu er zoveel op het spel staat, is het belangrijk om uw stem te laten horen. Zullen we bidden om nieuwe leiders? Om mannen en vrouwen die zich ook in de politiek willen laten leiden door het evangelie?

Agenda

- Woensdag 22 november 19.30 uur: Vergadering van de Kerkenraad.
- Zondag 26 november 10.00 uur: Dienst. Voorganger is Ds. Gerrit Schouten. Voleindingszondag. Zie ook hierboven.

Om over na te denken

Er is slechts één weg naar geluk, en dat is ophouden met je zorgen te maken over dingen waar je geen invloed op hebt.

Epictetus, Romeins filosoof die leefde van 50 tot 130.
Gelezen in de Gemeentebrief van de Protestantse Gemeente Duiven-Westervoort.



GEZELLIGE

STAMPOTTENMAALTIJD

Waar: St. Jan de Doperkerk
Wanneer: maandag 27 november,
van 18:00 – 19:30 uur

Breng s.v.p. zelf bord en bestek mee!

Opgeven voor 19 november bij
Gerrit Schouten (0344 - 641352) of
gschouten@solcon.nl.

Graag doorgeven met hoeveel personen je komt
en of je eventuele dieetwensen hebt.
Tot snel!