



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld
Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
06 – 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 12 november 2023

Nummer: 23-41

Welkom in onze Eredienst!

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Diaken van dienst:	Gerja Rensen.
Orgel:	Willem van der Til.	Koster:	Theo van Rees.
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel.	Beeld en geluid:	Henny en Bert Budding.

We lezen uit de Bijbel (NBV21)

Marcus 13:1-13 en Marcus 13:24-37.

Thema Kindernevendienst

Hemel en aarde, zing voor God (n.a.v. Psalm 148).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is bestemd voor Kerk in Actie die mede met uw bijdrage jongeren in achterstandswijken in Libanon wil helpen. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen de jongeren die daar wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten bijvoorbeeld tijdens een partijtje tafeltennis of airhockey. **AANBEVOLEN!!!!**

De bloemen

De bloemen gaan deze week naar Max Smeulders en Marloes Budding,

Pruimengaard 13 in Ochten, die wij nog van harte feliciteren met de geboorte van hun zoontje Thijs. Voor Thijs hebben we het boekje "De ark van Noach".

Meeleven met elkaar

Mevrouw G.J.P. Hobé-Snoek, Achterstraat 9, verblijft in Zorgcentrum Vrijthof, afdeling Markant kamer 04, Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel, om te revalideren.

Mevrouw C.W. Gijsen-Kegelaar, Tulpstraat 3, 4054 NB Echteld, is onlangs opgenomen geweest in Ziekenhuis Rivierenland. Ze is ondertussen weer thuis om verder te herstellen. Het goede nieuws is dat er geen kwaadaardige cellen gevonden zijn na de operatie. We zijn blij voor haar dat het zo goed is uitgepakt.

Ook mevrouw B.H.J. van den Berg, Achterstraat 41, 4054 MS Echteld, kreeg positieve berichten uit het ziekenhuis. Er is geen nabehandeling van chemo of bestraling nodig. Gefeliciteerd Diana!

Mevrouw Ellie Cornelissen – Honders, G.J. Petersstraat 54, 4005 ML Tiel, maakt momenteel een moeilijke tijd door. We wensen haar veel sterkte.

U allen zegen van God toegewenst bij het verdere herstel.

Kerk zijn met alle generaties

Dinsdag 14 november organiseren de kerken van Klavertje Vijf (Echteld, Ommeren, Ingen, Eck en Wiel en Maurik) een avond met als thema "Samen Jong, Kerk zijn met alle generaties". Spreker is Sabine van der Heijden, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Samen met anderen vertaalde ze een boek onder de titel 'Samen Jong'. Wat kunnen ouderen van jongeren leren in de kerk en omgekeerd? Hoe kunnen we op een goede manier samenwerken en ons geloof beleven?

Spannende vragen in een tijd waarin niet alleen ouderen maar ook jongeren worstelen met zinvragen.

De avond wordt gehouden in onze kerk. Vanaf half acht is er koffie, aanvang 20.00 uur.

Stampottenmaaltijd

Op maandag 27 november houden we in de St Jan de Doperkerk een stampottenmaaltijd. Een nieuw initiatief. Een moment om elkaar te ontmoeten rondom een maaltijd. Jong en oud zijn welkom. We starten om 18.00 uur en rond 19.30 uur is de maaltijd afgelopen. Er zijn al mensen die zich hebben aangemeld om te koken. Er zal ook een vegetarisch gerecht zijn.

Wilt u zelf een bord en bestek meenemen? Als u vervoer nodig hebt, laat dat dan even weten. Graag opgeven met hoeveel personen u / jij komt én eventuele dieetwensen doorgeven aan ds. Gerrit Schouten (gschouten@solcon.nl of 0344-641353). U mag ook de uitnodiging of een briefje in de brievenbus van de pastorie stoppen met daarop uw naam. Van harte welkom!

Nieuw in de kerk

Wellicht is het u al opgevallen, maar toch willen we melden dat in de nis waarin de witte steentjes liggen sinds kort een schitterend houten kruis staat. Dit kruis vervangt de glazen vaas, die er al langere tijd stond. Het is een schitterend staaltje huisvuil van de heer Dik van Arkel en het past erg goed bij de witte steentjes met daarop de namen van de in de afgelopen tijd overleden gemeenteleden. Dik, BEDANKT!!!!

Inzameling voor de Voedselbank

Vorige week zondag zijn er lang houdbare levensmiddelen ingezameld voor Voedselbank Rivierenland. Er is erg veel ingeleverd. De Voedselbank laat weten blij verrast te zijn met de grote opbrengst. En dat geven we graag door.

Gebedspunt

De gevechten in Gaza tussen Hamas en Israëli gaan onverminderd door. Maar ook het antisemitisme neemt navenant toe. Joodse restaurants sluiten hun deuren. Joodse scholen gaan tijdelijk dicht.

Bid dat Joden Moslims en Christenen met elkaar naar verbinding zoeken en niet de haat aanwakkeren.

Agenda

- Dinsdag 14 november 20.00 uur: Kerkzijn met alle generaties (zie hierboven).
- Woensdag 15 november Gespreksgroep jongeren.
- Zondag 19 november 10.00 uur: Dienst. Voorganger: de heer Aantjes uit Schoonhoven.

Om over na te denken

**Gelukkig is de mens die niet achter het geluk aan zit als achter een vlinder,
maar dankbaar is voor alles wat hem wordt gegeven.**

Phil Bosmans. Toegestuurd door een trouw lezer van De Zondagsbrief.



GEZELLIGE

STAMPPOTTENMAALTIJD

Waar: St. Jan de Doperkerk
Wanneer: maandag 27 november,
van 18:00 – 19:30 uur

Breng s.v.p. zelf bord en bestek mee!

Opgeven voor 19 november bij
Gerrit Schouten (0344 - 641352) of
gschouten@solcon.nl.

Graag doorgeven met hoeveel personen je komt en of je eventuele dieetwensen hebt. Tot snel!