

De Kerk roept nummer 21 2023 – Echteld.

Kerkdiensten.

Zondag 22 oktober, 10.00 uur:

Ds. Simon de Kam uit Maurik

Zondag 29 oktober, 10.00 uur:

Ds. Gerrit Schouten

Woensdag 1 november, 19.30 uur: Dankdag

Ds Gerrit Schouten

Zondag 5 november, 10.00 uur Koffiedrinken, voedselbank

Ds Gerrit Schouten

Bloemen

De bloemen van zondag 1 oktober zijn met onze hartelijke felicitaties voor haar 91^e verjaardag, bezorgd bij mevrouw van Daalen- Heusinkveld, Stationsweg 16 in Echteld.

De bloemen van zondag 8 oktober zijn met een hartelijke groet bezorgd bij mevrouw Gijsje Hobé-Snoek, die tijdelijk woont op Vrijthof afd. Markant. Wij wensen haar een voorspoedig herstel.

Meeleven met elkaar

Mevrouw G.J.P. Hobé-Snoek, Achterstraat 9, verblijft in Zorgcentrum Vrijthof, afdeling Markant kamer 04, om te revalideren na een ongelukkige val thuis.

Bij mevrouw B.H.J. van den Berg, Achterstraat 41, is borstkanker geconstateerd. Als alles volgens plan verloopt zal zij op dinsdag 24 oktober geopereerd worden. Een spannende tijd voor Diana.

Wim en Dikky Quint, Zwijning 31 in Ochten, hebben tijdens hun vakantie in Griekenland een ongeluk gehad. Leek het aanvankelijk mee te vallen, achteraf zijn er toch de nodige kneuzingen en ongemakken, waaronder de schrik om alles wat gebeurd is.

U allen zegen en sterkte toegewenst!

Jarigen 80+

Mevr. C. Versteeg-Pallada, Broekdijksestraat 4, viert op 22 oktober haar 83^e verjaardag.

Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Candletalk

Op woensdag 25 oktober zijn de jongeren weer welkom voor Candletalk. We starten om 18.00 uur met een maaltijd in de pastorie. Daarna doen we tot ongeveer half acht ons programma.

Sirkelslag

We gaan weer Sirkelslag spelen. Sommige jongeren kennen het wel. Een superspannend spel vol gekke spelletjes. Save the date: zaterdag 28 oktober. Er doen opnieuw heel veel jongerenteams mee in Nederland. We gaan voor een super score. Toch? Om half acht zijn alle jon

geren van 12 tot 16 jaar welkom in de kerk. Jij doet toch ook mee?
Groeten! Martijn Hoegée en Gerrit Schouten.

Kerk op schoot dienst

Zaterdag 28 oktober is er weer een Kerk op schoot dienst in onze kerk. Tijdens deze sprankelende, belevingsgerichte dienst voor baby's, peuters en kleuters, beleven zij samen met hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en verhaalgerichte activiteiten en knutsels. We hopen u en jullie bij deze feestelijke dienst te ontmoeten op zaterdag 28 oktober om 10.30 uur. Graag even opgeven met hoeveel personen jullie komen. Dat kan via golijve@hotmail.com.

Gea van Hal-Olijve en Annette van Baaren-Angelino

Jeugdhonk De Ontmoeting

Het jeugdhonk is weer open op woensdag 1 november a.s. van 14.30 uur tot 15.30 uur. We gaan beginnen met een Bijbelverhaal en daarna gaan we gezellig knutselen. We zouden het superleuk vinden als je (weer) komt om samen met ons te knutselen. Je doet toch ook mee? Opgeven kan bij Willy Kerpentier, bel: 06 - 25 208 299 of mail: wkerpen-tier@outlook.com.

Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen: 13 december, 24 januari, 6 maart, 17 april en 29 mei (steeds van 14.30 uur tot 15.30 uur). Op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? Geef je mailadres aan ons door, dan houden we je op de hoogte. Tot ziens in het jeugdhonk!

Kerk zijn met alle generaties

In september nam ik een kijkje in de loods waar de laatste hand werd gelegd aan de praalwagen voor het fruitcorso. Het was een vrolijke boel. Ouderen en jongeren werkten samen aan de voltooiing van de wagen. Het kan dus zag ik tot mijn eigen verbazing. Ouderen en jongeren die met veel plezier aan een gezamenlijk project werken.

Kerk zijn met alle generaties. Jongeren die leren van ouderen en ouderen die leren van jongeren. Een onwerkelijke droom of juist een doel om met elkaar aan te werken? Sabine van der Heijden is docent en studentcoach aan de Christelijke Hogeschool Ede en heeft veel ervaring in het omgaan met jongeren. Samen met anderen heeft zij een Amerikaans boek vertaald onder de titel "Samen Jong". Het is een heel praktisch boek geworden waarin zes kernwaarden staan om kerk te zijn met alle generaties. Op dinsdag 14 november is Sabine van der Heijden te gast in de St. Jan de Doperkerk in Echteld, om te vertellen wat haar drijft om dit boek te vertalen in het Nederlands én waarom het voor onze kerken zo belangrijk is.

Namens de collega's van het cluster klavertje vijf nodigen we ouderen en jongeren van harte uit om aanwezig te zijn en te luisteren naar Sabine van der Heijden. Maar ook om mee te denken hoe kerk zijn met alle generaties (weer) gestalte kan krijgen in onze kerken. U bent van harte welkom. Om half acht staat de koffie klaar. Om 20.00 uur beginnen we met het programma. U/jij bent van harte welkom!

Namens de collega's van klavertje vijf, ds Gerrit Schouten

Giften en collecten september 2023

College van Kerkrentmeesters:

College van Kerkrentmeesters (alles inclusief Givt):

Collecten erediensten € 234,05.

Collectegeld via bank ontvangen: € 15,=.

Opbrengst collecte als gift ontvangen van "bruidspaar kerkverhuur" via Henk van Blitterswijk € 142,02.

College van diakenen (alles inclusief Givt):

Collecte erediensten € 175,44

Kerk in Actie € 30,91

Jeugdwerk Protestantse Kerk Nederland € 79,91

Marokko € 202,90; per bank: € 10,00; € 20,00 en € 50,00

Libië € 272,57; per bank: € 10,00; € 20,00 en € 30,00

Gift Voedselbank per bank 1 x € 25,00

Gift Muffinmeeting voor Kinderen in de Knel € 20,00

Agenda

Maandag 23 oktober Pastoraal overleg i/d consistorie

Dinsdag 24 oktober Inleveren kopij DKR

Woensdag 25 oktober Candeltalk

Donderdag 26 oktober Kerkenraad

Zaterdag 28 oktober Kerk op Schootdienst

Tenslotte

We zien deze dagen afschuwelijke beelden uit Israël. Hamas die dood en verderf zaait. Maar vooral ook verdeeldheid. Hét kenmerk van een terreurorganisatie. En daar slagen ze wonderwel in. Ook in Nederland wordt heftig gediscussieerd over welke vlag wel of niet gehesen moet worden. De haatberichten op internet zijn ronduit stuitend. Maar bij welk kamp we ons ook voegen, het zijn allemaal uitingen van onmacht met de huidige situatie. We zouden willen dat Joden en Arabieren samen in vrede kunnen leven op die kleine postzegel die Israël heet. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Vrede. Zullen we daar om bidden?

Om over na te denken

"Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden".

Matteüs 5:9

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds Gerrit Schouten

0344-641352

www.kerkechteld.nl