



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 17 september 2023

Nummer: 23-34

Welkom in onze Eredienst!

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	De heer J. de Koster uit Culemborg.	Diakenen van dienst:	Gerja Rensen.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster:	Henny Budding.
Ouderling van dienst:	Janneke Weiman.	Beeld en geluid:	Luc van Harten.

We lezen uit de Bijbel (NBV21) Thema Kinderkerk

Numeri 10: 11,12 en 29 t/m 36 & Johannes 8: 12 t/m 14.
Bij God is het goed (n.a.v. Psalm 46).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staat een kistje. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte is deze zondag bestemd de diaconie deze zondag voor Marokko. De keuze van dit doel behoeft weinig nadere toelichting. Hartverscheurend zijn de beelden die we op TV hebben gezien. Uw bijdrage wordt overgemaakt naar Kerk in Actie. Deze organisatie (onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland) helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko. Daar wordt samengewerkt met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakesh. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak. Wanneer u uw bijdrage per bank wilt geven, dan kan dat via IBAN NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld. Het zal duidelijk zijn dat de derde collecte volgende week zondag bestemd is voor noodhulp in Libië.

De bloemen

De bloemen deze week gaan naar De heer Cor Oppelaar, Broekdijksestraat 4 in Echteld, die wij nog van harte feliciteren met zijn achtentachtigste verjaardag.

Maanmannetjes bij de pastorie?? Wat was er aan de hand?

Wellicht hebt u die mannen in witte pakken deze week rond de pastorie zien lopen.

Zoals wij al enkele jaren wisten bestond de aftimmering aan de onderkant bij de dakgoten van de pastorie uit asbest platen. Afgelopen donderdag zijn deze door een gespecialiseerd bedrijf o.l.v. Piet v/d Berg verwijderd. Dit had tot gevolg dat de dominee en zijn vrouw vrijwel de gehele dag in huis door hebben moeten brengen omdat er binnen een straal van vijf meter niemand in de buurt mocht komen. De hele pastorie was dan ook afgezet met rood-witte linten en de betreffende werknemers liepen in maanpakjes rond. E.e.a. om alles op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. A.s. maandag zal Johan Kerpentier (Firma van Gessel) beginnen met het aanbrengen van nieuwe kunststof platen zodat e.e.a. er weer netjes afgewerkt uit komt te zien.

Startzondag

Op zondag 24 september vieren we de startzondag. "Zing mee..." is het thema van de dienst. Er hebben zich ondertussen flink wat zangers en muzikanten gemeld die onder leiding van Nelleke en Arnoud aan het oefenen zijn. De dienst begint om 10.00 uur met koffie, thee en fris. De jongeren bakken iets lekkers voor bij de koffie. Om half elf willen we starten met de dienst. Na de dienst praten we in groepjes na aan de hand van een liedtekst. Buiten de kerk staat een pannenkoekenkraam waar ondertussen pannenkoeken worden gebakken. Om uiterlijk 13.00 uur ronden we af met het zingen van een lied! Zingt u/jij ook mee?

⇒ **De kindernevendienst begint die ochtend om 10.00 uur in het dorps huis.**

"De Ontmoeting" gaat weer open

"De Ontmoeting" gaat weer open. De activiteiten in het jeugdhonk "De Ontmoeting", voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7, gaan binnenkort van start. Het jeugdhonk is open op woensdag 20 september a.s. van 14.30 uur tot 15.30 uur.

We gaan beginnen met een Bijbelverhaal en daarna gaan we gezellig knutselen. We zouden het superleuk vinden als je (weer) komt om samen met ons te knutselen. Je doet toch ook mee?

Opgeven kan tot 18 september bij Willy, bel: 06 - 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com.

Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen: 1 november, 13 december, 24 januari, 6 maart, 17 april en 29 mei (steeds van 14.30 uur tot 15.30 uur).

Op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? Geef je mailadres aan ons door, dan houden we je op de hoogte. Tot ziens in het jeugdhonk!

Gespreksgroepen

Op maandag 2 oktober gaan we weer beginnen met onze gespreksgroepen. We nemen dit seizoen het Bijbelboek Handelingen als uitgangspunt en verdiepen ons in het ontstaan van de kerk en volgen Paulus op zijn weg door de toenmalige wereld waar hij nieuwe gemeenten vormde. De middaggroep start om 14.00 uur en de avondgroep om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Ook nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom.

CandleTalk

Op woensdag 4 oktober starten we weer met CandleTalk. Alle jongeren van 12 t/m 17 jaar zijn welkom. We doen het dit jaar een beetje anders. We starten op woensdagavond om 18.00 uur met een maaltijd in de pastorie. Daarna doen we het programma en we proberen om 19.30 uur af te ronden. De data tot nieuwjaar zijn 4 en 25 oktober; 8 en 29 november. Je bent van harte welkom!

Gespreksgroep jongeren

Voor de jongeren die 18 jaar of ouder zijn starten we met een gespreksgroep. We komen 1x in de maand bij elkaar op woensdagavond om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Mocht een andere avond beter passen dan bekijken we dat de 1e keer. De data zijn 11 oktober; 15 november; 13 december; 17 januari; 14 februari en 20 maart.

Jeugddienst

Op zondag 8 oktober is er weer een jeugddienst in de St Jan de Doperkerk. Het thema van de dienst is "No time for losers..." Paulus vergelijkt geloven met een hardloper die voor de 1e prijs gaat. Geloven vraagt om de mentaliteit van een winnaar. Gek? Dan moet je beslist naar de dienst komen. De muziek wordt begeleid door een heuse huisband. Voorganger is ds Gerrit Schouten

Kerk op schoot dienst

Zaterdag 28 oktober is er weer een Kerk op schoot dienst in onze kerk. Tijdens deze sprankelende, belevingsgerichte dienst voor baby's, peuters en kleuters, beleven zij samen met hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en verhaalgerichte activiteiten en knutsels. We hopen u en jullie bij deze feestelijke dienst te ontmoeten op zaterdag 28 oktober om 10.30 uur. Graag even opgeven met hoeveel personen jullie komen. Dat kan via golijve@hotmail.com

Gea van Hal-Olijve en Annette van Baaren-Angelino

Gebedspunt

Opnieuw extreem natuurgeweld. Een aardbeving in Marokko. En een alles verwoestende storm en modderstroom in Libië. Opnieuw duizenden doden en gewonden. Laten we bidden voor alle verscheurde gezinnen en families. Voor alle gewonden en nabestaanden die, soms tegen beter weten in, nog hopen op de redding van een geliefde.

Agenda

- Woensdag 20 september 14.30 uur – 15.30 uur: "De Ontmoeting" is open.
- Zondag 24 september 10.00 uur: Dienst. Startzondag.
Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. Voor verdere info: zie hierboven.

Om over na te denken

Je leeft maar één keer en als het aan Jezus ligt is dat eindeloo.

Visje.

We zingen na de eerste schriftlezing: 'Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit'. (Mel. 'Abide with me')

1 Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

2 Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3 Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.