



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 10 september 2023

Nummer: 23-33

Welkom in onze Eredienst!

in deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Diakenen van dienst:	Gerja Rensen en Jolanda Schuiling
Organist:	Hennie Klaasen Bos.	Koster:	Henny Budding.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.	Beeld en geluid:	Luc van Harten.

We lezen uit de Bijbel (NBV21)

Jozua 5:2-12.

Thema Kinderkerk

De Israëlieten veroveren Jericho (n.a.v. Jozua 6:1-20).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staat een kistje. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte is deze zondag bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland, die mede met uw gift hiermee aandacht besteedt aan kinderen en jongeren, onder het motto: Goed voorbereid met jongeren op weg.

We zeggen vaak: Jongeren zijn de toekomst van de kerk. Maar is het niet beter om te zeggen: Ze zijn waardevol om wie ze nú zijn? Daarom is het belangrijk om ervoor de zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus genomen worden. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die er zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

De bloemen

De bloemen worden deze zondag gegeven aan ds. Gerrit en zijn vrouw Tineke Schouten, die na autopech tijdens hun vakantie, gelukkig weer veilig zijn thuisgekomen.

Nog meer over de bloemen

Wanneer u iemand weet in ons dorp (en de wijde omgeving) die wel eens een schouderklopje in de vorm van een bos bloemen kan gebruiken, lat het dan weten aan onze diakenen (Gerja Rensen, 06-10367321 of Jolanda Schuiling, 06-20603143). Voor alle duidelijkheid: het noemen van namen is niét 'kerkgebonden'.

Dank!!!

Het is al weer een tijdje geleden dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Ik wil langs deze weg nog iedereen bedanken voor alle belangstelling, kaarten, fruitbakjes en de vele telefoontjes.

Met vriendelijke groet, Jan van Doorn.

MuffinMeeting

Vandaag, zondag 10 september, is er weer MuffinMeeting. De start van dit seizoen is een B'nanenfeest. Alle jongeren zijn om 10.00 uur weer welkom in dorps huis De Hoge Hof! Wat is de MuffinMeeting? De naam zegt het al: Muffins eten. Maar ook gezelligheid, luisteren, vragen, spelletjes en gesprekken over God, Jezus, de Bijbel en de wereld om ons heen....

Alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan of al studeren/werken zijn van harte welkom. Ook vrienden en vriendinnen zijn welkom.

Willy Oppelaar en Tineke Schouten.

“Verhuizing

Mevrouw A.E. Dijkhorst is van De Lindehorstlaan in Ochten verhuisd naar Zorgcentrum Elim. Geografisch een kleine stap maar voor Sjaan een grote verandering in haar leven. We wensen haar een goede tijd toe in Elim en hopen dat het weer snel zal voelen als “thuis”. Zegen van God toegewenst!

Weer thuis

Onze vakantie viel onbedoeld wat langer uit dan gepland. Autopech op de dag van vertrek zorgde voor bijna een week oponthoud. We waren zondag vroeg in de avond pas thuis. Onvoorzien maar wel wat vervelend omdat ik 3 september de dienst weer zou leiden. Bedankt voor alle meelevens en voor het oplossend vermogen van onze kerkenraad! En boven alles natuurlijk dank aan ds. Willemijn Bakkes die op zo'n korte termijn een dienst kon voorbereiden. We hebben er rijdend in de auto op weg naar huis met aandacht naar zitten luisteren. Dankjewel!

Startzondag

Op zondag 24 september vieren we de startzondag. “Zing mee...” is het thema van de dienst. Er hebben zich ondertussen flink wat zangers en muzikanten gemeld die onder leiding van Nelleke en Arnoud aan het oefenen zijn. De dienst begint om 10.00 uur met koffie, thee en fris. De jongeren bakken iets lekkers voor bij de koffie. Om half elf willen we starten met de dienst. Na de dienst praten we in groepjes na aan de hand van een liedtekst. Buiten de kerk staat een pannenkoekenkraam waar ondertussen pannenkoeken worden gebakken. Om uiterlijk 13.00 uur ronden we af met het zingen van een lied! Zingt u/jij ook mee?

“De Ontmoeting” gaat weer open

De activiteiten in het jeugdhonk “De Ontmoeting”, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7, gaan binnenkort weer van start.

Het jeugdhonk is binnenkort open op woensdag 20 september a.s. van 14.30 uur tot 15.30 uur.

We gaan beginnen met een Bijbelverhaal en daarna gaan we gezellig knutselen.

We zouden het superleuk vinden als je (weer) komt om samen met ons te knutselen.

Je doet toch ook mee?

Opgeven kan tot 18 september bij Willy, bel: 06 - 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com.

Tot ziens in het jeugdhonk!

Gebedspunt

Een dak boven je hoofd is een recht in Nederland. Maar we kennen allemaal wel ouderen of jongeren die al jaren wachten op een (passende) woning. En wat te denken van alle daklozen en vluchtelingen? Bid dat er betaalbare woningen komen, met name voor mensen met een smalle beurs.

Agenda

- Zondag 17 september 10.00 uur: Dienst. Voorganger: de heer J. de Koster uit Culemborg.
- Woensdag 20 september 14.30 uur – 15.30 uur: “De Ontmoeting” is open.
- Zondag 24 september Startzondag (zie ook hierboven).

Om over na te denken

Voordat we kunnen bidden: 'Uw Koninkrijk kome',
moeten we eerst willen bidden: 'Moge mijn koninkrijk gaan'.

Alan Redpath in het boekje Kort&krachtig.