



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 3 september 2023

Nummer: 23-32

Welkom in onze Eredienst!

na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:

Mw. Ds. Willemijn Bakkes uit
Driebergen.

Diaken van dienst:

Gerja Rensen.

Organist:

Nelleke de Kok.

Koster:

Henny Budding.

Ouderling van dienst:

Bert de Kok.

Beeld en geluid:

Bert Budding

We lezen uit de Bijbel (NBV21)

Mattheus 22: 15-22.

Thema Kinderkerk

Rachab verstopt spionnen op haar dak (n.a.v. Jozua 2:1 en Jozua 2:6-21).

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staat een kistje. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte is deze zondag bestemd voor het Werelddiaconaat met Israël als bijzonder doel. Jongeren in dat land hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land.

Met een speciaal onderwijsprogramma leert de mensenrechtenorganisatie Rabbits for Human Rights jonge Israëli's – voor hun verplichte dienstitijd begin – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

De voorganger in deze dienst

Volgens de planning zou deze zondag (3 september) Ds. Gerrit Schouten weer voorgaan. Hij hoopte jongstleden dinsdag weer in Echteld te arriveren na (samen met Tineke) een aantal weken vakantie te hebben gehouden in het Franse Bretagne.

Helaas ... op maandagmorgen 26 augustus (toen ze op het punt stonden om te vertrekken) begaf de koppeling van zijn auto het. Pogingen om nieuwe onderdelen in Frankrijk te krijgen hadden tot op vrijdagmorgen 1 september geen succes. Stel dat het vrijdag later op de dag zou lukken, dan zou hij misschien zaterdagmiddag thuis arriveren en dan moest de dienst voor 3 september nog worden voorbereid.

In goed overleg is toen besloten om een gastpredikant te gaan zoeken.

We zijn dankbaar en blij dat Ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen zich direct bereid toonde om hem te vervangen.

We wensen Ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke een voorspoedige thuisreis en een behouden thuiskomst en Ds. Bakkes een gezegende dienst!

De bloemen

Deze zondag gaan de bloemen met onze grote dank naar Ds. Willemijn Bakkes, die zo goed was om deze dienst over te nemen.

Nog meer over de bloemen

Wanneer u iemand weet in ons dorp (en de wijde omgeving) die wel eens een schouderklopje in de vorm van een bos bloemen kan gebruiken, laat het dan weten aan onze diakenen (Gerja

Rensen, 06-10367321 of Jolanda Schuiling, 06-20603143). Voor alle duidelijkheid: het noemen van namen is niét 'kerkgebonden'.

We feliciteren

Jongstleden woensdag was het de dag waarop Ds. Wya de Kam - Diepeveen vijftienvijf jaar predikant was.

We hebben haar als Protestantse Gemeente Echteld hiermee van harte gefeliciteerd en die felicitaties zijn onderstreept met een bos bloemen.

Geve God haar nog vele jaren om Zijn Woord te verkondigen.

Kinderactiviteiten

Vanaf vandaag zondag (3 september) is er weer Kindernevendienst. Ook is de Oppasdienst weer van start gegaan (in het dorps huis).

MuffinMeeting

De MuffinMeeting start met een B'nanenfeest. Op zondag 10 september zijn alle jongeren om 10.00 uur weer welkom in dorps huis De Hoge Hof!

Wat is de MuffinMeeting? De naam zegt het al: Muffins eten. Maar ook gezelligheid, luisteren, vragen, spelletjes en gesprekken over God, Jezus, de Bijbel en de wereld om ons heen....

Alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan of al studeren/werken zijn van harte welkom. Ook vrienden en vriendinnen zijn welkom.

Willy Oppelaar en Tineke Schouten.

Open monumentendag 2023

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023 openen duizenden monumenten in Nederland weer gratis hun deuren voor het grote publiek tijdens de Open Monumentendag.

Ook in onze gemeente Neder-Betuwe is iedereen van harte welkom om op zaterdag 9 september een kijkje te nemen in een van de prachtige monumenten die dan zullen zijn opengesteld.

Zo stellen wij als Protestantse Gemeente Echteld onze prachtige St. Jan de Doperkerk die dag open voor belangstellend publiek. Op gezette tijden zal in de kerk het orgel worden bespeeld. Bezoekers zijn op zaterdag 9 september a.s. welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

Er zijn die die dag verschillende deskundigen aanwezig om u te vertellen over de bijzonderheden die in de kerk te zien zijn. Denk hierbij aan de muurschilderingen, het graf en de graftombe.

Voor belangstellenden is er ook een informatieboekje verkrijgbaar.

Voor nadere informatie: Henk van Blitterswijk (06-11428143) of Gert Schimmel (06-29048280).

Gebedspunt

Enkele kinderen droegen desgevraagd het volgende gebedspunt aan: *Laten we bidden voor kinderen die door de oorlog in bv. Oekraïne geen ouders en/of huis meer hebben. Laten we God vragen of Hij hen wil helpen en, als ze nog ouders hebben, of Hij hen geld wil geven om een huis te kopen of te repareren.*

Agenda

- Donderdag 7 september 20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters (in de consistorie).
- Zaterdag 9 september 10.00 tot 16 uur: De kerk is open i.v.m. Open Monumentendag.
- Zondag 10 september 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
Viering van het Heilig Avondmaal.
MuffinMeeting in het Dorps huis.
- Zondag 24 september Startzondag.

Om over na te denken

De mooiste dingen op aarde zijn gratis.

Ingestuurd door een gemeentelid.

We zingen: Samen in de naam van Jezus.

1 Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

3. Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator

2 Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
't Is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

We zingen: Er is een God die hoort.

1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een God, er is een God
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart
Er is een God die hoort
Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord
Er is een God die hoort

3. Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt 's Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort

2. God schonk zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, Heer van het al
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal
Heerser van 't gans heelal
Want onze schepper, koning der aard
Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort

Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is 't eeuwig licht.

We zingen: Laat de kinderen tot mij komen.

1 Laat de kind'ren tot mij komen
Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

2 Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.
Informatie over dit lied
Laat de kindren tot mij komen, alle, alle kindren.

We zingen: Ik zal er zijn.

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgten aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

2. Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

4. O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'