



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 20 augustus 2023

Nummer: 23-31

Welkom in onze Eredienst!

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	De heer H. Aantjes uit Schoonhoven.	Diaken van dienst:	Jolanda Schuiling.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster:	Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel.	Beeld en geluid:	Martijn Hoegée.

We lezen uit de Bijbel (NBV21)

1 Samuel 16:14-22 en Lucas 8:26-39.

Collecten

De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staat een kistje. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte is deze zondag bestemd voor de Stichting Care4Tina. De mensen van deze stichting gaan gedurende twee weken per jaar naar Xi'an (een stad in China). Daar opereren ze belangeloos kinderen met een schisis (aangeboren afwijking van lip, kaak en/of gehemelte) die te vondeling zijn gelegd.

De bloemen

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van ons allen naar de heer Daan Cornelissen, G.J. Petersstraat 54 in Tiel.

Open monumentendag 2023

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023 openen duizenden monumenten in Nederland weer gratis hun deuren voor het grote publiek tijdens de Open Monumentendag. Ook in onze gemeente Neder-Betuwe is iedereen van harte welkom om op zaterdag 9 september een kijkje te nemen in een van de prachtige monumenten die dan zullen zijn opengesteld. Zo stellen wij als Protestantse Gemeente Echteld onze prachtige St. Jan de Doperkerk die dag open voor belangstellend publiek. Op gezette tijden zal in de kerk het orgel worden bespeeld. Bezoekers zijn op zaterdag 9 september a.s. welkom van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn die dag verschillende deskundigen aanwezig om u te vertellen over de bijzonderheden die in de kerk te zien zijn. Denk hierbij aan de muurschilderingen, het graf en de graftombe. Voor belangstellenden is er ook een informatieboekje verkrijgbaar. Voor nadere informatie: Henk van Blitterswijk (06-11428143) of Gert Schimmel (06-29048280).

Startzondag

Het lijkt nu nog ver weg maar de startdienstcommissie is al weer bij elkaar geweest om de startzondag op zondag 24 september voor te bereiden. De commissie wil er dit jaar een muzikale invulling aan geven. En daar is uw hulp bij nodig. Eén van de goede dingen uit de coronatijd is dat veel mensen in de dienst zijn gaan zingen. Dat was best een drempel om te nemen, maar nu horen we regelmatig de vraag: kunnen we niet nog een keer zingen in de kerk? En het antwoord is ja. Natuurlijk! Graag zelfs! We willen daar op de startzondag alle ruimte voor maken.

Het thema wordt dan ook "Zing je mee?" Maar ook een bijdrage op een instrument is natuurlijk van harte welkom. Ieder die een muzikale bijdrage wil leveren, in welke vorm dan ook, kan zich melden bij Nelleke de Kok. (bnkok@gmail.com of 06-22300822).

Zij zal dan samen met Arnoud Melief kijken hoe één en ander vorm kan krijgen, ook qua begeleiding. We kijken uit naar jullie inbreng!

*Hartelijke groeten van de startdienstcommissie:
Jan-Cees, Arjanne, Roely en Gerrit.*

Gebedspunt

In onze regio beginnen volgende week de scholen weer. Kinderen gaan naar een nieuwe groep of een nieuwe school. Leerkrachten ontvangen vaak nieuwe leerlingen (of gaan verder met hun kinderen van vorig jaar). Laten we deze week bidden voor kinderen en leerkrachten die aan een nieuw jaar in hun leven beginnen: Geve God ieder de kracht, de wijsheid en uiteraard ook het plezier om op welke manier dan ook verder te bouwen aan zijn of haar leven.

Om over na te denken

*Als iemand luistert, een hand uitstrekt,
een bemoedigend woord fluistert
of een eenzaam persoon tracht te begrijpen,
staan er buitengewone dingen te gebeuren.*

Loretta Girzartis in het boekje 'Drop'.

Agenda

- Zondag 27 augustus 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. E. Fockens uit Klarenbeek.

We zingen lied 343 uit de Evangelische Liedbundel: Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam.

- | | |
|--|--|
| 1.
Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
Die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
Tonen het wonder van uw heerlijkheid. | 2.
Heer, onze God, die aard, en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep,
Wat zijn wij mensen, dat u aan ons denkt,
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt. |
| 3.
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid,
Leven om Jezus wil in eeuwigheid | 4.
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
Dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan..
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! |