



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 21 mei 2023

Nummer: 23-20

Welkom in onze Eredienst!

JEUGDDIENST met als thema IK ZIE JE.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Diaken van dienst:	Gerja Rensen.
Muzikale medewerking van de gospelgroep	Yada Yeshua uit Genderen.	Koster:	Theo van Rees.
Ouderling van dienst:	Janneke Weiman.	Beeld en geluid:	Henny en Bert Budding.

De dienst van deze zondag is een jeugddienst die samen met de jeugddienstcommissie is voorbereid. Zien en gezien worden is een belangrijk thema in het leven van jongeren. Dat geeft het gevoel dat je ergens bij hoort. Het thema is dan ook: "Ik zie je".

We lezen het Bijbelverhaal van Zacheüs die zich in een vijgenboom verstoppt om Jezus te zien. Maar Jezus ziet hem en nodigt zichzelf bij hem aan tafel. Muzikale medewerking wordt verleend door de gospelgroep Yada Yeshua uit Genderen.

Schriftlezingen: Lucas 19: 1 – 10 (NBV21).

Thema kinderkerk: Jezus gaat naar de hemel (n.a.v. Handelingen 1: 1 – 11).

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een kistje. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is bestemd voor het werk van de Jeugddienstcommissie. Mede met uw hulp kan de commissie daarmee de kosten die aan de jeugddiensten zijn verbonden, betalen.

De bloemen

De bloemen gaan vandaag naar de heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat 18, die vorige week in het ziekenhuis heeft gelegen.

We wensen hem van harte een verder herstel toe.

Meeleven met elkaar

Dhr. Jaap Rensen, Burg. H. Houtkoperlaan 11 4051 EW Ochten, is ongelukkig gevallen. Na een aantal dagen in het ziekenhuis is hij nu weer thuis. Maar de pijn van vijf gebroken ribben zal voorlopig blijven.

Mevrouw Elly Cornelissen verblijft in 't Vrijthof in Tiel om te revalideren. Ze gaat goed vooruit. We hebben afgelopen week in het restaurant samen koffie gedronken!

Mevrouw Ditta van Dijk-van Doorn, Wilglaan 112 4005 RZ Tiel, kreeg slechte berichten uit het ziekenhuis. De borstkanker blijkt toch uitgezaaid. Een teleurstelling. Ze is begonnen met een medicijnkuur.

Zullen we bidden voor alle genoemden maar ook voor alle niet genoemden die soms een lange en moeizame weg gaan?

DANK!

onze zoon Tonie.

Hartelijk dank voor alle kaarten, attenties en berichtjes voor de geboorte van

Groetjes van Perry en Janneke de Kruiff – Oppelaar.

Onderhoud in en rond onze kerk

In de afgelopen week zijn de kerk gordijnen, inclusief de rails vervangen. Alles ziet er weer goed uit en het openen en sluiten is voor de koster een stuk makkelijker geworden.

Gebedspunt

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat jongeren niet goed in hun vel zitten. De jeugdzorg kent lange wachtlijsten. Depressiviteit en zelfdoding komen onder de jonge generatie veel meer voor dan bij anderen. Zullen we deze week bidden voor de jongeren die in deze tijd hun weg moeten vinden in de wereld van grote mensen? Bid dat ze God zullen leren kennen als een God die met hun diepste gedachten vertrouwd is.

Agenda

- Maandag 22 mei 20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de consistorie).
- Zondag 28 mei 10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten. Pinksterviering.
In deze dienst zal Tonie de Kruiff de heilige Doop ontvangen.

Om over na te denken

Wil je eerst een bewijs van God? Moet je dan een fakkel aansteken om de zon te zien?

Ingestuurd door een gemeentelid