



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 14 mei 2023

Nummer: 23-19

Welkom in onze Eredienst!

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Mw. Ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen	Diaken van dienst:	Jolanda Schuiling.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster:	Theo van Rees.
Ouderling van dienst:	Bert de Kok.	Beeld en geluid:	Martijn Hoegée.

Schriftlezingen: Jesaja 41: 17-20 en Johannes 16: 16-24 (NBV21).

Thema kinderkerk: Het gouden beeld (n.a.v. Exodus 32: 1 – 14).

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een kistje. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Deze organisatie ondersteunt en begeleidt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Als kerken diaconaal betrokken zijn in hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de kiel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf.

Hemelvaart

Op donderdag 18 mei, de veertigste dag na Pasen, vieren we Hemelvaart. Jezus keert terug naar zijn Hemelse Vader. Maar zijn zorg voor ons houdt niet op. Het thema van de dienst is

“Met zonder Jezus”.

Let op! De dienst begint om *09.30 uur*.

De bloemen

De bloemen gaan deze week nog met felicitaties voor hun vijftigste trouwdag naar Henk en Lia Honders – van Kleef, Kerkstraat 14a Ochten.

Meeleven met elkaar

De heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat 18, heeft op 4 mei een heupoperatie ondergaan. Hij is ondertussen weer thuis om verder te herstellen en te revalideren.

Bij Mevrouw J. van Dijk-van Doorn, Wilglaan 112 in Tiel, is borstkanker geconstateerd. Vervolgonderzoek heeft uitgezonden dat er uitzaaiingen zijn. Een teleurstelling voor haar en haar gezin. Er wordt nu overlegd hoe verder.

De heer Jan Weiman, Saneringsweg 1, tobt al langere tijd met zijn gezondheid. Afgelopen week heeft een PATscan uitgezonden dat hij ongeneeslijk ziek is. Een kaart ter bemoediging is van harte welkom maar als u op bezoek wilt komen, overleg dan vooraf even met de familie.

Luuk Budding, Ooisestraat 10, is na een lange periode in het ziekenhuis nu eindelijk thuis. Bijzonder ook voor Bart en Carola om nu voor het eerst gewoon als gezin thuis te kunnen zijn. Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw Elly Cornelissen – Honders, G.J. Petersstraat 54 in Tiel, verblijft in Zorgcentrum Vrijthof te Tiel voor revalidatie.

Aan alle genoemden de zegen van God toegewenst op de weg die zij gaan.

Onderhoud in en rond onze kerk

Maandag en dinsdag (15 en 16 mei) worden in de kerk nieuwe gordijnen opgehangen. U zult ongetwijfeld hebben gemerkt dat de huidige gordijnen slecht worden én dat het railsysteem nodig

vervangen moet worden; sommige gordijnen zijn nu immers moeilijk te sluiten en te openen. Redenen voor het College van Kerkrentmeesters om deze zaak grondig aan te pakken.

Jeugddienst

Op zondag 21 mei is er weer een jeugddienst in de St. Jan de Doperkerk. De jongeren hebben de dienst mee voorbereid. Zien en gezien worden is een belangrijk thema in het leven van jongeren. Dat geeft het gevoel dat je ergens bij hoort. Het thema is dan ook:

"Ik zie je".

We lezen het Bijbelverhaal van Zacheüs die in een boom klimt om Jezus te zien maar zelf liever niet gezien wil worden misschien? Muzikale medewerking wordt verleend door de gospelgroep Jada Jeshua uit Genderen. Welkom!

Barbecue jongeren

Op woensdag 17 mei is er een barbecue voor de jongeren van CandleTalk en de Muffinmeeting. We sluiten daarmee het seizoen af. Jullie zijn om 18.00 uur welkom in de tuin van de pastorie. Jan Lenssinck gaat voor een vuurtje zorgen. Dus zelfs als het koud is, zitten we er warmpjes bij. Rond 20.00 uur ronden we af. Ook andere jongeren zijn van harte welkom natuurlijk. Maar laat dat dan even weten met het oog op de inkopen die we moeten doen. (0344-641352)

Gebedspunt

Kort geleden waren we getuige van de kroning van Charles III in het Verenigd Koninkrijk. Met Hemelvaart vieren we dat Jezus zijn koningschap aanvaard heeft. Bid dat deze koning der koningen erkend en geëerd wordt, hier en in alle landen.

Agenda

- Maandag 15 mei 20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters in de consistorie.
- Woensdag 17 mei 18.00 uur: Barbecue voor de jongeren (zie hierboven). Zie hierboven.
- Donderdag 18 mei 09.30 uur: Dienst op Hemelvaartsdag. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. Zie hierboven.
- Zondag 21 mei 10.00 uur: Jeugddienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten. Zie hierboven.

We zingen "Heer God U loven wij" (St. Opwekking)

Heer, God, U loven wij, Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid zingt gans heelal Uw naam
Aarde en hemel, Heer zingen Uwe Naam ter eer
Heel Uw schepping door eeuwig met engelenkoor

Heilig, heilig, heilig is onze God, De Heer Ze-ebaath
Hemel en aarde Zijn van Uw grootheid vol
Hemel en aarde Zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja Amen

We zingen "Wees mijn verlangen" (Opwekking 520)

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij, Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

3 Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

4 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde,)
Getooid als een bruid)
Gaat mijn verlangen) 2x
Nog meer naar U uit.)

Om over na te denken

"Er is niets dat niet vergeven kan worden en niemand die geen vergeving verdient"-

Desmond Tutu