



Protestantse Gemeente Echteld
Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld



orde van de dienst op zondag 7 mei 2023

**in deze dienst zal Mirte van Baaren
haar geloof belijden**



Voorganger:

Ds. Gerrit Schouten

Organist:

Nelleke de Kok

Ouderling van dienst:

Janneke Weiman

Diaken van dienst:

Jan-Cees Blanken van den Berg

Koster:

Theo van Rees

Techniek:

Frans Brouwer

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

We zingen staande: "Samen in de Naam van Jezus..." Opwekking 167

1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Stil gebed, bemoediging en groet

We zingen: "U leert me lopen op het water..." Opwekking 789

1 U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet.

2 En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij.

3 De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand.

4 En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van Mij.

5 Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op Uw genade -
Want ik ben in Uw nabijheid.

6 En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij.

Gebed om ontferming

Genadeverkondiging

We zingen: "Stil mijn ziel..."Opwekking 717

1 Stil mijn ziel wees stil,

En wees niet bang

Voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds

Hij is er bij,

In je beproevingen en zorgen.

2 God U bent mijn God

En ik vertrouw op U

En zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

Vaste geest binnen in mij

Die rust in U alleen.

3 Stil mijn ziel wees stil

En dwaal niet af

Dwars door het dal zal Hij je leiden

Stil, vertrouw op Hem

En hef je schild tegen de pijlen van
verleiding.

4 God U bent mijn God

En ik vertrouw op U

En zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

Vaste geest binnen in mij

Die rust in U alleen.

5 Stil mijn ziel wees stil

En laat nooit los

De waarheid die je steeds omarmd heeft

Wacht, wacht op de Heer

De zwartste nacht

Verdwijnt wanneer het daglicht

doorbreekt.

6 God U bent mijn God

En ik vertrouw op U

En zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

Vaste geest binnen in mij

Die rust in U alleen

Ik rust in U alleen.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om de opening van het Woord

We lezen: Psalm 121 (NBV21): Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.

Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet de wachter van Israël.

De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:

overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid.

We kijken en luisteren naar: "Shoulders" door "For King and country"

Verkondiging

We kijken en luisteren naar "Reckless love" van Cory Asbury

Vertaling

1 Voordat ik een woord sprak, zong U al over mij
U bent zo, zo goed voor mij geweest
Voordat ik ademhaalde blies U Uw leven in mij
U bent zo, zo zachtaardig voor mij geweest

Refrein

3 O de overweldigende, eindeloze, buitengewone liefde van God
O het jaagt me na, vecht tot ik gevonden ben, laat de 99 achter*
Ik kon het niet verdienen en ik verdien het niet, toch geeft U uzelf weg

2 O de overweldigende, eindeloze buitengewone liefde van God
Toen ik tegen U in ging, vocht Uw liefde toch voor mij
U bent zo, zo goed voor mij geweest
Toen ik me waardeloos voelde, gaf U alles voor mij, U bent zo, zo zachtaardig voor mij geweest

Refrein

Refrein
Er is geen schaduw die U niet oplicht
Geen berg die U niet beklimt, om achter me aan te komen
Er is geen muur die U niet neerhaalt, geen leugen die U niet neerhaalt
Om achter me aan te komen 4x

** Het refrein verwijst naar een gelijkenis die Jezus vertelde: Stel dat iemand honderd schapen heeft, maar hij raakt er één kwijt. Wat zal hij dan doen? Hij laat de 99 andere schapen in de heuvels achter. En hij gaat op zoek naar dat ene schaap dat hij kwijt is.*

De kinderen komen terug uit de Kindernevendienst.

Onderwijzing

Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert uit alle volken, stammen, natiën en talen. Een volk van alle eeuwen, dat zal worden tot een schare die niemand tellen kan. Destijds heeft Abraham in zijn leven een Stem vernomen. Een Stem die hem opriep te breken met goden en machten, die mensen tot slaven maken en uit zijn op chaos en ondergang. Hij werd geroepen op weg te gaan naar het land, dat God hem wijzen zou. Op weg naar de toekomst van Gods rijk.

Sindsdien is een onafzienbare stroom van mensen hem gevolgd. Mensen die eveneens een Stem in hun leven hebben bespeurd. De Bijbel laat ons eerlijk zien, dat het daarbij ging om mensen van vlees en bloed, zoals wij allen zijn. Zij zijn de weg van het geloof gegaan met vallen en opstaan. Zij hebben Gods naam geprezen en geschaad. Zij hebben geleefd tussen geloof en twijfel, tussen verzet en overgave, tussen vertrouwen en

aanvechting. Zij hebben lofliederen gezongen en hun waarom uitgeschreeuwd naar de hemel. Maar gaande op deze weg hebben zij geweigerd de hoop op te geven, dat God zijn beloften vervullen zal.

Zo gaat de gemeente van Christus haar weg door de woestijn van het leven. Maar de Heer trekt met zijn gemeente mee. Hij geeft zijn Woord en Sacramenten als brood voor onderweg. Door de doop zijn wij opgenomen in die wonderlijke gemeenschap van alle eeuwen. Ingelijfd in de gemeente van Christus. Verbonden met Hem en alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Het Woord wijst ons de weg. Verkondigt ons Gods liefde en trouw, zoals die gestalte hebben gekregen in Jezus zijn Zoon. Dat Hij zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgeleverd, houdt onze hoop levend, dat Hij zijn werk voltooien zal.

In de viering van het Heilig Avondmaal wordt ons geloof versterkt en wordt de gemeenschap met Christus en met elkaar ons keer op keer bevestigd.

Voordat Mirte haar geloof zal belijden, zullen we eerst als gemeente, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis doen van ons christelijk geloof. Dat doen we door de apostolische geloofsbelijdenis staande te zingen.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus;

is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

ten derde dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.

De vergeving der zonden.

Wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.

Amen.

Belijdenis

Het stemt ons allen tot vreugde en dankbaarheid dat jij, Mirte van Baaren, openlijk de Naam wilt belijden, waarin je werd gedoopt.

Daarmee spreek je ook uit, dat je bewust deel wilt uitmaken van de gemeente van Christus en wilt meewerken aan haar opbouw.

Gelegenheid voor een persoonlijke belijdenis

Ik vraag jou Mirte Geertje Merie van Baaren antwoord te geven op de volgende vragen:

* Geloof je dat God - die de Schepper is van alle dingen - ook jouw leven heeft gewild en jouw Vader wil zijn?

* Wil jij je toevertrouwen aan Jezus Christus, die in zijn dood en opstanding voor ons, heeft laten zien hoe groot de liefde van God is?

* Wil jij je laten leiden en inspireren door Gods Geest, in het besef dat je, met de gemeente van alle eeuwen, op weg bent naar de toekomst van Gods rijk?

* Wil je weerstaan en weerspreken alles wat met Gods Koninkrijk in strijd is?

* Wil jij je met de gemeente verenigen rond Schrift en Tafel en naar de jou geschenken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Mirte Geertje Merie van Baaren, wat is daarop jouw antwoord? ...

Mirte schept water uit het doopvont als herinnering aan haar doop.

Zegen: Mirte Geertje Merie van Baaren
 God onze hemelse Vader
 Zegene jou met zijn heilige Geest
 tot vervulling van het ambt van alle gelovigen
 in de gemeente van Jezus Christus.

**“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen”.**

(2 Korintiërs 5:17)

Mirte ontsteekt haar doopkaars aan de Paaskaars

Vraag aan de gemeente:

Gemeente wilt u Mirte van Baaren als nieuw lidmaat aanvaarden in de gemeente, haar dragen in uw gebeden en met haar de weg van Gods koninkrijk gaan? .

Gemeente antwoordt:

Welkom kind van God, Welkom in de kerk van Christus, Wereldwijd en in ons midden.

"Zo zijn wij allen één lichaam van Christus, door de kracht van de ene Geest, die aan ieder in het bijzonder zijn gaven geeft. De God van alle genade, die in Christus ons heeft geroepen, wil ons volmáken, bevestigen en grondvesten. Hem zij de lof in alle eeuwigheid". Amen

We zingen “Abba Vader...” ELB 376

1 Abba Vader, U alleen,
U behoort ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe

2 Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D'uwe en anders geen
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
Laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen

Informeel moment

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Aandacht voor de collecte

We zingen staande: “Ga met God...” NLB 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

We zingen: “Amen, amen, amen...” NLB lied 415:3

*Na de dienst is er gelegenheid Mirte van Baaren te feliciteren.
Bovendien bent u, ben jij van harte welkom om koffie, thee
of een bekertje fris te drinken.*