

De Kerk roept nummer 9 2023 – Echteld.

Kerkdiensten

Donderdag 4 mei, 19.00 uur: Dodenherdenking

Ds Gerrit Schouten

Zondag 7 mei, 10.00 uur: Voedselbank en koffie drinken

Ds Gerrit Schouten

Oppas: Jolanda Schuurman

Zondag 14 mei, 10.00 uur:

Ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen

Oppas: Jeanet van Dieden

Dodenherdenking op 4 mei

Op donderdag 4 mei is het dodenherdenking. In de St Jan de Doperkerk in Echteld is er om 19.00 uur een dienst waarin we stil zullen staan bij de gevallen. Het kerkkoor "looft den Heer", onder leiding van Leontien Bruinsma-de Kam, zal haar medewerking verlenen aan deze dienst. Namens de gemeente Neder Betuwe zal er gesproken worden door wethouder Stefan van Someren.

Het thema van de dienst is "De vrede van God..." Na de dienst zullen er kransen gelegd worden bij het monument en zingen we het "Wilhelmus". U bent daarna welkom in dorps huis "De Hoge Hof" voor een kopje koffie.

Openbare belijdenis

Op zondag 7 mei zal Mirte van Baaren Openbare belijdenis van haar geloof afleggen. Een bijzondere moment, voor Mirte maar ook voor ons als gemeente. Mirte is gedoopt. Het "ja" dat toen klonk uit de mond van haar ouders, Albert en Annette, klinkt nu uit de mond van Mirte zelf. Alle dank aan God! We hebben met elkaar een feestelijke dienst voorbereid. U bent van harte welkom!

Bloemen

Zondag 16 april zijn de bloemen met een groet naar de heer Henk Pallada, Kerkeland 24, gegaan. Henk heeft onlangs in het ziekenhuis gelegen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.

De bloemen op zondag 23 april zijn bezorgd bij mevrouw J.A. van Eck - Heij, Achterstraat 18, die wij hiermee nog van harte feliciteren met haar 92e verjaardag.

Meeleven met elkaar

Luuk Budding verblijft nu in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Hij is uit de couveuse en het gaat met kleine stapjes vooruit. We wensen hem, maar ook zijn ouders Bart en Carola Budding, Ooisestraat 10, heel veel sterkte toe.

Mevrouw Elly Cornelissen – Honders, G.J. Petersstraat 54 in Tiel, verblijft in Zorgcentrum "Vrijthof" te Tiel waar ze momenteel aan het revalideren is.

Jarigen 80+

Mevr. H.C. van Hoorn, Ommersteinsestraat 19 in Echteld, viert op 19 mei haar 82^e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

Jubileum

Op donderdag 4 mei zijn Henk en Lia Honders-van Kleef, Kerkstraat 14a in Ochten, 50 jaar getrouwd. Een bijzonder moment om bij stil te staan. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en een gezegende toekomst samen toegewenst!

Haal – en brengdienst Vrijthof

Op zondag 14 mei verleent de Protestantse Gemeente Echteld haar medewerking aan de kerkdienst in zorgcentrum 't Vrijthof door o.a. de bewoners te begeleiden. Wilt u meehelpen, dat kan natuurlijk, graag zelfs! U kunt zich opgeven bij mevrouw Sjaan van de Waal, telefoon 06-5254495.

De oude paaskaarsen

Inmiddels hebben de nieuwe paaskaarsen al weer enkele zondagen hun licht verspreid. De kinderpaaskaars van het vorige seizoen is bezorgd bij Ruben, Sem, Jille, Jacco en Elise van Dam (Scharenburg 24 in Zoelen / Spoorstraat 11 in Echteld).

De grote paaskaars is naar Mw. Corrie van Dieden - Gerritse, Burg. H. Houtkoperlaan 7 in Ochten gebracht.

Jeugddienst

Op zondag 21 mei om 10.00 uur is er weer een jeugddienst in de St. Jan de Doperkerk in Echteld. Het thema van de dienst is "Ik zie je". We lezen het verhaal van Zacheüs die zich in een boom verstopt om een glimp op te vangen van Jezus. Maar Jezus ziet Zacheüs en nodigt zichzelf uit bij hem aan tafel.... Spreker is ds Gerrit Schouten. De muziek wordt verzorgd door gospelgroep Yada Yeshua uit Genderen.

Agenda

Dinsdag 4 mei	Dodenherdenking
Zondag 7 mei	Openbare belijdenis Mirte
Dinsdag 9 mei	Inleveren kopij DKR

Tenslotte

Oorlog en vrede staan deze dagen centraal. Op 4 mei gedenken we de gevallen. Uit de 2^e wereldoorlog met name maar niet alleen hen. Het thema van de 4/5 mei viering is dit jaar "Leven met oorlog. Met dit jaarthema vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Ook vandaag dus. De (Bijbelse) realiteit is dat vrede altijd weer begint bij jouzelf. Hoe kijk jij naar de ander? Ben jij een vredestichter of juist iemand die gemakkelijk olie op het vuur gooit? Een verbinder of iemand die de zaken op scherp zet? Vrede is een groot vraagstuk dat begint met eenvoudige vragen aan mijzelf. Of om met Paulus te spreken: "Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient".

Om over na te denken

“Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat”.
Spreuken 16:9

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds Gerrit Schouten
0344-641352
www.kerkechteld.nl