



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooistraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 19 maart 2023

Nummer: 23-11

Welkom in onze Eredienst !

Vierde zondag van de Veertigdagentijd 2023

Thema: "Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?"

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten .	Diaken van dienst:	Gerja Rensen.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster:	Henk van Blitterswijk.
Ouderling van dienst:	Janneke Weiman.	Beeld en geluid:	Stephan Schuurman.

Schriftlezing: Johannes 6: 41 – 59 (NBV21).

Thema kinderkerk: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? (n.a.v. Johannes 6: 25 – 51).

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een kistje. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte (die ook aan de uitgang wordt gehouden) is via het miniatuurkerkje bestemd voor het onderhoud van ons mooie kerkgebouw.

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan naar Wil Vermeulen, Kerkeland 22, die wij nog van harte feliciteren met haar vijfentachtigste verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Elly Cornelissen – Honders, G.J. Petersstraat 54 in Tiel, is gevallen met een scheurtje in haar heup als gevolg. Ze verblijft momenteel in het Radboudziekenhuis in Nijmegen, waar ze ondertussen geopereerd is. Er volgt nu een tijd van herstellen en revalideren.

We wensen haar een spoedig herstel toe.

Wandelen

Woensdag 22 maart wandelen we weer. Om half tien staat de koffie klaar in de consistorie. U bent van harte welkom om een keer mee te lopen.

Dopen

Op 13 februari is Nora Alberta Hoegée geboren. Een dochter van Martijn en Margreet, een zus van Mirthe. Op de kaart staat een mooie tekst: "Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand, voor altijd gekend en geborgen. Onze hartenwens ben jij, woon in onze liefde als kind van het licht". Mooie woorden die op zondag 26 maart bekrachtigd zullen worden als Nora het teken van de Heilige Doop ontvangen mag. Tekenen van Gods liefde en trouw voor de kleine Nora. U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst mee te vieren.

Van Kindernevendienst De Goede Herder

De leiding van Kindernevendienst Goede Herder vraagt aandacht voor het volgende:

- Verkoop van paaseitjes: Vrijdag 24 maart gaan wij in het dorp Echteld weer huis-aan-huis chocolade paaseitjes verkopen. Vanaf 18.00 uur kunt u ons aan de deur verwachten. Woont u buiten het dorp Echteld dan kunt u de paaseitjes bij ons bestellen. Geef uw bestelling door aan Willy Kerpentier via tel. 06 25 208 299 of mail wkerpentier@outlook.com.

U kunt gepast betalen of met een QR code via uw mobiel.

Prijs voor twee zakjes paaseitjes € 5,00. (per zakje paaseitjes € 2,75). De opbrengst komt volledig ten goede aan de activiteiten van de kindernevendienst zoals het paasontbijt en de boekjes die uitgedeeld worden aan de kinderen met Kerst. Steunt u onze verkoopactie?

- **Palmzondag 2 april:** Op zondag 2 april starten we om 9.45 uur in het dorps huis met de kindernevendienst. We gaan dan ook met elkaar Palmpasenstokken versieren (het is de bedoeling dat je zelf een Palmpasenstok meebrengt). Bij goed weer gaan we met de mooi versierde Palmpasenstokken een ronde door het dorp maken voordat we ermee naar de kerk gaan. Door de kerk willen we ook een ronde maken om de mooi versierde stokken aan de gemeente te kunnen laten zien.

- **Paasontbijt 9 april:** Op zondag 9 april is het Eerste Paasdag en dan willen we weer graag het paasontbijt organiseren. We beginnen om 9.30 uur in het dorps huis en aansluitend is dan in het dorps huis de kindernevendienst. Aan het einde van de dienst zullen we dan naar de kerk gaan zoals gebruikelijk.

Voor het organiseren hiervan en het doen van inkopen willen we graag weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Wilt u vóór 25 maart aan ons doorgeven of uw kind(eren) erbij is/zijn op Palmzondag en/of Eerste Paasdag? Dat kan bij Willy Kerpentier per telefoon: 06 25 208 299 of per mail: wkerpentier@outlook.com.

Paasviering voor senioren Op zondag 9 april is het Pasen. Al heel lang vieren we het Paasfeest ook met de senioren van de Protestantse Gemeente Echteld. Door corona was dat helaas een aantal jaren niet mogelijk. Jammer. Want deze Paas- en Kerstvieringen zijn altijd belangrijke ontmoetingsmomenten geweest in onze kerk.

Daarom willen we deze goede gewoonte weer oppakken.

Het thema van de Paasviering is: **“Uit de gebrokenheid...”**

Op vrijdag 31 maart bent u om 11.00 uur van harte welkom in het dorps huis “De Hoge Hof” te Echteld.

Het programma is als volgt:

- 11.00 uur *Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers;*
- 11.30 uur *Paasliturgie met bekende Paasliederen en een meditatie;*
- 12.30 uur *Broodmaaltijd;*
- 13.30 uur *Afronding en zingen;*
- 14.00 uur *Vertrek.*

Alle mensen van 70 jaar en ouder hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan, met het oog op de maaltijd, zo spoedig mogelijk aan bij Roely de Waard-Hoogakker, Wijenburgsestraat 2 te Echteld. Telefoon: 0344-641868 of via de mail: eedol@freeler.nl.

Bent u niet zo mobiel of hebt u geen vervoer? Laat het Roely dan weten. Er kan voor vervoer heen en terug gezorgd worden. U bent van harte welkom!

Gebedspunt De verkiezingen zijn achter de rug en de meeste resultaten zijn bekend. Een politieke aardverschuiving, maar helaas ook een minimalisering van de christelijke politiek.

Bid voor alle mensen die klaarstaan om publieke verantwoordelijkheid op zich te nemen. Niet zonder risico in deze tijd. Bid om wijsheid en moed om het goede voor ons land te zoeken.

Agenda

- Woensdag 22 maart 09.30 uur: Wandelen. Start in de consistorie. Zie hierboven.
- Vrijdag 24 maart Vanaf 18.00 uur: Verkoop van paaseitjes door de Kindernevendienst.
- Zondag 26 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.
Denkt u aan het ingaan van de zomertijd?

Om over na te denken

Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen.

Velen weten namelijk hoe zij die van een ander moeten oplossen!

Vrij naar een publicatie in de Gemeentebrief van de Protestantse Gemeente Westervoort.