



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooistraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 12 maart 2023

Nummer: 23-10

Welkom in onze Eredienst !

Derde zondag van de Veertigdagentijd 2023

Thema: "Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft?"

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten .	Diaken van dienst:	Jan – Cees Blanken van den Berg.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster:	Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel.	Beeld en geluid:	Gertjan Kerpentier.

Schriftlezingen:

Marcus 7: 36 – 50 (NBV21).

Thema kinderkerk:

Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? (n.a.v. Marcus 7: 36 – 50).

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een kistje. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte (die ook aan de uitgang wordt gehouden) is bestemd voor de organisatie Leprazending.

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In die strijd wordt de individuele patiënt niet vergeten, maar juist met aandacht en liefde behandeld. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. De organisatie wil juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen we Gods liefde uit.

Als internationale organisatie (The Leprosy Mission) met 31 partnerlanden, wordt aan leprapatiënten een nieuw leven geboden. Men biedt medische hulp, geeft vakopleidingen, verstrekt microkredieten en investeert in voorlichting en onderzoek. Inmiddels heeft The Leprosy Mission meer dan 140 jaar ervaring in dit werk.

Met een klein, maar efficiënt team in Nederland – met 8 (parttime) medewerkers en vele vrijwilligers – wordt mensen met lepra nieuwe hoop geboden. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.

Bloemen

De bloemen deze week gaan naar de heer Pison, J. van Riemsdijkstraat 10 in Tiel, die wij nog van harte feliciteren met zijn vijfentachtigste verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevrouw P. Hol, Ambtmanstraat 24 in Tiel is weer thuis uit het ziekenhuis. We wensen haar een spoedig herstel toe.

In de afgelopen week is Mw. Elly Cornelissen – Honders, G.J. Petersstraat 54 in Tiel, gevallen met een scheurtje in haar heup als gevolg. Ze verblijft momenteel in Ziekenhuis Rivierenland, waar de artsen onderzoeken of een natuurlijk herstel mogelijk is óf dat een operatie noodzakelijk is. Ook haar wensen we een spoedig herstel toe.

Overleden

Op donderdag 9 maart is Christina Geertruida Antonia van Elst-van Lavieren overleden. Stien is 84 jaar geworden. Het laatste jaar was moeilijk voor haar door een afnemende gezondheid. Maandag 6 maart is ze nog overgebracht naar het hospice in Tiel waar ze ook overleden is. De begrafenis heeft zaterdag 11 maart in besloten kring plaatsgevonden op de begraafplaats in Echteld alwaar Stien is bijgezet in het graf van haar man. Een in memoriam leest u in "De Kerk Roept".

Verkoping op biddag De verkoping na de dienst op biddag, woensdag 8 maart, heeft netto € 77,60 opgebracht voor Kinderen in de Knel.

Opnieuw een mooi resultaat. Iedereen die artikelen gekocht heeft: hartelijk dank!

Wandelen Woensdag 15 maart wandelen we weer. Om half tien staat de koffie klaar in de consistorie. U bent van harte welkom om een keer mee te lopen.

Kerk op Schoot Dienst Door de coronapandemie was het lange tijd niet mogelijk, maar eindelijk is het weer zover: op zaterdag 18 maart is er weer een Kerk op Schootdienst.

Een Kerk op Schootdienst is een dienst speciaal voor de heel jonge kinderen. Ze kunnen op hun eigen niveau kennismaken met de Bijbel en natuurlijk ook met de kerk. Door te spelen, te zingen, naar een verhaal te luisteren en allerlei dingen te ontdekken komen ze in aanraking met Gods woord.

En natuurlijk is er ook iets lekkers om te snoepen.

De dienst is bedoeld voor kinderen van nul tot zes jaar, samen met hun ouders en/of grootouders. De kinderen zitten gezamenlijk in een kring, maar als dat 'eng' is, lekker bij pappa, mamma, opa of oma op schoot.

Zoals gezegd: **de Kerk op Schootdienst is op 18 maart, begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur.**

Graag even tevoren aanmelden bij Gea van Hal – Olijve via 06- 23658051 of golijve@hotmail.com.

Dat kan tot 15 maart.

Bedankt!!! We zijn heel blij met alle felicitaties (in velerlei vorm) die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons vijftigjarig huwelijk. Hartelijk dank daarvoor!!!

Maatje en Gert Schimmel

Hulp gezocht Bij deze Zondagsbrief treft u een flyer aan met informatie over de komende verkoop van paaseitjes door en voor Kinderkerk De Goede Herder. Om de actie goed te laten slagen is er echter wel hulp nodig: **Wil je / wilt u helpen op vrijdag 24 maart vanaf 18.00 uur, graag! Geef het even door aan Willy Kerpentier tel. 06 25 208 299 of mail wkerpentier@outlook.com.**

CandleTalk Op woensdag 15 maart zijn de jongeren om 10 voor 7 weer welkom voor CandleTalk in de consistorie van de kerk.

Paasviering voor senioren Op vrijdag 31 maart is er een Paasviering voor senioren. Van 11 tot 14 uur zijn onze senioren welkom in het Dorpshuis. Nadere informatie volgt binnenkort.

Gebedspunt Zullen we deze week bidden voor de agrarische sector? De onzekerheid is groot en voor sommige boerengezinnen ondraaglijk. Er moeten dingen veranderen maar wel op een zodanige manier dat er toekomst blijft voor boerenbedrijven. Bid om duidelijkheid en perspectief.

Agenda

- Woensdag 15 maart 09.30 uur: Wandelen. Start in de consistorie. Zie hierboven.
18.50 uur: CandleTalk in de consistorie (zie hierboven).
- Donderdag 16 maart 20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters in de consistorie.
- Zaterdag 18 maart 10.30 uur: Kerk-op-schootdienst (zie hierboven).
- Zondag 19 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
Vierde zondag van de Veertigdagentijd.

Om over na te denken

Wie overal demonen ziet, is in de war.
Wie ze nergens ziet, heeft openbaring nodig.

Visje.