



# Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooistraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 \* 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



## De Zondagsbrief

Datum: 5 maart 2023

Nummer: 23-09

### **Welkom in onze Eredienst !**

### **tweede zondag van de Veertigdagentijd 2023**

### **Thema: "Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen?"**

Onze diensten zijn ook te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

#### **Bij deze dienst**

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten .	Diaken van dienst:	Gerja Rensen.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster:	Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Bert de Kok.	Beeld en geluid:	Luc van Harten.

**Schriftlezingen:** Marcus 4: 35 – 41 (NBV21).

**Thema kinderkerk:** Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? (n.a.v. Marcus 4: 35 – 41).

**Collecten** Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een doos. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte (die ook aan de uitgang wordt gehouden) is de voorjaarszendingscollecte, die Kerk in Actie dit maal bestemt voor Palestina. Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan twee procent van de bevolking is christen.

Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die daar lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken ze naar oplossingen.

**Bloemen** De bloemen deze zondag, geschonken door gemeenteleden, willen we met ons aller felicitaties geven aan mevrouw Hobé – Snoek, Achterstraat 9. Zij mocht onlangs vieren dat ze 91 jaar werd.

**Meeleven met elkaar** Mevrouw P. Hol, Ambtmanstraat 24 in Tiel is in Ziekenhuis Rivierenland opgenomen in verband met een maagbloeding. Helaas is er toch weer een longontsteking overheen gekomen. We wensen haar heel veel sterkte toe.

**Een nieuwe paaskaars** Zoals bekend wordt tijdens de dienst op Eerste Paasdag de nieuwe paaskaars ontstoken. Sommige gemeenteleden ontsteken dan ook thuis een paaskaars. Vandaag is er tijdens het koffiedrinken gelegenheid om een 'thuispaaskaars' te bestellen.

Bent u niet in de gelegenheid om dat te doen, neem dan contact op met Maatje of Gert Schimmel en het wordt geregeld. Hun adresgegevens staan bovenaan deze Zondagsbrief.

**Gespreksgroep** Op maandag 6 maart komen we met de middaggroep om 14.00 uur bij elkaar in de consistorie van de kerk. We vervolgen onze bespreking van de geschiedenis van Jozef (hoofdstuk 43 en verder). Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. Alle lijntjes komen samen en we zien hoe God op wonderlijke wijze zorgt voor zijn volk.

**Collecte voor Giro555** De collecte die op 19 februari is gehouden om de slachtoffers van de aardbevingsramp in Syrië en Turkije te helpen, heeft maar liefst € 952,23 opgebracht. Schitterend!!!

## Wandelen

Woensdag 8 maart wandelen we weer. Om half tien staat de koffie klaar in de consistorie. U bent van harte welkom om een keer mee te lopen.

## Woensdag 8 maart

Op woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid ... en voor de visserij... zei ik (Ds. Gerrit Schouten) er in Friesland altijd bij. In het noorden van Friesland zijn veel garnalenvissers actief die hun thuishaven hebben in het Lauwersmeergebied. Biddag is een oud gebruik dat in verstedelijkte gebieden allang is afgeschaft of vervangen door alleen nog een "oogstdienst" op de 1e zondag in november. In veel reformatorische kerken is het, zoals het woord al zegt, een hele dag geworden. Een beetje overgewaaid uit Amerika waar Thanksgivingday uitbundig gevierd wordt. Maar hoe we het thema ook vorm geven, een moment van gebed en bezinning op de (on)vanzelfsprekendheid van ons voedsel kan nooit kwaad.

Het thema van de dienst is "**Geef ons heden ons dagelijks brood**" is. De dienst begint om 19.30 uur.

Na de dienst verkoopt de ZWO – commissie Fair Trade producten. De opbrengst steunt drie doelen: de producenten krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en zij worden gesteund in hun bestaan.

Verder worden de producten met een kleine marge verkocht. De opbrengst van de verkoop gaat naar 'Kinderen in de Knel'. 'Kinderen in de Knel' -een onderdeel van 'Kerk in Actie'- zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals straatkinderen en werkende kinderen.

## Jeugdhonk 'De Ontmoeting'

Het jeugdhonk is weer open op woensdag 8 maart a.s. van 14.30 uur tot 15.30 uur, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7.

We gaan beginnen met een Bijbelverhaal en daarna gaan we iets leuks knutselen in het thema voorjaar.

We zouden het superleuk vinden als je komt om samen met ons te knutselen. Je doet toch ook mee?

Opgeven kan tot 6 maart bij Willy, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com

### Tot ziens in het jeugdhonk!

Dit seizoen is het jeugdhonk nog open op de woensdagen 19 april en 31 mei (steeds van 14.30 uur tot 15.30 uur).

## Kerk op Schoot Dienst

Door de coronapandemie was het lange tijd niet mogelijk, maar eindelijk is het weer zover: op zaterdag 18 maart is er weer een Kerk op Schootdienst.

Een Kerk op Schootdienst is een dienst speciaal voor de heel jonge kinderen. Ze kunnen op hun eigen niveau kennismaken met de Bijbel en natuurlijk ook met de kerk. Door te spelen, te zingen, naar een verhaal te luisteren en allerlei dingen te ontdekken komen ze in aanraking met Gods woord.

En natuurlijk is er ook iets lekkers om te snoepen.

De dienst is bedoeld voor kinderen van nul tot zes jaar, samen met hun ouders en/of grootouders. De kinderen zitten gezamenlijk in een kring, maar als dat 'eng' is, lekker bij pappa, mamma, opa of oma op schoot.

Zoals gezegd: de Kerk op Schootdienst is op 18 maart, begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur.

Graag even tevoren aanmelden bij Gea van Hal – Olijve via 06- 23658051 of golijve@hotmail.com.

Dat kan tot 15 maart.

## Gebedspunt

Kerken in China zijn jarenlang in relatieve vrijheid gegroeid. Maar nu tuigt de Chinese overheid een online systeem op waarin alle geestelijken in China met naam en foto geregistreerd moeten staan en dus aan allerlei voorwaarden moeten voldoen.

Bid dat de kerken in China niet opnieuw in een onderdrukkend systeem terecht komen waarin elke ruimte voor een eigen identiteit wordt onderdrukt.

## Agenda

- Maandag 6 maart 14.00 uur: Middaggespreksgroep in de consistorie. Zie hierboven.
- Woensdag 8 maart 09.30 uur: Wandelen. Start in de consistorie. Zie hierboven.  
14.30 uur: Jeugdhonk 'De Ontmoeting' is open. Zie hierboven.  
19.30 uur: Biduur voor gewas en arbeid. Zie hierboven.
- Zondag 12 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.  
Derde zondag van de Veertigdagentijd.

## Om over na te denken

Bidden verandert niet noodzakelijk de dingen voor u, maar het verandert u voor de dingen.

Ingestuurd door een gemeentelid.