



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 26 februari 2023

Nummer: 23-08

Welkom in onze Eredienst ! eerste zondag van de Veertigdagentijd 2023

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen.	Diaken van dienst:	Jan – Cees Blanken van den Berg.
Organist:	Jan Schouten.	Koster:	Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Janneke Weiman.	Beeld en geluid:	Stephan Schuurman.

Schriftlezingen: Jesaja 58: 1 – 12 en Mattheus 25: 34 - 40 (NBV21).

Thema kinderkerk: Hij is toch die timmerman? (n.a.v. Marcus 6: 1 – 6).

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een (mooie nieuwe) doos. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte (die ook aan de uitgang wordt gehouden) is bestemd voor het werk van Kerk in Actie in Zambia onder het motto 'Maatjes voor gezinnen zonder ouders'.

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan de kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Bloemen

De bloemen deze zondag willen we geven aan Mevrouw van het Veld – van Ommeren, Biezenburgseweg 1 in Echteld, die wij hiermee nog hartelijk feliciteren met haar eenennegentigste verjaardag.

Jubileum

Op dinsdag 28 februari zijn Gert Schimmel en Maatje Schimmel – Plomp, Kerkeland 18 in Echteld, 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen alvast van harte met dit mooie jubileum dat in de kring van familie en vrienden gevierd zal worden. In een besloten dienst zullen we God danken voor al die goede jaren en alle goede dingen die ze in elkaar en met elkaar ontvingen. We wensen jullie een fijne dag toe maar boven alles zegen van God op jullie gezamenlijke levensweg.

Een nieuwe paaskaars

Zoals bekend wordt tijdens de dienst op Eerste Paasdag de nieuwe paaskaars ontstoken. Sommige gemeenteleden ontsteken dan ook thuis een paaskaars. Volgende week zondag (5 maart) is er tijdens het koffiedrinken gelegenheid om een 'thuispaaskaars' te bestellen. Bent u die zondag niet in de gelegenheid om dat te doen, neem dan contact op met Maatje of Gert Schimmel en het wordt geregeld. Hun adresgegevens staan bovenaan deze Zondagsbrief.

Gespreksgroepen

De avondgespreksgroep komt een week eerder bij elkaar en wel op maandagavond 27 februari om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. We vervolgen ons gesprek over Jozef en lezen Genesis 42.

De middaggroep komt op maandag 6 maart weer bij elkaar om 14.00 uur in de consistorie van de kerk. We lezen delen van de hoofdstukken Genesis 43 – 45.

Wandelen Woensdag 1 maart wandelen we weer. Om half tien staat de koffie klaar in de consistorie van de kerk. U bent van harte welkom om een keer mee te lopen.

CandleTalk Waarom vieren we Pasen nooit op dezelfde datum en Kerst wel? Waarom vieren we Hemelvaart altijd op donderdag? Vragen genoeg over al die kerkelijke feesten. We gaan er over praten op woensdag 1 maart om tien voor zeven in de in de consistorie van de kerk. Welkom.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd Vandaag, zondag 26 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. De diensten zijn gewoon zoals gebruikelijk in de kerk. Het Veertigdagenproject is dit jaar: *Wie? Wat? Waar!* – Op zoek naar wie Jezus is.

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch? We gaan op zoek naar antwoorden op die vraag. Dat doen we aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Kerk op Schoot Dienst Door de coronapandemie was het lange tijd niet mogelijk, maar eindelijk is het weer zover: *op zaterdag 18 maart is er weer een Kerk op Schootdienst.*

Een Kerk op Schootdienst is een dienst speciaal voor de heel jonge kinderen. Ze kunnen op hun eigen niveau kennismaken met de Bijbel en natuurlijk ook met de kerk. Door te spelen, te zingen, naar een verhaal te luisteren en allerlei dingen te ontdekken komen ze in aanraking met Gods woord.

En natuurlijk is er ook iets lekkers om te snoepen.

De dienst is bedoeld voor kinderen van nul tot zes jaar, samen met hun ouders en/of grootouders. De kinderen zitten gezamenlijk in een kring, maar als dat 'eng' is, lekker bij pappa, mamma, opa of oma op schoot.

Zoals gezegd: de Kerk op Schootdienst is op 18 maart en begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur.

Graag even tevoren aanmelden bij Gea van Hal – Olijve via 06- 23658051 of golijve@hotmail.com.

Dat kan tot 15 maart.

Gebedspunt Vrijdag was het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Ondertussen wordt het aantal doden en gewonden met ZES cijfers geschreven en is er geen enkel uitzicht op een einde van de oorlog. Bid dat deze waanzin stopt en niet nog verder escaleert.

Agenda

- Maandag 27 februari 20.00 uur: Avondgespreksgroep in de consistorie. Zie hierboven.
- Woensdag 1 maart 09.30 uur: Wandelen. Start in de consistorie. Zie hierboven.
18.50 uur: CandleTalk in de consistorie. Zie hierboven.
- Zondag 5 maart 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten .
Tweede zondag van de Veertigdagentijd.
Inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. Tevens kunt u een nieuwe thuispaaskaars bestellen. Zie hierboven.
- Woensdag 8 maart 19.30 uur: Biduur voor Gewas en Arbeid. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
Na de dienst op dankdag verkoopt de ZWO – commissie Fair Trade producten. De opbrengst steunt drie doelen: de producenten krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en zij worden gesteund in hun bestaan.
Verder worden de producten met een kleine marge verkocht. De opbrengst van de verkoop gaat naar 'Kinderen in de Knel'. 'Kinderen in de Knel' -een onderdeel van 'Kerk in Actie'- zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals straatkinderen en werkende kinderen.

Om over na te denken

Tob niet vandaag, want ook morgen zorgt God voor u!

Ingestuurd door een gemeentelid.