

De Kerk roept nummer 24 – 2022 – Echteld.

Kerkdiensten

Zondag 4 december, 10.00 uur: 2^e Advent; Koffie; VB

Ds. Gerrit Schouten

Oppas: Line Woldringh

Zondag 11 december, 10.00 uur: 3^e Advent

Dhr. Aantjes uit Schoonhoven

Oppas: Jolanda Schuurman

Advent

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord 'advent' betekent 'komst': we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Het thema van het Adventsproject is dit jaar "Ik kan niet wachten..." Samen met de kinderen gaan we op weg naar het Kerstfeest. In de kerk is er een poster waarop Bijbelse figuren kunnen worden geplakt. Er is een projectlied dat de kinderen gaan leren en dat ze tijdens het kinderkerstfeest op 1e Kerstdag gaan zingen. Alle kinderen zijn welkom in de kerk!

Voedselbank

Op zondag 4 december is het de 1^e zondag van de maand. Er is dan weer gelegenheid houdbare producten in te leveren bij de ingang van de kerk. De opbrengst is voor de voedselbank in Tiel. Van harte aanbevolen.

Bloemen

Zondag 13 november zijn er bloemen bezorgd bij mevrouw Nel Hol, Ambtmanstraat 24 in Tiel. We hopen dat zij zich in De Herbergier snel een beetje thuis zal voelen.

Voor Gert Jan Kerpentier, Achterstraat 47, één van de techniekvrijwilligers, hebben we als dank een traktatie. Waarschijnlijk zal dat meer in de smaak vallen dan een boeket bloemen. Zondag 20 november waren er twee boeketten. Eén boeket is als groet van ons allen bezorgd bij mevrouw M. Nab – Dirksen, de Wieken 11 in Geldermalsen. We hopen dat zij zich daar snel wat thuis zal gaan voelen.

Met het tweede boeket bedanken we Martijn Hoegee, Maaskant 11 in Ochten. Hij is één van de techniekvrijwilligers.

Meeleven met elkaar

De heer Theo van Rees uit IJzendoorn is in het voorjaar van een ladder gevallen. Na aanhoudende pijnklachten blijkt dat een aantal pezen in de schouder beschadigd zijn. Maandag wordt hij geopereerd. We hopen voor Theo dat de pijn daarmee zal afnemen.

Mevrouw A. Timmer – Hacken, ze woonde Kerkeland 4 in Echteld, is na een opname in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel verhuisd naar het 't Kulturhus in Lienden. Ze zal daar definitief blijven wonen. Haar nieuwe adres is Kon. Beatrixplein 5, 4033 GZ Lienden, kamer 19. We hopen dat zij zich daar weer snel thuis zal voelen.

In memoriam

Op vrijdag 11 november is Henk van Dieden overleden op de leeftijd van 76 jaar. Samen met Corrie woonde hij aan de Burg. H Houtkoperlaan 7 in Ochten. Henk had al lang gezondheidsklachten maar toen papil kanker werd geconstateerd gingen een heleboel alarmbellen af. Toch durfden de artsen een operatie aan en zo gebeurde. Maar Henk herstelde niet en na weken van spanning maakte een hartaanval een einde aan zijn leven. Dat maakt verdrietig na alle hoop die we koesterden. We kennen Henk als een rustige bedachtzame en behulpzame man. Wonend in Medel aan de Eeksestraat 3, was er de jarenlange strijd om het ouderlijk huis van Corrie dat moest wijken voor de industrie. Toch vonden ze uiteindelijk in Ochten een nieuw plekje waar ze met plezier hebben gewoond. Henk was een technéut maar ook graag buiten. Als onderhoudsmonteur was hij druk en vaak van huis maar ook helemaal in zijn element. Je kon altijd een beroep op hem doen. Maar de dinsdagavond was heilig. Dan repeteerde het kerkkoor "Looft den Heer". Henk was 42 jaar betrokken bij het koor als voorzitter, secretaris en wat al niet meer. Maar boven alles zong hij als tenor. Tot vlak voor de operatie was hij nog op de repetitie avonden. In de dienst van woord en gebed hebben we dan ook psalm 103 gelezen. De trouwtekst van Henk en Corrie maar ook een psalm die zo paste bij Henk. "Loof de Here en vergeet niet één van zijn weldaden". We zullen Henk gaan missen binnen het koor, in de kerk maar ook binnen de kring van zijn gezin. We wensen Corrie en de (klein)kinderen Gods zegen toe in de tijd die komt. G. Schouten

Jarigen 80+

Dhr. A.J. Zoetekouw, Rozenstraat 10 in Beneden Leeuwen viert op 2 december zijn 84^e verjaardag.

Mevr. H.J. van Wamel-Vermeulen, Weth. Van Lentstraat 2, viert op 2 december haar 80^e verjaardag.

Mevr. C.W. Gijsen-Kegelaar, Tulpstraat 3, viert op 5 december haar 87^e verjaardag.

Mevr. A.J. van den Berg-Hobé, Linge Singel 37 in Lienden, viert op 8 december haar 88^e verjaardag.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

Gespreksgroepen

Op maandag 12 december komen we weer bij elkaar voor de gespreksgroepen. We komen bij elkaar in de consistorie van de kerk. De middaggroep om 14.00 uur en de avondgroep om 20.00 uur. We praten verder over de geschiedenis van Jozef, dit keer Genesis 39. Over Jozef in het huis van Potifar.

Candletalk

Op woensdag 30 november is er om 10 voor zeven weer Candletalk in de consistorie van de kerk.

MuffinMeeting

Op zondag 11 december om 10.00 uur is er weer MuffinMeeting. We gaan praten over de kracht van vergeving. "Kiezen voor vrijheid" is het thema. Jezus geeft ons de opdracht elkaar te vergeven. Voor ons lastig, soms onmogelijk? Hoe bouw je een brug naar de ander? We gaan er over praten. Welkom in dorps huis "De Hoge Hof".

Agenda

Woensdag 30 november	Candletalk
Zondag 11 december	MuffinMeeting
Maandag 12 december	Gespreksgroepen
Woensdag 14 december	Candletalk

Tenslotte

Het overlijden van Henk van Dieden heeft een heleboel losgemaakt. Er werd intensief mee-geleefd met- en gebeden voor Henk. Dat geeft misschien ook een gevoel van teleurstelling. Het is het zuchten van de schepping zoals Paulus het benoemd in Romeinen 8. Het zijn de geboorteweeën die horen bij de komst van Gods nieuwe wereld, zo mochten we horen tijdens de dienst op Eeuwigheidszondag. Door onze tranen heen zien we ook de tekenen van Gods grote Toekomst. Daarom kijken we met verlangen uit naar Advent. Het komen van Jezus. Hij kwam als een knecht en werd geboren in een stal. Maar Hij zal terugkomen als koning en alles rechtzetten wat kromgetrokken is.

Om over na te denken

“Sterven is de ogen sluiten voor wat voorbijgaat en ze openen voor wat blijft”.

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds Gerrit Schouten

0344-641352

www.kerkechteld.nl