

## **De Kerk roept nummer 23 – 2022 – Echteld.**

### **Kerkdiensten.**

Zondag 20 november, 10.00 uur: Eeuwigheidszondag

Ds. Gerrit Schouten

Oppas: Jannemiek van de Berg / Line Woldringh

Zondag 27 november, 10.00 uur: 1<sup>e</sup> Advent

Ds. Gerrit Schouten

Oppas: Jeanet van Dieden

### **Eeuwigheidszondag**

Op 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De eeuwigheidszondag waarop we de namen noemen van hen die dit kerkelijk jaar overleden zijn. De families hebben ondertussen een uitnodiging ontvangen om de dienst bij te wonen. Er zullen kaarsen ontstoken worden, de witte stenen die in de kerk bewaard zijn mogen worden meegenomen. We lezen uit Romeinen 8 over het “zuchten van de schepping”, de geboorteweën van Gods nieuwe wereld. Een aantal gemeenteleden zullen zingen in deze dienst.

### **Advent**

Zondag 27 november is de 1<sup>e</sup> adventszondag. Het thema is dit jaar “Ik kan niet wachten...” Samen met de kinderen gaan we op weg naar het Kerstfeest. Elke week plakken we een afbeelding van een Bijbelse figuur op een poster. Voor de eerste adventszondag is dat de boer uit de brief van Jakobus, die op regen wacht. De boer wacht geduldig op de regen die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer, wachten wij ook geduldig op de dag dat Jezus terugkomt.

### **Bloemen**

De bloemen op zondag 30 oktober zijn bezorgd bij de heer Frans van Ledden, Brenksestraat 2. We feliciteren hem nog van harte met zijn negentigste verjaardag.

Met de bloemen van zondag 6 november feliciteren we Arie en Margré v.d. Meer-Jansen, Arie Jacob van Ogtenstraat 31 in Ochten van harte met hun vijftigjarig huwelijk. Vanwege vakantie hebben zij per mail verzocht de bloemen te bezorgen bij Henk en Corrie van Dieden in Ochten.

### **Meeleven met elkaar**

De heer Henk van Dieden, Burg. H. Houtkoperlaan 7, in Ochten verblijft in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het beeld is wisselend. Een goede dag wordt weer afgewisseld met een slechte dag. Maar de artsen geven goede hoop dat het goed komt. Geduld en vertrouwen toegewenst Henk!

Mevrouw A. Timmer-Hacken, Kerkeland 4 in Echteld is opgenomen in Ziekenhuis Rivierland in Tiel. We wensen haar beterschap toe.

Mevr. M. Nab-Dirksen, Achterstraat 39 in Echteld, is nog herstellende van een longontsteking. Ze is verhuisd naar verzorgingshuis Ravenstein, De Wieken 63, 4191TS Geldermalsen. (Cluster 3, kamer 63). Thuis wonen kon helaas niet langer. We wensen u een goede tijd toe in Ravenstein en hopen dat u zich weer snel thuis zult voelen.

## **Jubileum**

Op woensdag 23 november zijn dhr. E. Smit en mevr. J.P. Smit-van Doorn, Broekdijksestraat 4b, vijftig jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal die ze met familie en vrienden willen vieren. Van harte gefeliciteerd en veel geluk en zegen toegewenst op jullie verdere levensweg.

## **Dank**

Lieve gemeenteleden, Zo onverwacht is ons leven op zijn kop komen te staan door de hartproblemen die Hans heeft gekregen. We zijn de Heer, enorm dankbaar dat hij nu thuis mag zijn en verder mag herstellen. Dit zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Ook is onze dank groot aan u, als gemeente Echteld. Velen van u hebben met ons meegeleefd, voor ons gebeden of een kaarsje gebrand. Dank u wel daarvoor!!!

*Met een liefdevolle en gezegende groet, Hans en Margriet Hilhorst*

## **Candletalk**

We gaan weer beginnen met Candletalk. Ik had gehoopt om met twee groepen te kunnen starten omdat het verschil in leeftijd steeds groter wordt. Maar dat gaat helaas niet lukken. We starten op woensdag 16 november om tien voor zeven in de consistorie van de kerk. Welkom allemaal.

## **Verkoping dankdag**

De verkoop van Fair Trade producten na de dienst op dankdag heeft netto € 90,05 opgebracht. Schitterend!!!! Dit bedrag zal worden overgemaakt naar de organisatie 'Kinderen in de knel'.

## ***Giften en collecten oktober 2022***

*College van Kerkrentmeesters:*

Collecten erediensden (inclusief Givt) € 245,44.

Collectegeld ontvangen per bank totaal € 50,=.

Collecte Missionair werk – pioniersplekken € 49,79.

Collecte Kerk en Israël € 54,37.

Collecte tbv onderhoud gebouwen (kerkje) € 49,85.

Giften via ds. Schouten 2 x € 10,= en 1 x € 50,=.

Opbrengst verjaardagsfonds 3e kwartaal € 439,65.

*College van diakenen:*

Contant ontvangen en via Givt Collecten Erediensten € 239,72.

Extra collecten: KIA/Java € 77,06; Care4Tina € 81,17.

Gift bij bloemen via Jolanda Schuiling € 15,00.

Gift via Wil Vermeulen €10,00.

Via de Bank € 30,00 en € 25,00 Voedselbank € 25,00 Noodhulp Pakistan € 50,00

## **Leven na de dood – een christelijke verwachting?**

Geloof in een voortbestaan na de dood komt in veel culturen en religies voor, misschien is het bijna 'algemeen menselijk' te noemen. De hemel maakt, of maakte, ook deel uit van de christelijke geloofsvoorstellingen. Rooms-Katholieken staan ieder jaar op 2 november stil bij 'Allerzielen,' een dag waarop men dikwijls het graf van gestorven naasten bezoekt. In veel Protestantse kerken worden op de laatste zondag vóór Advent, die we 'Eeuwigheidszondag'

of 'Zondag voleinding' noemen, de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Is het herdenken en terugkijken? Of mogen we geloven dat de dood niet het laatste is? Wat zegt de bijbel hier over? Wat is het oordeel van de wetenschap? Sluiten ze elkaar uit, geloof en wetenschap?

Over de christelijke verwachting van een leven na de dood willen we samen praten en nadenken op een toerustings-avond georganiseerd door de predikanten van het 'Klavertje vijf' op donderdag 24 november, om 20.00 uur in verenigingsgebouw 'De Bron' van de Hervormde gemeente Ommeren. Inleider is ds. Henk Overdijk.

### **Agenda**

Woensdag 16 november	Candletalk
Donderdag 17 november	Vergadering college Kerkrentmeesters
Dinsdag 22 november	Inleveren kopij DKR
Maandag 28 november	Vergadering kerkenraad

### **Tenslotte**

We kijken terug op een mooie jeugddienst. Veel mensen hebben genoten van de band "Rise up". Maar ook het thema "Graven naar je gaven" gaf reden tot nadenken over jezelf. Alle jongeren die de dienst hebben helpen voorbereiden bedankt! Ondertussen kijken we al weer vooruit naar de dagen van Advent. We leven in een donkere wereld vol onzekerheid. Daarom zingen we vanuit het donker: "Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft..."

### **Om over na te denken**

"Ten slotte zijn er maar 2 soorten mensen: zij die tot God zeggen: "Uw wil geschiede", en zij tot wie God zegt "uw wil geschiede" C.S. Lewis

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds Gerrit Schouten

0344-641352

[www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl)