



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooistraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 20 november 2022

Nummer: 22-41

Welkom in onze Eredienst

Eeuwigheidszondag

Thema: De schepping zucht ...

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.
Organist:	Nelleke de Kok.	Diaken van dienst:	Jolanda Schuiling.
Zang:	Henk van Blitterswijk, Annette van Baaren en Willy Oppelaar.	Koster :	Jan Schuiling.
		Beeld en geluid:	Stephan Schuurman.

Schriftlezing

Romeinen 8: 18 – 30 (NBV21).

Thema kinderkerk

Verdriet en troost (n.a.v. het bijbelboek Klaagliederen).

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een doos. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte (ook aan de uitgang) is bestemd voor het pastoraatswerk van de Protestantse Kerk in Nederland onder met motto 'Samen gedenken in dorp of stadswijk'.

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het eind van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of buurtbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en bv. naar muziek te luisteren, waarbij uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de gemeente is een onmiskenbaar onderdeel van gemeentezijn.

Bloemen

Vandaag staan er twee boeketten.

Eén boeket willen we als groet van allen hier bezorgen bij mevrouw M. Nab – Dirksen , de Wieken 11 in Geldermalsen.

We hopen dat zij zich snel daar wat thuis zal gaan voelen.

Met het tweede boeket bedanken we Martijn Hoegge, Maaskant 11 in Ochten. Hij is één van de techniekvrijwilligers.

Overleden

Op vrijdag 11 november is Hendrik Willem van Dieden overleden op de leeftijd van 76 jaar. Henk woonde samen met Corrie aan de Burg. H. Houtkoperlaan 7 in Ochten. Na een ingrijpende operatie aan de alveesklier wilde het herstel maar niet komen. Na een aantal spannende weken is hij alsnog vrij plotseling overleden. De dienst van woord en gebed heeft vrijdag 18 november plaatsgevonden in de St. Jan de Doperkerk te Echteld, waarna hij begraven is op de begraafplaats naast de kerk.

Een in memoriam leest u in het eerstvolgende nummer van "De Kerk Roept".

We wensen Corrie en de kinderen moed en kracht toe nu zijn zonder man, vader en opa verder moeten.

Jubileum Op woensdag 23 november zijn dhr. E. Smit en mevr. J.P. Smit-van Doorn, Broekdijksestraat 4b, vijftig jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal die ze met familie en vrienden willen vieren. Van harte gefeliciteerd en veel geluk en zegen toegewenst op jullie verdere levensweg.

Meeleven met elkaar De heer Theo van Rees uit IJzendoorn is in het voorjaar van een ladder gevallen. Na aanhoudende pijnklachten blijkt dat een aantal pezen in de schouder beschadigd zijn. Maandag wordt hij geopereerd. We hopen voor Theo dat de pijn daarmee zal afnemen.

Mevrouw A. Timmer – Hacken, ze woonde Kerkeland 4 in Echteld, is na een opname in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel verhuisd naar het 't Kulturhus in Lienden. Ze zal daar definitief blijven wonen. Haar nieuwe adres is Kon. Beatrixplein 5, 4033 GZ Lienden, kamer 19. We hopen dat zij zich daar weer snel thuis zal voelen.

Ter overweging In deze tijd ontvangen we op onze bankrekening de tegemoetkoming vanwege de hoge brandstofkosten. Voor de één is dit een zeer welkome bijdrage, de ander heeft die bijdrage minder hard of helemaal niet nodig.

Wellicht is het het overdenken waard om in dat laatste geval het geld te schenken aan een goed doel.

Gebedspunt De afgelopen week zijn drie van de vier hoofdverdachten van de MH17 ramp veroordeeld tot levenslang. Na acht jaar onderzoek toch een gevoel van gerechtigheid voor alle nabestaanden, hoewel de kans groot is dat de daders hun straf nooit zullen uitzitten. Zullen we deze week bidden voor alle nabestaanden die levenslang de pijn van overleden geliefden met zich mee moeten dragen?

Agenda

- Zondag 27 november 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten. Eerste Adventszondag.

Om over na te denken

**We noemen de namen
hardop, en één voor één
in de wetenschap:
God vergeet er géén!!!**

Uit de Nieuwsbrief van de Gereformeerde Kerk
Dussen – Meeuwen.