



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooistraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 6 november 2022

Nummer: 22-39

Welkom in onze Jeugddienst.

THEMA: "Graven naar je gaven..."

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Diaken van dienst:	Izaäk van Harten.
Muziek:	"Rise Up" uit Geldermalsen.	Koster:	Jan Schuiling.
Ouderling van dienst:	Henk van Blitterswijk.	Beeld en geluid:	Bert en Henny Budding.

Schriftlezing

1 Korintiërs 12: 4 – 26 (NBV21).

Thema kinderkerk

Alleen God weet wat echt wijsheid is (n.a.v. het bijbelboek Job).

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een doos. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor het Echteldse kerkenwerk. De derde collecte (ook aan de uitgang) is bestemd voor de Jeugddienstcommissie, die daarmee de kosten die aan deze diensten zijn verbonden, kan betalen.

Bloemen

Met de bloemen van vandaag feliciteren we Arie en Margré v.d. Meer-Jansen, Arie Jacob van Ogtenstraat 31 in Ochten van harte met hun vijftigjarig huwelijk.

Op dit moment reizen zij met hun camper via Spanje naar Portugal, waar zij zullen overwinteren.

Per mail hebben zij verzocht de bloemen te bezorgen bij Henk en Corrie van Dieden in Ochten. En dat doen we dus!

Meeleven met elkaar

De heer Henk van Dieden, Burg. H. Houtkoperlaan 7, in Ochten verblijft in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het beeld is wisselend. Een goede dag wordt weer afgewisseld met een slechte dag. We kijken uit naar een krachtiger herstel.

Mevrouw A. Timmer-Hacken, Kerkeland 4 in Echteld is opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. We wensen haar beterschap toe.

Dank!

Lieve gemeenteleden,

Zo onverwacht is ons leven op zijn kop komen te staan door de hartproblemen die Hans heeft gekregen. We zijn de Heer, enorm dankbaar dat hij nu thuis mag zijn en verder mag herstellen. Dit zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Ook is onze dank groot aan u, als gemeente Echteld. Velen van u hebben met ons meegeleefd, voor ons gebeden of een kaarsje gebrand.

Dank u wel daarvoor!!!

Met een liefdevolle en gezegende groet, Hans en Margriet Hilhorst

Verkoop dankdag

De verkoop van Fair Trade producten na de dienst op dankdag heeft netto € 90,05 opgebracht. Schitterend!!!! Dit bedrag zal worden overgemaakt naar de organisatie 'Kinderen in de knel'.

Jeugddienst

De dienst van deze zondag is een jeugddienst met als thema "Graven naar je gaven". Wat is jouw talent? Waar blink jij in uit? Tijdens die dienst gaan we op ontdekkingstocht.

De muziek wordt verzorgd door de band Rise Up uit Geldermalsen en zoals altijd is er na de dienst een lekker kopje koffie/thee of fris met een smakelijk koekje.

Koffiedrinken

Wellicht valt u tijdens het koffiedrinken op dat de koffie, thee of limonade wordt geserveerd in een heel mooi bekertje. We bedanken hiervoor Jaap en Gerja Rensen, die deze bekertjes vanuit hun bedrijf Meximum – Promotions in Dodewaard aan onze kerk hebben geschonken. DANK!!!!

Voedselbank

Vandaag is het de eerste zondag van de maand, dus verzamelen we lang houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Rivierenland in Tiel. Dank daarvoor. Helaas is zo'n inzameling in toenemende mate noodzakelijk.

Wanneer u meer wilt weten over het werk van de Voedselbank: op zaterdag 19 november is er tussen 10.00 uur en 15.00 Opendag. U bent welkom op Medelsestraat 5 in Tiel (maar de ingang is aan de Grotebrugse Grintweg).

CandleTalk

Op woensdag 9 november starten we weer met CandleTalk. Omdat de leeftijden steeds meer uiteen gaan lopen wil ik proberen dit seizoen met 2 groepen te starten. Een jongere groep t/m 14 jaar en een oudere groep vanaf 15 jaar. Met de jongere groep starten we op woensdag 9 november om 10 voor zeven in de consistorie. Met de oudere groep starten we op woensdag 16 november om half acht in de consistorie. We overleggen dan met elkaar of dit een goed tijdstip is en wat we met elkaar gaan bespreken.

Met een groet van Ds. Gerrit Schouten.

Gespreksgroepen

Op maandag 7 november willen we weer starten met de gespreksgroepen. De middaggroep is om 14.00 uur welkom, de avondgroep om 20.00 uur.

De plaats van samenkomen is de consistorie van de kerk. Daar kunnen we ruim zitten.

We lezen en bespreken de geschiedenis van Jozef. We beginnen bij Genesis 37 waar Jozef zijn dromen droomt die de broers zo boos maken.

Schoenendoosactie 2022

Onder de toren liggen de folders van de Schoenendoosactie 2022.

Inmiddels staan er al veel knikkerzakken klaar, gebreid door gemeenteleden. Hartelijk dank!

De dozen worden versierd en gevuld voor kinderen in minderbedeelde posities. De schoenendozen zullen uitgedeeld worden aan kinderen in Roemenië, Moldavië, Togo, Siërra Leone en in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

Inleveren kan op 13 november in de kerk. Of voor 13 november bij de ZWO-commissie, Jolanda Schuiling of Willy Oppelaar. Heeft u nog losse spullen die gebruikt kunnen worden om kale dozen aan te vullen, dan kunt u deze tegelijk inleveren. Helpt u/help jij ook weer mee?

Hartelijke groet van de ZWO Commissie, Jolanda Schuiling en Willy Oppelaar

Gebedspunt

De afgelopen week hebben we dankdag gevierd. Ondanks de droge zomer en de fors hogere prijzen is er voldoende voedsel in ons land. In Oost-Afrika is dat wel anders. Door klimaatverandering ontstaat langdurige droogte. De onzekerheid van de graanexport uit Oekraïne drijft de prijzen op. Regionale conflicten maken dat mensen vluchten. Zullen we deze week bidden om voldoende voedsel voor iedereen?

Agenda

- Maandag 7 november 14.00 uur en 20.00 uur: Gespreksgroepen. Zie hierboven.
- Woensdag 9 november 18.50 uur: Candle Talk voor jongeren t/m 14 jaar. Zie hierboven.
- Zondag 13 november 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Wya de Kam – Diepeveen uit Maurik. Inzameling van de schoenendozen (zie hierboven).

Om over na te denken

Ook kleine talenten zijn geen vergissingen van God.

Uit Het Groot Citatenboek.