

### **Kerkdiensten.**

Zondag 25 september:

10.00 uur: Ds. W. Koerselman uit Woerden.

Startzondag (zie ook hieronder).

Zondag 2 oktober:

De heer J. Kroon uit Barneveld.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. Tevens zamelen we lang houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenbank in.

### **Bloemen.**

De bloemen van 4 september zijn geschonken door de familie van de heer Jan van Ommeren, waarvan eerder die week de afscheidsdienst was in onze kerk. Ze zijn als een bemoedigende groet gebracht bij onze dominee Gerrit Schouten.

Op 11 september zijn de bloemen gebracht bij de heer Cor Oppelaar, Broekdijksestraat 4.

We feliciteerden hem daarmee van harte met zijn zevenentachtigste verjaardag.

### **Startzondag**

We nodigen u en jou uit voor de Startzondag, die gehouden zal worden op zondag 25 september. Na de dienst hopen we met elkaar uitgebreid koffie te drinken. Daarom vragen we ieder om iets lekkers mee te brengen om bij de koffie te nuttigen. Op verschillende plaatsen in de kerk zullen er wat spelletjes liggen zodat we met elkaar gezellig bezig kunnen zijn.

De kinderen zijn tijdens die dienst in het Dorpshuis en ze voegen zich na de dienst bij ons om ook te kunnen genieten van wat lekkers (en die spelletjes).

De eerder aangekondigde maaltijd vervalt.

De voorganger in de dienst is Ds. W. Koerselman uit Woerden.

### **In Memoriam Jan van Ommeren**

Op 16 oktober 1933 werd Jan Marius van Ommeren geboren in "de Roskam" een café annex boerderij naast de kerk in IJzendoorn. Vier jaar later werd zijn broer Bert geboren.

Jan heeft bewust de oorlog meegemaakt, met soldaten die bij hen ingekwartierd zaten en de verwoesting van hun café terwijl zij zelf geëvacueerd waren. Het café is nooit herbouwd.

Al in zijn jongere jaren was hij op verschillende terreinen actief, zoals op voetbal en bij een toneelclub.

Later werd hij ook actief in de gemeentepolitiek.

Na de MULO koos hij voor de fruitteelt. Hij runde fruitbedrijf Pomona aan de Molenstraat in IJzendoorn.

Het was hard werken, open staan voor nieuwe ontwikkelingen, voortdurend investeren en maar hopen op een goede oogst en prijzen.

Samen met zijn vrouw Afke kreeg hij vier kinderen: Margina, Cees-Jan, Clarine en Marius. De kinderen hebben mooie herinneringen aan het samen spelen, veel buiten spelen en de wintersportvakanties. Ook hielpen ze in de vakanties met kisten klaarmaken, appels dunnen of plukken.

Helaas overleed in 1994 de jongste zoon Marius. Door dit verdriet eindigde ook het huwelijk met Afke. Na een paar jaar verhuisde Jan naar de Boerhaavelaan in Tiel. Hier reed hij voor Tafeltje Dekje, bezocht voetbalwedstrijden en speelde koersbal in het dorpshuis in Echteld.

Een grote rijkdom in zijn leven was de komst van zijn kleinkinderen Sterre, Pip, Okke, Ruben en Jonathan.

Een kenmerkende karaktertrek van Jan van Ommeren was zijn nieuwsgierigheid, die ervoor zorgde dat hij altijd interesse had in andere mensen, tot op het laatste toe.

Toen hij beseftte dat hij ging overlijden zei hij: "ik ga terug" en hij overleed op dinsdagochtend 30 augustus 2022.

Op zaterdag 3 september hebben we in een dienst in onze kerk afscheid van hem genomen door hem 'terug' in de handen van zijn Schepper te leggen. We hebben daarbij het scheppingsverhaal uit Genesis 1 gelezen en dit verbonden met het leven te midden van het groen van de natuur, die zo belangrijk was voor Jan.

Na een mooie, warme afscheidsdienst is Jan begraven op het kerkhof naast de kerk, bij het graf van zijn zoon Marius.

We wensen Margina, Cees-Jan, Clarine en hun gezinnen heel veel moed en kracht toe om zonder hun bijzondere vader, schoonvader en opa verder te gaan.

ds. Wya de Kam - Diepeveen

### **Bericht voor de jeugd.**

Op zaterdag 22 oktober a.s. organiseert de Jeugddienstcommissie een avondje bowlen voor alle jeugd van kerk Echteld (12 - 33 jaar). Let op: deze activiteit stond eerst gepland op zaterdag 8 oktober, maar op die dag kan het helaas niet doorgaan.

We zullen om 19.30 verzamelen bij de kerk en het bowlen start rond 20.00 uur. De kosten zijn € 10,- per persoon, inclusief twee drankjes en wat hapjes.

Aanmelden kan door te appen naar Martijn Hoegée (06-81904903) of door je naam te zetten op de intekenlijst die op de tafel onder de toren ligt.

Hopelijk zien we jou ook!

### **Giften en collecten augustus 2022.**

Diaconie: Ontvangen contant en via Givt: Collecten Erediensten € 201,56, extra voor de Voedselbank € 153,20.

Kerk in Actie - Egypte € 58,64; Stichting Bartimeüsfonds € 92,54, Gift via Gert Schimmel € 10,00, per bank 2 x € 25,00, Voedselbank € 25,00 en € 5,00, Bartimeüsfonds € 10,00.

College van Kerkrentmeesters: Collecten eredienssten (incl. Givt) € 195,89.

Collectegeld ontvangen per bank € 25,= en € 40,=.

Onderhoud kerkgebouw : Collecte 28 augustus (incl Givt) € 61,27 en per bank € 50,=.

Gift ontvangen via Gert en Maatje Schimmel € 20,= ( ½ diaconie en ½ kerkrentmeesters).

### **Toerustingsavond met legerpredikant.**

Op donderdag 29 september is er om 20.00 uur in Ingen een regionale bijeenkomst waar ds. Teun de Ridder, legerpredikant uit Ochten, zal spreken. Legerpredikanten zijn aangesteld bij de Dienst Geestelijke Verzorging van Defensie. Nadat ze verbonden zijn aan bijvoorbeeld de marine of de landmacht, vergezellen ze de militairen waar ze ook gaan of staan, op oefening of op buitenlandse missie. Ze leiden vieringen, begeleiden militairen onder moeilijke omstandigheden en bieden hen ruimte om op verhaal te komen. De oorlog in Oekraïne heeft ook op Nederlandse militairen en hun gezinnen grote impact. Het is goed om uit de eerste hand te horen voor welke uitdagingen de mensen van Defensie gesteld worden.

Deze toerustingsavond wordt georganiseerd door vijf gemeenten uit de regio (Maurik, Eck en Wiel, Ingen, Ommeren, Echteld) die samen een cluster vormen binnen de classis. Met ingang van dit nieuwe seizoen gaat het cluster vier toerustingsavonden organiseren voor gemeenteleden uit de aangesloten gemeenten. De serie wordt dus geopend met de bijeenkomst met de legerpredikant op 29 september. De avond wordt gehouden in Dorpshuis 'In de Gaard', Dr. A.R. Holplein 13-15, te Ingen. De toegang is vrij en belangstellenden zijn van harte welkom!

### **Om over na te denken.**

Het geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaan.

Met een hartelijke groet vanuit de Kerkenraad,

Gert Schimmel,

06 – 29048280,

[schimmel.gert@gmail.com](mailto:schimmel.gert@gmail.com),

[www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl).