



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 18 september 2022

Nummer: 22-32

Welkom in onze Eredienst.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Mw. M. Hilhorst – van Hekhuizen.	Diaken van dienst:	Izaäk van Harten.
Orgel:	Nelleke de Kok.	Koster:	Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.	Beeld en geluid:	Martijn Hoegée.

Schriftlezingen

Amos 8: 4-5 en Lucas 16: 1-13. (NBV21).

Thema Kinderkerk

Jozef in Egypte (n.a.v. Genesis 41: 33-57).

Nog meer over de dienst

Mw. Hilhorst liet donderdag weten dat zij enkele dagen leden een wat ongelukkige val heeft gemaakt met mobiliteitsproblemen als gevolg. Maar ... ze gaf ook aan dat ze zondag tóch bij ons wil voorgaan. We zijn haar daarvoor bijzonder erkentelijk!!!!
Afgesproken is dat ze dat zittend zal doen. Daarom staat er een stoel voor de avondmaalstafel. Daarop zal zij tijdens de dienst zitten.

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een doos. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Mede met uw bijdrage worden onze medemensen in Syrië geholpen. Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Bloemen

Met de bloemen van vandaag feliciteren we Ries en Joke Nijhof, Kerkeland 17, van harte met hun vijftigjarig huwelijk.

Bericht van Ds. Gerrit Schouten

Beste gemeenteleden,

Op vrijdag 16 september heb ik opnieuw een dotterbehandeling gehad in het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Ook de derde vernauwing in de kransslagaders is nu open, er is een stent geplaatst. Het is nu gelukkig achter de rug en ik ben weer thuis. Deze week moet ik herstellen en daarna hoop ik van de cardioloog in Tiel te horen hoe verder. Ik wil u bedanken voor alle meelevens in wat voor vorm dan ook.

Hartelijke groeten, ook namens Tineke, Gerrit Schouten.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Marijke van Ommeren, Ooisestraat 18, is deze week opgenomen geweest in het Tielse ziekenhuis vanwege nierstenen. Ze is inmiddels weer thuis, maar heeft er nog wel veel last van. We wensen haar sterkte en we hopen dat ze snel verlost is van die pijnlijke stenen.

We feliciteren het echtpaar Dicky en Wim Quint, Zwijning 31 in Ochten. Op zaterdag 17 september vierden zij dat ze 40 jaar getrouwd mochten zijn. We wensen hen samen nog vele goede en vooral gezegende huwelijksjaren toe.

Mevrouw Bets Budding, die vanwege een gebroken heup in het ziekenhuis verbleef, is op vrijdag 16 september overgebracht naar Revalidatiecentrum Het Zonnelied in Ammerzoden (Hogesteeg 2, 5324 ZD). We wensen haar van harte een voorspoedig verder herstel toe.

Huwelijksaankondiging Op vrijdag 23 september hopen ons oud-gemeentelid Dorien Oppelaar en Meindert Wenting in het huwelijk te treden. Dorien en Meindert wonen in Schipluiden, maar hebben er voor gekozen om hun huwelijk in 'Doriens oude kerk' te laten bevestigen. De dienst begint om 16.00 uur en mw. Ds. E. Hagen uit Kerk-Avezaath (de voormalige predikant van Meindert) zal voorgaan. We wensen Dorien en Meindert Gods zegen toe in hun huwelijk.

Startzondag We nodigen u en jou uit voor de Startzondag, die gehouden zal worden op zondag 25 september. Na de dienst hopen we met elkaar uitgebreid koffie te drinken. Daarom vragen we ieder om zo mogelijk iets lekkers mee te brengen om bij de koffie te nuttigen. Op verschillende plaatsen in de kerk zullen er wat spelletjes liggen zodat we met elkaar gezellig bezig kunnen zijn.

De kinderen zijn tijdens die dienst in het Dorpshuis en ze voegen zich na de dienst bij ons om ook te kunnen genieten van wat lekkers (en die spelletjes). De eerder aangekondigde maaltijd vervalt. De voorganger in de dienst is Ds. W. Koerselman uit Woerden.

Hoera! De Ontmoeting gaat weer open De activiteiten in het jeugdhonk "de Ontmoeting", voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7, gaan weer van start. Het jeugdhonk is weer open op woensdag 21 september a.s. van 14.30 uur tot 15.30 uur. We gaan beginnen met een bijbelverhaal en daarna gaan we knutselen met hartjes. We zouden het superleuk vinden als je (weer) komt om samen met ons te knutselen. Je doet toch ook mee? Opgeven kan tot 19 september bij Willy, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen: 2 november, 14 december, 25 januari, 8 maart, 19 april en 31 mei (steeds van 14.30 uur tot 15.30 uur).

Op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? Geef je mailadres aan ons door, dan houden we je op de hoogte. Bij (verkoudheids)klachten en/of koorts vragen wij je thuis te blijven. Wij hopen dit seizoen niet opnieuw te maken te krijgen met overheidsmaatregelen. Mocht dat wel het geval zijn dan kan het gebeuren dat de activiteiten toch niet door kunnen gaan.

Bericht voor de jeugd. Op zaterdag 22 oktober a.s. organiseert de Jeugddienstcommissie een avondje bowlen voor alle jeugd van kerk Echteld (12 - 33 jaar). Let op: deze activiteit stond eerst gepland op zaterdag 8 oktober, maar op die dag kan het helaas niet doorgaan. We zullen dus op 22 oktober om 19.30 verzamelen bij de kerk en het bowlen start rond 20.00 uur. De kosten zijn € 10,- per persoon, inclusief twee drankjes en wat hapjes. Aanmelden kan door te appen naar Martijn Hoegée (06-81904903) of door je naam te zetten op de intekenlijst die op de tafel onder de toren ligt. Hopelijk zien we jou ook!

Gebedspunt Zullen we deze week de bewoners van het land Pakistan in onze gebeden aan God opdragen. Het is verschrikkelijk om te zien hoe dat land getroffen is door hevige regenval (en men verwacht nog veel meer regen!!) met verdrinkingen, vernietigingen, besmettelijke ziektes (denk o.a. aan cholera, difterie) en een groot gebrek aan voedsel en schoon drinkwater als gevolg. Vragen we onze Hemelse Vader of Hij onze medemensen aldaar wil ondersteunen.

Agenda

- Woensdag 21 september 14.30 uur: De Ontmoeting is open. Zie ook hierboven.
- Zondag 25 september 10.00 uur: Dienst. Startzondag. Voorganger: Ds. W. Koerselman uit Woerden. Zie ook hierboven.

Om over na te denken

De meest verspilde dag van alle dagen is de dag waarop we geen enkele keer hebben gelachen!
Ergens gelezen.