



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 11 september 2022

Nummer: 22-31

Welkom in onze Eredienst.

Thema: Geef ons heden ons dagelijks brood

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Simon de Kam uit Maurik.	Diakenen van dienst:	Jolanda Schuiling en Corrie van Dieden.
Orgel:	Nelleke de Kok.		
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel.	Koster:	Maatje Schimmel.
		Beeld en geluid:	Martijn Hoegée.

Schriftlezingen

Johannes 6: 31 – 40. (NBV21).

Thema Kinderkerk

Jozef zit in de put (n.a.v. Genesis 37: 12 – 36).

Collecten

Zoals gebruikelijk worden de collecten aan de uitgang gehouden. Daar staat een doos. Van uw gift daarin is de ene helft voor het werk van onze diaconie en de andere helft voor Echteldse kerkenwerk.

De tafelcollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Stichting Vrienden Ziekenhuis Rivierenland. De stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland doet er alles aan om alle mensen zich in Ziekenhuis Rivierenland thuis te laten voelen. Om dit mogelijk te maken, zamelen we geld in voor projecten die het verblijf in het ziekenhuis aangenamer maken en die niet uit het reguliere (zorg)budget betaald kunnen worden. De afgelopen jaren heeft men dankzij de hulp van donateurs een groot aantal van deze extra voorzieningen mogelijk kunnen maken.

Bloemen

Vandaag brengen we de bloemen bij de heer Cor Oppelaar, Broekdijksestraat 4. We feliciteren hem van harte met zijn zevenentachtigste verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Bets Budding, die vorige week haar heup brak, verblijft nog in het ziekenhuis. Haar herstel verloopt spoedig. Momenteel wordt gezocht naar een plaats waar zij verder kan revalideren. Sterkte Bets!

De heer Henk van Dieden, Burg. H. Houtkoperlaan 7 in Ochten, heeft al enige tijd problemen rondom zijn gal en de alvleesklier. Er zijn helaas onrustige cellen geconstateerd. Het goede nieuws is dat er geen uitzaaiingen zijn en dat het geheel operabel is. De operatie zal binnen enkele weken plaatsvinden.

We wensen hem (en ook zijn vrouw Corrie) Gods kracht toe. Sterkte bij het toeleven naar de operatie!

De heer Frans Brouwer, Achterstraat 4, is deze week opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een dubbele longembolie. Inmiddels is hij herstellende en weer thuis. Ook Frans wensen we Zijn Kracht en nabijheid bij zijn herstel.

Hoera! De Ontmoeting gaat weer open

De activiteiten in het jeugdhonk “de Ontmoeting”, voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7, gaan weer van start. Het jeugdhonk is weer open op woensdag 21 september a.s. van 14.30 uur tot 15.30 uur.

We gaan beginnen met een bijbelverhaal en daarna gaan we knutselen met hartjes. We zouden het superleuk vinden als je (weer) komt om samen met ons te knutselen.

Je doet toch ook mee? Opgeven kan tot 19 september bij Willy, bel: 06 25 208 299 of
mail: wkerpentier@outlook.com

Tot ziens in het jeugdhonk!

Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen: 2 november, 14 december, 25 januari, 8 maart, 19 april en 31 mei (steeds van 14.30 uur tot 15.30 uur).

Op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? Geef je mailadres aan ons door, dan houden we je op de hoogte.

Bij (verkoudheids)klachten en/of koorts vragen wij je thuis te blijven. Wij hopen dit seizoen niet opnieuw te maken te krijgen met overheidsmaatregelen. Mocht dat wel het geval zijn dan kan het gebeuren dat de activiteiten toch niet door kunnen gaan.

Meedenkers gevraagd Op woensdag 31 augustus was uw Kerkenraad in vergadering bijeen. Toen is onder meer gesproken over de vacatures die per 1 januari a.s. ontstaan. Want wat is het geval: De diakenen Corrie van Dieden en Izaäk van Harten en de ouderlingen Henk van Blitterswijk, Arie Oppelaar en Gert Schimmel zijn aftredend. Zoals u zich wellicht kunt herinneren is er tevens nog een vacature voor ouderling, die in 2021 is ontstaan vanwege het aftreden van de heer Marinus van den Berg. Gelukkig stellen Arie Oppelaar en Gert Schimmel zich herkiesbaar. Dan blijven er per saldo dus vier vacatures over: Twee voor het ambt van diaken en twee voor het ambt van ouderling!

We doen een **dringend** beroep op ieder om mee te denken over de wijze waarop we deze vacatures zouden kunnen invullen.

Bericht voor de jeugd Op zaterdag 8 oktober a.s. organiseert de Jeugddienstcommissie een avondje bowlen voor alle jeugd van kerk Echteld (12 - 33 jaar). We zullen om 19.30 verzamelen bij de kerk en het bowlen start rond 20.00 uur. De kosten zijn € 10,- per persoon, inclusief twee drankjes en wat hapjes. Aanmelden kan door te appen naar Martijn Hoegée (06-81904903). Hopelijk zien we jou ook!

Startzondag We nodigen u en jou nu al vast uit voor de Startzondag, die gehouden zal worden op zondag 25 september. Na de dienst hopen we met elkaar koffie te drinken, vervolgens zijn er verschillende leuke activiteiten en als afsluiting zullen we met elkaar een kleinigheidje eten. Daarvoor doen we een beroep op ieder om op die zondag iets eetbaars mee te brengen, zodat er een buffetje ontstaat, waarbij ieder iets kan kiezen. Nadere informatie volgt. De voorganger in de dienst is Ds. W. Koerselman uit Woerden.

Gebedspunt Laten we deze week God bidden om steun en hulp aan onze eigen gemeente. Zoals u hierboven kunt lezen ontstaan er binnenkort vacatures binnen de Kerkenraad. Moge God ons helpen om deze vacatures in te vullen.

Agenda

- Zondag 18 september 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Mw. M Hilhorst – Hekhuizen uit Barneveld.

Om over na te denken

Ik ben gaan inzien dat geloof een
organisme is dat groeit met de tijd.
Blijft het stabiel, dan sterft het.
Wil het voortleven, dan moet
het kunnen veranderen.

Godfried Bomans
in het boekje Geloof, hoop en liefde