



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 10 juli 2022

Nummer: 22-26

Welkom in onze Eredienst.

In deze dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Diakenen van dienst:	Izaäk van Harten en Corrie van Dieden.
Orgel:	Nelleke de Kok.	Koster:	Theo van Rees.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.	Beeld en geluid:	Stephan Schuurman.

Schriftlezing

Genesis 25:19 – 34 (NBV21).

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze diaconie.

De opbrengst van de tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is de Avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor Stichting Manege zonder drempels.

Manege zonder Drempels is een bijzondere manege, hier kunnen mensen met een ernstige meervoudige beperking, die niet meer zelfstandig op een paard kunnen rijden, toch genieten van plezier, ontspanning en beweging d.m.v. "huifbed rijden". Bij huifbed rijden ligt de rijder op een doek, dat is gespannen over de rug van twee paarden en betekent genieten van de beweging en van de warmte van de paardenruggen.

Wilt u nog meer weten, kijk dan eens op <http://www.manege-zonder-drempels.nl/>

Bloemen

Vandaag bezorgen we de bloemen bij mevrouw Nab-Dirksen, Achterstraat 39.

Daarmee feliciteren we haar van harte met haar drieënnegentigste verjaardag.

Coronamaatregelen

In de op woensdag 29 juni gehouden vergadering van de Kerkenraad is o.a. gesproken over de weer oplopende coronabesmettingen.

Besloten is dat we (zoals eigenlijk de laatste twee zondagen al het geval was) géén hand geven wanneer we elkaar aan de uitgang groeten.

Voorts zullen vanaf zondag de collecten weer bij de uitgang worden gehouden: één doos waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder diaconie en kerk. Tevens zal aan de uitgang één van de ambtsdragers met een collectezak staan. Hierin ontvangen we graag uw bijdrage voor de derde collecte. Maar de avondmaalscollecte wordt uiteraard gehouden met behulp van de schaal die op tafel staat.

En ... wellicht is het goed om bij het binnenkomen uw handen te ontsmetten. Het ontsmettingsapparaat staat er nog steeds!

Meeleven met elkaar

Dhr. Gijs de Waard, Wijenburgsestraat 2, is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis Rivierenland met het oog op een licht hartinfarct. Hij is ondertussen weer thuis om te herstellen en in afwachting van nader onderzoek. Heel veel stekte toegewenst Gijs!

Op zaterdag 9 juli waren Willy en Janneke Schuiling, Dorpsstraat 52 in IJzendoorn, 40 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal in jullie leven. Van harte gefeliciteerd! Het feest wordt op een later moment in augustus gevierd. Geluk en zegen toegewenst op jullie gezamenlijke levensweg.

Leuk om te weten De jongeren van de Muffinmeeting hebben een spaarpotje voor een goed doel. Tijdens dit seizoen hebben zij € 44,-- bij elkaar gebracht. Het geld is overgemaakt naar Kerk in Actie voor Noodhulp aan Oekraïne.

Gebedspunt Een stroom van vluchtelingen vindt zijn weg naar Europa. Dat is zelden zonder reden. Oorlog en geweld is vaak een reden om te vluchten, maar ook geloof of seksuele geaardheid, of men ontvlucht de armoede. Maar steeds vaker zijn het ook de klimaatveranderingen zoals extreme droogte die mensen in een uitzichtloze situatie brengen. Bid voor deze wanhopige mensen op zoek naar toekomst.

Studieverlof Als predikanten worden wij geacht ons met een zekere regelmaat bij te scholen door middel van de permanente educatie. Ik ben deze zomer begonnen met een cursus aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Het is een cursus "intergenerationeel kerkzijn". In de kerk zijn wij erg gewend om te denken in doelgroepen. De ouderen apart, de jongeren apart enz. In de cursus proberen we te kijken hoe het geloofsgesprek juist weer binnen de verschillende generaties vorm kan krijgen. Hoe kan het onbevengene geloof van een kind een oudere bemoedigen? Hoe kan de levenservaring van een oudere een jongere op weg helpen? Dat soort vragen. Vanaf donderdag 11 augustus houden wij nog twee weken vakantie en aansluitend heb ik twee weken studieverlof. *Ds. Gerrit Schouten*

Vakantiekaartenactie U kent onze actie vast nog wel vanuit de voorgaande jaren: stuur eens een kaartje aan gemeenteleden die om allerlei redenen niet op vakantie kunnen. Vandaag worden na de dienst bij de uitgang envelopjes uitgedeeld met daarin een aantal kaartjes waarop adressen staan van mensen die we met een klein kaartje een groot plezier kunnen doen. Ook wanneer u zelf niet op vakantie gaat: een kaartje vanuit uw eigen woonplaats of omgeving kan mensen blij maken. Bent u niet in de kerk, maar wilt u toch kaarten versturen: bel even met Maatje en Gert Schimmel (06 – 29048280 of 06 – 52331473) en het envelopje met de adressen wordt bij u thuisbezorgd.

Johannes de Heerdienst Vroeger werden ze vaak gezongen bij het orgel; liederen van Johannes de Heer. De opwekkingsliederen van vroeger. Een jongere generatie kent ze niet meer maar bij de ouderen zijn ze nog bekend. Op zondag 24 juli zingen we in de dienst een keer liederen uit de bundel van Johannes de Heer. U mag de liederen van uw voorkeur opgeven. Bel (0344-641352) of mail (gschouten@solcon.nl) de liederen van uw voorkeur aan mij door. Of stop gewoon een briefje in de brievenbus. Ik maak een selectie aan de hand van het thema van de dienst. We lezen Genesis 28, over de droom van Jakob bij Betel. *Ds. Gerrit Schouten*

Vakantiezaken

- **De Goede Herder** Voor Kindernevendienst 'De Goede Herder' is inmiddels de vakantie begonnen. Op zaterdag 3 september wordt weer gestart met het jaarlijkse uitje en vanaf zondag 4 september is er weer kinderkerk tijdens de dienst.
- **De Benjaminclub** Ná deze zondag begint ook voor de Benjaminclub de zomervakantie. Vanaf zondag 28 augustus zijn onze Benjaminnetjes weer van harte welkom in het Dorpshuis.
- **De Zondagsbrief** Dit is de laatste zondagsbrief voor de zomervakantie. De volgende Zondagsbrief hopen we u op zondag 21 augustus weer te kunnen overhandigen / toesturen. Hieronder, onder het kopje 'Agenda', vindt u wat informatie over de komende diensten.

Agenda

Alle hieronder genoemde diensten beginnen om 10 uur.

- Zondag 17 juli Voorganger Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven.
- Zondag 24 juli Voorganger Ds. Gerrit Schouten (Johannes de Heerdienst).
- Zondag 31 juli Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
- Zondag 7 augustus Voorganger Ds. Gerrit Schouten (inzameling voor Voedselbank Rivierenland).
- Zondag 14 augustus Voorganger De heer J. Kroon uit Barneveld.
- Zondag 21 augustus Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen uit Maurik.

Om over na te denken

Licht van de zon kan je verblinden; licht van God maakt je ziende.

Visje.