



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooiesstraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 3 juli 2022

Nummer: 22-25

Welkom in onze Gezinsdienst.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Koster:	Joke Brouwer.
Orgel:	Nelleke de Kok.	Beeld en geluid:	Bert en Henny Budding.
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel.		
Diaken van dienst:	Izaak van Harten.		

Vandaag

Vandaag is de overstapdienst: Jan Lenssinck en Elise van Dam nemen dan afscheid van de kindernevendienst. Het gaat een feestelijke gezinsdienst worden. Het thema van de dienst is "Oei, ik groei!".

We lezen in de dienst over het mosterdzaadje dat uitgroeit van iets heel kleins naar iets heel groots. De kinderen krijgen allemaal een presentje mee naar huis.

Koffie drinken

Op deze eerste zondag van de maand drinken we na de dienst weer koffie met elkaar. U bent van harte welkom voor koffie, thee of fris. Voor de kinderen en de jongeren zijn er spelletjes om te doen

Schriftlezing

Matteüs 13:31-32 (NBV21).

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze diaconie.

De opbrengst van de tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte (die ook tijdens de dienst wordt gehouden) is bestemd voor het werk van het Werelddiaconaat in India. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Bloemen

Vandaag zijn de bloemen bestemd voor mevrouw Gerry van Doorn-Hakkert, Achterstraat 4a. We wensen haar van harte een voorspoedig herstel..

Coronamaatregelen

In de op woensdag 29 juni gehouden vergadering van de Kerkenraad is o.a. gesproken over de weer oplopende coronabesmettingen.

Besloten is dat we (zoals eigenlijk de laatste twee zondagen al het geval was) géén hand geven, wanneer we elkaar aan de uitgang groeten.

Voorts zullen vanaf volgende week de collecten weer bij de uitgang worden gehouden: één doos waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder diaconie en kerk.

Tevens zal aan de uitgang één van de ambtsdragers met een collectezak staan. Hierin ontvangen we graag uw bijdrage voor de derde collecte.

En ... wellicht is het goed om bij het binnenkomen uw handen te ontsmetten. Het ontsmettingsapparaat staat er nog steeds!

Voedselbank Op deze eerste zondag van de maand hebben we weer een inzameling van lang houdbare producten gehouden voor Voedselbank Rivierenland. Mocht u het vergeten zijn en alsnog iets willen geven, overleg dan even met één van de leden van de Kerkenraad. Ieders bijdrage is (helaas) hard nodig!

Leuk om te weten De jongeren van de Muffinmeeting hebben een spaarpotje voor een goed doel. Tijdens dit seizoen hebben zij € 44,- bij elkaar gebracht. Het geld is overgemaakt naar Kerk in Actie voor Noodhulp aan Oekraïne.

Gebedspunt Binnenkort wordt de NAVO uitgebreid met twee landen. De koude oorlog is terug van weggeweest. Oost- en West-Europa staan weer lijnrecht tegenover elkaar. Een trieste constatering. Bid om ontspanning in de vijandige verhoudingen. Bid om ruimte om te praten. Bid om vrede in Oekraïne, maar ook in Europa.

Vakantiekaartenactie U kent onze actie vast nog wel vanuit de voorgaande jaren: stuur eens een kaartje aan gemeenteleden die om allerlei redenen niet op vakantie kunnen. Op zondag 10 juli worden na de dienst bij de uitgang envelopjes uitgedeeld met daarin een aantal kaartjes waarop adressen staan van mensen die we met een klein kaartje een groot plezier kunnen doen. Ook wanneer u zelf niet op vakantie gaat: een kaartje vanuit uw eigen woonplaats of omgeving kan mensen blij maken. Bent u niet in de kerk, maar wilt u toch kaarten versturen: bel even met Maatje en Gert Schimmel (06 – 29048280 of 06 – 52331473) en het envelopje met de adressen wordt bij u thuisbezorgd.

Nog meer over de vakantie

- **De Goede Herder** Na deze dienst begint de vakantie van Kindernevendienst 'De Goede Herder'. Op zaterdag 3 september wordt weer gestart met het jaarlijkse uitje en vanaf zondag 4 september is er weer kinderkerk tijdens de dienst.
- **De Benjaminclub** Ná zondag 10 juli (volgende week dus) begint ook voor de Benjaminclub de zomervakantie. Vanaf zondag 28 augustus zijn onze Benjaminnetjes weer van harte welkom in het Dorpshuis.
- **De Zondagsbrief** Op 10 juli verschijnt de laatste Zondagsbrief voor de vakantie. De volgende Zondagsbrief hopen we u op zondag 21 augustus weer te kunnen overhandigen / toesturen.

Agenda.

- Zondag 10 juli 10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten. In deze dienst hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Oppasdienst: Jolanda Schuurman.

Om over na te denken

Hoop is de metgezellin van kracht
en de moeder van
succes; want wie hoopt
bezit het vermogen om wonderen te verrichten.

Samuel Smiles in het boekje Woorden van geloof, hoop en liefde.