



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld

0344 – 644806 * 06 – 29048280

schimmel.gert@gmail.com

www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 19 juni 2022

Nummer: 22-23

Welkom in onze Eredienst.

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst:

Voorganger:	De heer H. Aantjes uit Schoonhoven.	Diaken van dienst:	Jolanda Schuiling.
Orgel:	Nelleke de Kok.	Koster:	Theo van Rees.
Ouderling van dienst:	Henk van Blitterswijk.	Beeld en geluid:	Luc van Harten.

Schriftlezing

Habakuk 3: 17 – 19 en Lucas 17: 11 – 19 (NBV21).

Thema De Goede Herder

De apostelen in de gevangenis (n.a.v. Handelingen 5: 12 – 42).

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze diaconie.

De opbrengst van de tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.

Bij de uitgang staat het miniatuurkerkje. Uw gift daarin is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Bloemen

Vandaag willen we de bloemen bezorgen bij mevrouw Bets Budding – van Beem, Stationsweg 2a. We feliciteren haar hiermee van harte met haar zesentachtigste verjaardag.

Gebedspunt

We horen de laatste weken weer over een toenemend aantal corona-besmettingen. Laten we onze zorgen hierover aan God voorleggen en Hem om zijn wijze begeleiding vragen waardoor ook wij met verstand en voorzichtigheid met elkaar kunnen omgaan.

Meeleven met elkaar

Ook deze week zagen we in en om ons dorp verschillende vlaggenstokken met vlag en tas verschijnen. We feliciteren ook de jongeren die deze week geslaagd zijn VAN HARTE!!!!

Dank

Hartelijk dank voor alle kaarten, attenties of aanwezigheid (in de kerk of online) bij onze huwelijksdienst. We hebben er van genoten en we hebben een prachtige dag gehad.

Janneke en Perry de Kruijff – Oppelaar.

Nieuws van De Goede Herder

Op zondag 3 juli is de overstapdienst: Jan Lenssinck en Elise van Dam nemen dan afscheid van de kindernevendienst. Het gaat een feestelijke gezinsdienst worden. Komen jullie allemaal naar de dienst?

Na de overstapdienst is het vakantie voor de kindernevendienst, van zondag 10 juli tot en met zondag 28 augustus is er dan geen kindernevendienst. We beginnen het nieuwe seizoen weer op zaterdag 3 september vanaf 14.00 uur met een leuk uitje.

Meer informatie volgt nog maar noteer de datum alvast in de agenda! Op zondag 4 september is er dan weer kindernevendienst in de kerk.

Wilt u als ouder helpen bij het uitje op 3 september? Graag! Geef het even door aan iemand van de leiding.

Wij wensen iedereen alvast een hele leuke en gezellige zomervakantie toe!

Groetjes van de leiding van kindernevendienst "de Goede Herder"

Actie Kerkbalans 2022

Inmiddels is de uitrol van de enveloppen voor Kerkbalans 2022 begonnen.

Doopleden en lidmaten van 21 jaar en ouder ontvangen binnenkort de envelop met flyer, toezeggingskaart en antwoordenvlop, of hebben die al ontvangen. Het motto is "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat de kerk ook in de toekomst van waarde kan zijn! Die waarde is voor iedereen anders. We dagen u uit om na te denken hoe de kerk voor u / voor jou van waarde is. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

Wat hoopt u / hoop jij dat onze kerk over bijvoorbeeld 10 jaar voor u / voor jou betekent? Denk daar over na als u / als jij het bedrag van de toezegging invult! Van harte aanbevolen!

College van Kerkrentmeesters

Vakantie Ds. Gerrit Schouten

Momenteel houden Ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke een paar weken vakantie. Er zal regelmatig een aantal van hun kinderen in de pastorie bivakkeren.

Mocht er pastoraal contact nodig zijn, neem dan contact op met scriba Gert Schimmel. Er kan vervanging geregeld worden want met de collega-predikanten in de regio zijn afspraken gemaakt om elkaar zo nodig te vervangen

Agenda

- Donderdag 23 juni 20.00 uur: Vergadering van het College van Kerkrentmeesters (in de consistorie).
- Zondag 26 juni 10.00 uur: Dienst.
Voorganger: Ds. J. van Dalen uit Nijverdal.
Kindernevendienst: Mirte van Baaren en Lotte Schuiling.
Oppasdienst: Hannah van de Berg.

Om over na te denken

Ik ben niet wat ik doe,
Ik ben niet wat ik heb,
Ik ben niet wat de mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind; dat is wie ik ben!

Ingezonden door trouwe lezer van De Zondagsbrief.