



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
schimmel.gert@gmail.com
www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 19 december 2021

Nummer: 21-45

Welkom in onze Eredienst op de Vierde Adventszondag 2021

De dienst is ook te beluisteren en te zien via www.kerkdienstgemist.nl.

Aan deze dienst werken mee

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Zang:	Bert de Kok, Bart Jan Aleman en Hanneke van Arkel.
Organist:	Nelleke de Kok.	Kosters:	Theo van Rees en Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel.	Beeld en geluid:	Henny en Bert Budding en Luc van Harten.
Diaken van dienst:	Izaak van Harten.		

Thema van deze dienst:

Tel je mee? (Jesaja 52: 13 – 53: 6).

Thema Kindernevendienst:

Gods dienaar die door niemand werd gezien, maar die ons vrede heeft gebracht (n.a.v. Jesaja 53: 1-6).

Bij onze diensten

Laten we in de coronatijd elkaar zo goed mogelijk blijven beschermen. Dat betekent o.a. het dragen van een mondkapje bij het lopen door de kerk, het respecteren van de anderhalve meter onderlinge afstand en het bij binnenkomst desinfecteren van onze handen. Bovendien kunnen we helaas niet samen zingen, maar we kunnen gelukkig wél luisteren naar onze voorzangers. De diensten in de komende tijd zijn:

- Vrijdag 24 december ~ De Kerstnachtdienst: deze dienst wordt op vrijdagmiddag als dienst zonder kerkgangers opgenomen en op vrijdagavond via www.kerkdienstgemist.nl uitgezonden. De fysieke dienst, die om 22.00 uur zou beginnen, gaat dus niét door.
- Zaterdag 25 december ~ De Viering van Jezus' geboorte: deze dienst (die om 10.00 uur zal beginnen) gaat 'gewoon' door. Dat wil zeggen dat er maximaal 48 mensen in de kerk kunnen plaatsnemen en dat u voor het bijwonen ervan op **donderdagavond 23 december tussen 18.00 en 19.00** uur kunt opgeven bij Maatje en Gert Schimmel, via 06 – 52331473 of 06 – 29048280. Uiteraard wordt deze dienst ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Indien van toepassing: wilt u hierbij s.v.p. aangeven of (uw) kinderen de Kinderkerk dan wel de oppasdienst zullen bezoeken?
- Zondag 26 december ~ Op deze dag staat de Kinderkerstviering van Kinderkerk De Goede Herder op de planning, maar ook volwassenen zijn uiteraard van harte welkom. De dienst begint om 10.00 uur. Ook hiervoor geldt dat u zich op **donderdagavond 23 december** moet opgeven (zie ook hierboven). Ook deze dienst is via www.kerkdienstgemist.nl te volgen.
- Vrijdag 31 december ~ De oudjaardienst: deze dienst gaat *niet* door.
- Zondag 2 januari ~ Er is dienst om 10.00 uur. Opgeven s.v.p. op donderdag 30 december, tussen 18 en 19.00 uur.
- **Bij alles geldt: s.v.p. thuisblijven bij klachten. Dit is in het belang van uzelf en van uw medemensen!**

Rondom het oudjaarsweekend verschijnt er geen Zondagsbrief.

Wellicht ervaart u in de kerk dat het tijdens de dienst langzamerhand wat kouder wordt. Dat is logisch, want rond 10.00 uur stopt de kachel omdat de luchtcirculatie kan leiden tot de verspreiding van het coronavirus.

Maar ... velen van u zijn ongetwijfeld in het bezit van een fleece-deken. Ze zijn vorig jaar in ruime mate verspreid. Wellicht biedt die fleece-deken opnieuw warmte in koude tijden.

Hebt u hem niet, overleg dan even met één van de kosters. Zij zullen u graag helpen.

Collecten

De collecten worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk.

Uw gift in de tweede doos is bestemd voor JOP (Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland). Mede met uw bijdrage worden jongeren van o.a. jeugd- en gespreksgroepen geholpen het kerstverhaal dusdanig te ervaren, dat ze ontdekken waarom God zich verbonden heeft aan ons, kwetsbare mensen, waardoor Hij een leven van vrede mogelijk maakt.

Betalen via GIVT is en blijft uiteraard ook mogelijk. Informatie hierover ligt op de tafel onder de toren.

Uw bijdragen voor de collecten kunt u ook overmaken op één van de volgende bankrekeningnummers:

- NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld.
- NL86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld te Echteld.

Wilt u er s.v.p. bij vermelden waarvoor uw gift is bestemd?

Begrotingen 2022

De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters hebben onlangs de begrotingen van de kerk en de diaconie voor het jaar 2022 besproken en vastgesteld. Uiteraard willen we u graag de gelegenheid geven om deze begrotingen in te zien. Ze zijn inmiddels op onze site geplaatst (zie hiervoor www.kerkechteld.nl), maar wanneer u ze persoonlijk wilt inzien, kan dat ook en wel tussen 20 en 23 december.

Voor het inzien van de begroting van de diaconie kunt u een afspraak maken met de heer Arie Oppelaar, Molensteeg 11 te IJzendoorn, telefonisch bereikbaar op 0344 – 643 271.

Voor het inzien van de begroting van de kerk kunt u een afspraak maken met de heer Gerd-Jan Weiman, Ooissestraat 13 te Echteld. Zijn telefoonnummer is 06 – 25 59 21 01.

Bloemen

Ook op deze laatste Adventszondag heeft Theresa van Lavieren voor de bloemen gezorgd. Het Adventsbloemstuk is bestemd voor Errie en Marry Plantagie, Jonge Schutskooilaan 57 in Tiel.

We feliciteren hen nog van harte met hun vijfenvijftig jarig huwelijk.

Met het Adventsboekje wensen we Jennie van Viegen, Muskeszand 4 in Ochten van harte een voorspoedig herstel.

Gebedspunt

Voortdurend krijgen we meldingen van mensen die corona hebben of in quarantaine zitten. Gelukkig geen ernstig zieken maar wel erg vervelend voor de betrokkenen. In de kerk moeten de roosters soms op het laatste moment nog worden veranderd. Bid voor elkaar nu de dreiging van de omikronvariant veel mensen onzeker maakt.

Meeleven met elkaar

DANK!!!! Wij hebben voor ons 55-jarig huwelijk veel felicitaties gekregen en willen iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken.

Graag willen wij ook iedereen Gezegende Kerstdagen wensen en een Gezegend en Gezond 2022 .

Errie & Marry Plantagie.

MuffinMeeting

Vandaag, zondag 19 december, is er weer MuffinMeeting in het Dorpshuis. Alle jongeren zijn om 10.00 uur welkom. Meesterbakkers van de muffins zijn deze keer Gertjan en Wilco Kerpentier. Het gaat deze keer over Johannes de Doper die sprinkhanen en wilde honing at. Of staat er: Hij at sprinkhanen (maar) wilde honing...." Jullie gaan het horen. We sluiten af met een supergek spel!

Groeten, Willie Oppelaar en Tineke Schouten.

Agenda

De diensten in de komende tijd staan hierboven vermeld. Aan de dienst op Kerstavond wordt meegewerkt door:

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Zang:	Bert de Kok, Janneke Oppelaar en
Organist:	Nelleke de Kok.		Willy Oppelaar.
Trompet:	Anne-Wil Oppelaar.	Kosters:	Joke Brouwer en Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.	Beeld en geluid:	Frans Brouwer.
Diaken van dienst:	Rien van Hal.		

In De Zondagsbrief die komende week verschijnt, staan de bijzonderheden over de andere, hier boven al genoemde diensten.

Om over na te denken

"Negatief" is het meest positieve woord van dit jaar.

Ergens gelezen.