



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 5 september 2021

Nummer: 21-30

Welkom in onze Eredienst

**Deze viering is te beluisteren en te zien via www.kerkdienstgemist.nl.
Overstapdienst.**

Aan deze dienst werken mee

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten .	Diaken van dienst:	Corrie van Dieden.
Organist:	Nelleke de Kok.	Kosters:	Maatje Schimmel en Theo van Rees.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.	Techniek:	Frans Bouwer.

Collecten

De collecten worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk.

Uw gift in de tweede doos is bestemd voor Kerk in Actie. Veel jongeren in het arme land Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. Maar helaas, heel vaak komen ze bedrogen uit. De Ghanese kerk wil hun vertrek ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Opleidingen worden aangeboden, geholpen wordt bij het opstarten van bedrijfjes en ook worden voorgangers opgeleid.

Betalen via GIVT is en blijft uiteraard ook mogelijk. Informatie hierover ligt op de tafel onder de toren.

Uw bijdragen voor de collecten kunt u ook overmaken op onderstaande bankrekeningnummers.

- NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld.
- NL86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld te Echteld.

Wilt u er s.v.p. bij vermelden waarvoor uw gift is bestemd?

Bloemen

Vandaag zijn de bloemen voor de heer Cor Oppelaar, Broekdijksestraat 4. Cor viert vandaag zijn zesentachtigste verjaardag, waarmee we hem van harte feliciteren.

Gebedspunt

De scholen zijn weer begonnen. Laten we deze week bidden voor alle jongeren die voor het eerst of opnieuw starten in een schooljaar in het basis, middelbaar, hoger of universitair onderwijs. Maar zullen we ook bidden voor alle leerkrachten voor wie starten in coronatijd extra spannend is?

Meeleven met elkaar

De heer Henk van Blitterswijk (Kerkeland 10) is opgenomen in het UMC in Utrecht omdat bij hem kanker is geconstateerd. Hij zal daar de komende tijd 4 chemokuren krijgen met een tussenpoos van steeds 3 weken. Hij heeft ondertussen de eerste kuur ontvangen. Tijdens de kuur verblijft hij een aantal dagen in het ziekenhuis, in de tussenliggende tijd is hij thuis. De artsen geven goede hoop op herstel maar omdat Henk maar één nier heeft loopt de behandeling wat anders.

Koffiedrinken

Vandaag drinken we na de dienst weer koffie met elkaar. We doen dat buiten in de tuin van de pastorie. Er is koffie, thee, en fris. Verschillende mensen hebben iets lekkers gebakken. De kinderen kunnen spelen, trampoline springen..... en het knutselhok is open. Ook voor de jongeren zijn er spelletjes om te doen. Mocht u de dienst thuis meeluisteren maar het toch gezellig vinden om weer mensen te ontmoeten? Van harte welkom.

Muffin Meeting

Op zondag 12 september gaat de Jeugdkerk Muffin Meeting weer van start. De Muffin Meeting is er voor alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Eén keer per maand komen we tijdens de kerkdienst bij elkaar in het dorps huis "De Hoge Hof". Het thema is deze keer: "Niets is wat het lijkt". Dat kan soms ook zo zijn als je naar Jezus kijkt. Neem vrienden en vriendinnen mee! Je bent welkom om 10.00 uur!

“De Goede Herder”

De overstapdienst op 5 september is meteen ook weer de aftrap voor de kindernevendienst. De kinderen voor de kindernevendienst (de basisschoolleeftijd) zijn welkom in de kerk. Er is zondag geen kindernevendienst maar de overstapdienst is een gezinsdienst voor jong en oud. Thijs Boon en Ruben van Dam nemen afscheid van de Kindernevendienst. We nemen ook afscheid van een aantal leidinggevend: Rianne Boon, Albert en Annette van Baaren. Op 12 september start de gewone kindernevendienst.

Benjaminclub

Ook de oppas gaat weer beginnen. De kinderen van 0-4 jaar zijn welkom in dorpshuis “De hoge Hof”. U kunt de kinderen daar voor de dienst brengen en na de dienst weer ophalen. Er zijn altijd 1 of 2 mensen die op de kinderen passen en spelletjes met hen doen. Op 5 september wordt de oppas verzorgd door Jolanda Schuurman.

Klimbos Garderen

Heb je wel eens tussen twee bomen gefietst op 12 meter hoogte? Nee, dan is het klimpark Garderen de plek waar je moet zijn. Tokkelen, over een touwbrug, klauteren, de gekste capriolen uithalen op 5 meter hoogte of 10 meter of..... In Klimbos Garderen kan het allemaal. Er zijn 10 verschillende parcoursen, allemaal met een eigen moeilijkheidsgraat en hoogte. Je krijgt een tuig om dat via een leeflijn altijd verbonden is. Zelfs als je valt kan er niets gebeuren. Ben je minimaal 12 jaar en 1.20 meter lang? Dan kun je mee. Wanneer? Zaterdag 25 september om 11.00 uur. Meld je snel aan bij ds. Gerrit Schouten. Liefst voor vrijdag 17 september. Er moeten plaatsen gereserveerd worden.

Candle Talk

Op woensdag 29 september starten we weer met de catechese. De jongeren zijn welkom in de consistorie. Candle Talk is van tien voor zeven tot tien voor acht.

Komende vacature in de Kerkenraad.

Per 1 januari 2022 zijn er binnen de Kerkenraad twee vacatures. Langs deze weg doen we een dringend beroep op al onze gemeenteleden om mee te helpen deze vacatures te vervullen. De ene vacature bestaat al sinds 1 januari 2020. Die is ontstaan doordat toenmalig ouderling Marinus van den Berg aftredend en niet herkiesbaar was. Hoewel er wel enkele gemeenteleden zijn benaderd, is er toen met name door de beperkingen vanwege de coronapandemie, besloten om verdere actie ‘even’ uit te stellen. Het is overigens wel fijn om te kunnen melden dat Marinus al weer enige tijd actief is als pastoraal medewerker. De andere vacature ontstaat op 1 januari a.s. want jeugdouderling Willy Kerpentier is dan aftredend en zij heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De Kerkenraad vindt dit uiteraard erg jammer, maar respecteert haar besluit ook. Dat betekent dus dat er per 1 januari a.s. twee vacatures voor de functie van ouderling zijn. De Kerkenraad vraagt u om mee te denken over de invulling van deze vacatures. Wanneer u één van die vacatures zelf wilt invullen of wanneer u iemand kent waarvan u denkt dat hij of zij hiervoor geschikt is, laat het dan uiterlijk 20 september schriftelijk weten aan de scriba van de Kerkenraad: Gert Schimmel, Kerkeland 18, 4054 NV Echteld. Mailen mag ook; gert.schimmel@t-mobielhuis.nl.

Aanmelden voor de diensten

Omdat (zoals bekend) er maar 48 mensen in de kerk plaats mogen nemen, is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bij Maatje of Gert Schimmel (06-52331473 of 06-29048280).

Zij zorgen er uiteraard voor dat het bijwonen van de diensten zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Wanneer u na aanmelding en gemaakte afspraak de dienst toch niet kunt bijwonen, wit u zich dan afmelden? Dan kan wellicht nog iemand anders worden uitgenodigd.

Agenda

- Zondag 12 september 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik.
Er is kindernevendienst en oppassen.
10.00 uur: Muffin Meeting in het Dorpshuis.

Om over na te denken

Laat bij het verlaten van de kerk je geloof niet in de kerk achter.

Vrij naar Visje.

Protestantse Gemeente Echteld

Orde van de dienst voor de overstapdienst op zondag 5 september 2021.

- Welkom en mededelingen.
- We zingen lied 167 uit de bundel "Opwekking".

Samen in de naam van Jezus	Heel de wereld moet het weten	Prijs de Heer de weg is open
Heffen wij een loflied aan		Naar de Vader naar elkaar
Want de geest spreekt alle talen	Dat God niet veranderd is	Jezus Christus, triomfator,
En doet ons elkaar verstaan	En zijn liefde als een lichtstraal	mijn verlosser, middelaar.
Samen bidden, samen zoeken	Doordringt in de duisternis	Vader met geheven handen
Naar het plan van onze heer	De weg van god is niet te keren	Breng ik u mijn dank en eer
Samen zingen en getuigen	Omdat hij er over waakt	't Is uw Geest die mij doet zeggen
Samen leven tot zijn eer.	En de geest verbreekt de grenzen	"Jezus Christus is de Heer".
	Die door mensen zijn gemaakt.	

- Stil gebed.
- Bemoediging en groet.
- Thema: "Vind je eigen plekje...".
- Gebed.
- We zingen: "Zoek eerst het koninkrijk van God..." * ELB 58 (in canon).

Zoek eerst het koninkrijk van God	Men kan niet leven van brood alleen,	Bid en u zal gegeven zijn, zoekt
en zijn gerechtigheid,	maar van ieder woord	en gij zult het zien,
en dit alles krijgt u bovendien.	dat door de Heer gesproken wordt.	klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.	Hallelu, halleluja.	Hallelu, halleluja.

Refrein

Refrein

Refrein

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

- Thijs leest het Bijbelverhaal uit Lucas 10:38-42 (NBV).
- We luisteren naar "Martha, Martha...".
- De kinderen krijgen een Fidget Toy.
- Verkondiging.
- We luisteren naar solozang: Aan uw voeten Heer..." Opwekking 462 (door Janneke Oppelaar).

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U. (2x)

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer..

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,

hier in een plaats van aanbedding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbedding voor U.

Aan uw voeten Heer..

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

- Afscheid van Thijs van de kindernevendienst.
- We zingen hem staande toe: "Ga met God en Hij zal met je zijn..." * NLB 416.
- Overhandiging van de Bijbel door Janneke.
- Afscheid van Albert en Annette van Baaren en van Rianne Boon als leiding van de kindernevendienst.
- Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
- Aandacht voor de collecten.
- We zingen "Wij loven U, o God, belijden U als Heer..." * NLB lied 412: 1,6.
- Zending en zegen.
- We luisteren naar "Amen, amen, amen..." * NLB lied 415: 3.
- Orgelspel.