

De Kerk roept nummer 14 – 2021 – Echteld.

Aanmelden voor de dienst op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bij Gert of Maatje Schimmel via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

Kerkdiensten.

Zondag 11 juli, 10.00 uur:

Ds. Wya de Kam – Diepeveen uit Maurik

Zondag 18 juli, 10.00 uur:

Ds. K. D. van den Hout uit Woudrichem

Bloemen

Het boeket van zondag 27 juni is bezorgd bij mevrouw Jannie van Viegen-van Doesburg, Achterstraat 43. We feliciteren haar nog van harte met haar negentigste verjaardag.

Zondag 4 juli zijn er twee boeketten bezorgd.

Eén boeket als bemoediging bij mevrouw Willy van Eck, van Balverenstraat 1.

Met het tweede boeket feliciteren we mevrouw Annie Schimmel-Klaassen, Elim (kamer 70) in Ochten nog van harte met haar negenentachtigste verjaardag.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Nel Hol is verhuisd van ziekenhuis Rivierenland naar “Zorgcentrum “het Vrijthof” om daar verder te revalideren. We wensen haar beterschap toe.

Jarigen 80+

Mevr. H.J. van den Heuvel – Klaassen, Rijnstraat 8i, viert op 16 juli haar 80^e verjaardag.

Dhr. W.H. van Wijk, Achterstraat 36, viert op 18 juli zijn 86^e verjaardag.

Beide jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

De Goede Herder

Vanaf zondag 11 juli heeft de Kindernevendienst vakantie. Op zondag 5 september is de overstapdienst en daarna beginnen we weer met de Kindernevendienst.

Albert en Annette van Baaren, Tim van Zoest en Gertjan Kerpentier stoppen na de zomervakantie als leiding bij “De Goede Herder”. We bedanken hen voor de enthousiaste inzet van de afgelopen jaren.

Een fijne zomervakantie gewenst namens de leiding van “De Goede Herder”.

De Benjamin Club

Bij gelijkblijvende overheidsmaatregelen gaat de oppas na de zomervakantie op zondag 5 september weer beginnen.

Hartelijke groeten Willy Kerpentier

Collecten en giften juni 2021

College van diakenen:

Collecten Erediensten € 119,67 en via Givt € 56,73.

Kerk in Actie-Oeganda € 37,55 en € 14,66.

Collecte heilig Avondmaal, Noodhulp vluchtelingen € 53,50 en € 21,27.

Gift bij bloemen via Corrie van Dieden € 10,00

Via Bank ontvangen € 30,00 en 2 x € 25,00
Nog ontvangen in mei € 25,00 - € 30,00 - € 50,00 en € 15,00
College van Kerkrentmeesters:

Via Givt en contant: collecten erediensten € 201,94.

Extra collecte 13 juni voor missionair werk € 47,37.

Extra collecte onderhoudsfonds 27 juni € 81,31.

Collectegeld op de bankrekening ontvangen 1x € 30,=.

Contant ontvangen giften:

Via ds. Schouten € 50,=.

Via ouderling van dienst Arie Oppelaar € 350,= en in envelop in collectedoos € 30,= voor kerkvoogdij, € 15,= voor onderhoud en € 5,= voor JOP.

Verjaardagsfonds

Mondjesmaat zijn het eerste halfjaar envelopjes opgehaald en velen maakten een bijdrage over per bank. Al met al resulteert dit in een prachtige opbrengst van € 1.628,10 over de maanden januari t/m juni 2021. Echt hartverwarmend zoveel er is gegeven. Reden tot dankbaarheid! Hartelijk dank voor uw bijdrage en/of inzet.

Met de versoepeling van de corona-maatregelen is het ophalen van de envelopjes voor het verjaardagsfonds rond 1 juli weer geheel opgestart

Agenda

Di 20 juli, kopij DKR voor 4 weken!

Om over na te denken

Een mens ziet op zijn grote tocht
niet verder dan de eerste bocht.

Maar wie in God vertrouwen vindt
die gaat het pad langs als een kind,
dat zingend in het donker loopt,
van toekomst weet, op toekomst hoopt.

Joke Verweerd

Tenslotte

“Het belangrijkste verschil tussen atheïsme en geloof zie ik in het geduld. Atheïsme, religieus fundamentalisme en het enthousiasme van een al te gemakkelijk geloof hebben als opvallende gelijkenis dat ze snel klaar willen zijn met het mysterie dat we God noemen – en juist daarom zijn voor mij deze standpunten alle drie in gelijke mate onaanvaardbaar. Met het mysterie mag je nooit “klaar” zijn. Problemen kun je oplossen, het mysterie niet. Je dient geduldig op de drempel ervan te staan, erin te vertoeven, het in jezelf, in je hart te dragen, zoals in het evangelie over Jezus’ moeder wordt geschreven, en het te laten rijpen en daardoor jezelf te laten rijpen”. Zo begint het boek “Geduld met God” van Thomás Halík. Ik verdiep me erin tijdens deze weken van studieverlof. Wellicht dat één en ander doorklinkt in de diensten na de vakantie.

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds Gerrit Schouten

Telefoon: 0344-641352

www.kerkechteld.nl