



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl

Protestantse Kerk



De Zondagsbrief

Datum: 4 juli 2021

Nummer: 21-26

Welkom in onze Eredienst

Deze viering is te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Aan deze dienst werken mee

Voorganger	Ds. Gerrit Schouten.	Zang:	Alle zangers van de afgelopen tijd.
Organist:	Nelleke de Kok.	Kosters:	Henny Budding en Joke Brouwer.
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel.	Techniek:	Bert Budding.
Diaken van dienst:	Izaak van Harten.		

Collecten

De collecten worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk.

Uw gift in de tweede doos is bestemd voor de Actie Vakantietas (zomerpret voor kwetsbare kinderen), uitgaande van Kerk in Actie. Elke zomer worden op veel plaatsen in Nederland door kerken rugzakjes uitgedeeld.

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes plezier zien hebben, op vakantie zien gaan terwijl jouw ouders geen geld hebben om iets leuks te doen. Wat duurt een zomervakantie dan lang!!!

Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangkaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen altijd welkom. Helpt u mee om deze kinderen een zonnestraaltje te bezorgen?

Betalen via GIVT is en blijft uiteraard ook mogelijk. Informatie hierover ligt op de tafel onder de toren.

Uw bijdragen voor de collecten kunt u ook overmaken op onderstaande bankrekeningnummers.

- NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld.
- NL86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld te Echteld.

Bloemen

Vandaag staan er weer eens twee boeketten.

We willen een boeket als bemoediging brengen bij mevrouw Willy van Eck, van Balverenstraat 1.

Met het tweede boeket feliciteren we mevrouw Annie Schimmel-Klaassen, Elim (kamer 70) in Ochten van harte met haar negenentachtigste verjaardag.

Gebedspunt

Slavernij is vaak met de Bijbel in de hand verdedigd, maar niet goed. Er is niet alleen sprake van een slavernijverleden maar ook van een slavernijheden. Soms dichtbij, denk aan seizoenarbeiders uit Oost-Europa die heel vaak worden uitgebuit. Bid voor al die volwassenen en kinderen die onder dwang moeten werken.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Nel Hol verblijft nu al een hele tijd in het ziekenhuis. Naar het zich nu laat aanzien kan ze maandag verhuizen naar "Zorgcentrum Vrijthof" om daar verder te revalideren.

Aanmelden voor de diensten

Omdat (zoals bekend) er maar 48 mensen in de kerk plaats mogen nemen, is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bij Maatje of Gert Schimmel (06-52331473 of 06-29048280). Zij zorgen er uiteraard voor dat het bijwonen van de diensten zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Wanneer u na aanmelding en gemaakte afspraak de dienst tóch niet kunt bijwonen, wit u zich dan afmelden? Dan kan wellicht nog iemand anders worden uitgenodigd.

Dopen

Vanmiddag, in een dienst die begint om 14.00 uur, zal Julia Maria Johanna van Ommeren gedoopt worden. Julia is een dochter van Jacob Jan van Ommeren en Rineke de Wit. Jacob Jan en Rineke wonen nu in Amersfoort maar Jacob Jan is tot voor kort altijd lid geweest van onze gemeente. In overleg is afgesproken dat Julia in de St Jan de Doper kerk in Echteld gedoopt wordt en in de wijkgemeente Amersfoort Noord zal worden ingeschreven als dooplid. Muzikale medewerking wordt verleend door "Vocal group Filiae", vier zingende zussen waar Rineke er één van is. Prachtige muziek.

Zingen in de kerk

Gedurende het grootste deel van de coronatijd hebben we een groep zangers gehad die elke week in drietallen de gemeentezang verzorgden. Elke zaterdagmiddag om 16.00 uur werd er geoefend in de kerk onder leiding van onze organist Nelleke de Kok en met behulp van een aantal technuten voor het geluid. Een geweldige prestatie, waar we als gemeente heel blij mee zijn. Maar de tijd heeft dit ingehaald: we gaan vanaf deze zondag 4 juli weer met z'n allen zingen.

Op zondag 4 juli zingen al de leden van de zanggroep met elkaar nog één keer. Maar aan het slot nemen we het als gemeente weer over. Vanaf deze plaats alvast hartelijk bedankt voor jullie zang en trouwe inzet. Geweldig!!!

Vakantiekaartenactie 2021

U kent onze actie vast nog wel vanuit de voorgaande jaren: stuur eens een kaartje aan gemeenteleden die om allerlei redenen niet op vakantie kunnen. Op zondag 4 juli worden na de dienst bij de uitgang envelopjes uitgedeeld met daarin een aantal kaartjes waarop adressen staan van mensen die we met een klein kaartje een groot plezier kunnen doen.

Ook wanneer u zelf niet op vakantie gaat: een kaartje vanuit uw eigen woonplaats of omgeving kan mensen blij maken. Bent u niet in de kerk, maar wilt u toch kaarten versturen: bel even met Maatje en Gert Schimmel (06 – 29048280 of 06 – 52331473) en de adressen worden bij u thuisbezorgd.

Agenda

- Zondag 11 juli 10.00 uur: Dienst. Voorganger is Ds. Wya de Kam - Diepeveen uit Maurik.

Orde van dienst

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
- We luisteren naar "God zij geprezen met ontzag..." * NLB Psalm 68: 7,9.
- Stil gebed, bemoediging en groet.
- Gebed om ontferming.
- Woord van genade.
- We luisteren naar "Geprezen zij God..." * NLB Psalm 150a.
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst (thema: "Jezus is het brood dat leven geeft / Joh. 6: 28-36).
- Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.
- De ouderling van dienst leest Johannes 6:30-40 (NBV).
- We luisteren naar "U kennen..." * NLB lied 653: 1,2,7.
- Verkondiging.
- Muzikaal moment.
- We luisteren naar "Stil..." * NLB 940.
- Een woord van dank aan alle zangers/zangeressen.
- Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
- We zingen staande samen "Jezus leeft in eeuwigheid..." * ELB 411.

Refrein I :	1 Straks als er een nieuwe dag begint,
Jezus leeft in eeuwigheid,	en het licht het van het duister wint,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.	mag ik bij Hem binnengaan,
Alle dingen maakt Hij nieuw.	voor zijn troon gaan staan.
Hij is de Heer van mijn leven.	Hef ik daar mijn loflied aan. Refrein 1

2 Straks wanneer de grote dag begint,	Refrein II
en het licht voor altijd overwint,	Jezus komt in heerlijkheid.
zal de hemel opengaan,	Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
komt de Heer er aan.	Alle dingen maakt Hij nieuw.
heffen wij dit loflied aan:	Hij is de Heer van ons leven.

- Zending en zegen.
- We zingen "Amen, amen, amen..." * NLB lied 415: 3.
- Orgelspel.

Om over na te denken

Ik weet niet wát de toekomst brengt, maar wel wié de toekomst brengt.