

## **De Kerk roept nummer 9 – 2021 – Echteld.**

### **Kerkdiensten.**

Zondag 9 mei, 10.00 uur:

Ds. Gerrit Schouten

Donderdag 13 mei, **9.30 uur: Hemelvaart**

Ds. K. D. van den Hout uit Woudrichem

Zondag 16 mei, 10.00 uur:

Ds. G.J. de Pender uit Varsseveld

### **Bloemen**

Op zondag 18 april zijn de bloemen bezorgd bij mevrouw Sina van Eck-Heij, Achterstraat 18. We feliciteren haar hiermee nog van harte met haar 90e verjaardag.

Met de bloemen van zondag 25 mei feliciteren we Jon en Rosalie v.d. Lippe, Ooissestraat 22, van harte met de geboorte van hun dochter Ella. Voor Ella is het boekje "In het begin" van de serie Bijbelverhaal voor peuters.

### **Meeleven met elkaar**

Mevrouw Willy van Eck, Van Balverenstraat 1, is ernstig ziek. De vooruitzichten zijn niet goed voor haar. Als de conditie stabiel blijft krijgt ze vanaf 10 mei opnieuw chemo om de kankercellen af te remmen.

Op 21 april is mevrouw Diana van den Berg, Achterstraat 41, geopereerd aan haar schouder. Ze is nu weer thuis om te herstellen en te revalideren.

Mevrouw Elly Weiman van de Remkettingweg is in verband met hartklachten opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland. Het is nog afwachten of de artsen iets voor haar kunnen doen.

De heer Huib van de Heuvel, Rijnstraat 8i te Ingen, is in ziekenhuis Rivierenland opgenomen in verband met een longembolie. Zijn situatie is zorgelijk.

Alle zieken van harte Gods zegen toegewenst op de weg die jullie gaan.

### **Koninklijke onderscheiding**

Ons oud gemeentelid mevrouw H. van den Berg-Niekerk is de afgelopen week koninklijk onderscheiden in de gemeente Utrechtse heuvelrug. Zij kreeg de onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat zij, onder andere in onze kerkelijke gemeente, heeft gedaan. Van harte gefeliciteerd met deze koninklijke waardering! Mevrouw van den Berg heeft, in de periode 1994-1999, een aantal jaren de financiële administratie van het college van kerkrentmeesters gedaan. Zij heeft onze gemeente ook een aantal jaren gediend als diaken. Waarvoor onze grote dank! Haar adres is: Austerlitzseweg 35, 3941 WJ Doorn; [HHvandenBerg@het-net.nl](mailto:HHvandenBerg@het-net.nl) Tel: 0343-421695

### **Sirkelslag Young**

Op vrijdag 28 mei doen we weer mee met Sirkelslag, een landelijke digitale competitie, georganiseerd door JOP. Sirkelslag YOUNG staat in het teken van keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat en de vluchtelingenproblematiek. Je denkt na over de vraag: 'Wat zou jij doen?' In de verhaallijn volgen we een profeet, die je meeneemt in zijn verhaal en de keuzes die daarin een belangrijke rol spelen. Wie die profeet is, daar komen we later in het spel pas

achter. Bij de vraag: 'Wat zou jij doen?' komen ook diaconale projecten van Kerk in Actie aan bod. We starten om 18.00 uur in de pastorietaan met een maaltijd. Om 20.00 uur starten we in de kerk met Sirkelslag. Geef je snel op via de app. Groeten, Marloes Budding, Stephan Schuurman en Gerrit Schouten.

### **Jaarrekeningen over 2020 van Kerk en Diaconie.**

In de afgelopen weken hebben het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad de jaarrekeningen over 2020 van zowel de kerk als de diaconie besproken en vastgesteld.

Verkorte versies daarvan zijn te lezen op onze website ([www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl)).

Met grote dankbaarheid kan ook nu weer worden gesteld dat onze kerk er financieel goed voorstaat!!

Wanneer u de rekeningen wilt inzien, dan kan dat natuurlijk: ze liggen van 17 tot 22 mei (week 20 dus) ter inzage.

Voor de rekening van de diaconie kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer Arie Oppelaar, 0344 – 643271. Hij woont Molensteeg 11 te IJzendoorn.

Voor de rekening van de kerk kunt u telefonisch afspreken met de heer Gerd-Jan Weiman, 06 – 25592101. Zijn adres is Ooisestraat 13 in Echteld.

### **Agenda**

Di 11 mei	inleveren kopij DKR
Ma 17 mei	vergadering kerkenraad
Do 20 mei	vergadering college van kerkrentmeesters

### **Tenslotte**

Wanneer u dit leest hebben we net de 4/5 mei viering achter de rug. De plaatselijke herdenking stond dit jaar in het teken van antisemitisme. In het Bijbelboek Ester lezen we al over Haman die de Joden wil uitroeien. Antisemitisme is een kwaad dat al eeuwenlang speelt, waar ook de kerk zich schuldig aan heeft gemaakt. 76 jaar na de bevrijding zien we opnieuw een toename van antisemitische incidenten, antisemitische uitspraken van politici in Nederland, Duitsland en Engeland. De huidige staat Israël is niet een modelstaat die alleen maar ons applaus verdient. Integendeel. Maar Joden haten, alleen maar omdat ze Jood zijn, dat is te allen tijde verkeerd. Hebben we dan niets geleerd "na 75 jaar vrijheid"?

### **Om over na te denken**

"Veertig jaar al jaag ik op Nazimisdadigers. Al meer dan 1100 heb ik er voor de rechter gebracht. En wat heb ik daarmee bereikt? Helemaal niets. Want de geest die dat alles heeft mogelijk gemaakt leeft nog steeds".

Simon Wiesenthal

**Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,**

**Ds Gerrit Schouten**

[www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl)