



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 28 maart 2021

Nummer: 21-12

Welkom in onze (digitale) Eredienst!

Zesde zondag in de Veertigdagentijd 2021: PALMPASEN

Thema: Een spoor van liefde

De dienst is te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Begin van de zomertijd.

Er wordt meegewerkt door:

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Zang:	Tineke Schouten, Kalijn Boneschansker en Izaäk van Harten.
Organist:	Jan Schouten.		
Ouderling van dienst:	Willy Kerpentier.		
Diaken van dienst:	Rien van Hal.	Koster:	Jan Schuiling.
		Geluid:	Bert Budding.

Bij de diensten in de Stille Week Bij deze editie van de digitale zondagsbrief is het liturgieboekje voor de diensten op Palmzondag t/m Eerste Paasdag gevoegd. Vandaar dat er op deze Zondagsbrief geen liturgie is opgenomen. Van het boekje is ook een papieren versie beschikbaar. Wanneer u een er wilt hebben, kunt u contact opnemen met de scriba, Gert Schimmel. Zijn contactgegevens staan hierboven vermeld.

Collecten In een fysieke dienst zou de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van de diaconie, de tweede voor het Echteldse kerkenwerk en de derde collecte (de uitgangscollecte) zou bestemd zijn voor Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. Mede met uw bijdrage wordt de organisatie van de PaasChallenge georganiseerd. Op woensdag 31 maart spelen onze Echteldse jongeren dit spannende spel. Meer informatie kunt u op pagina 2 van deze Zondagsbrief lezen. Helaas zijn fysieke collecten niet mogelijk, maar geven kan uiteraard wel via Givt (graag zelfs). Wanneer dát niet lukt, stellen we het bijzonder op prijs wanneer u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningen:

- NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld.
- NL86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld te Echteld.

Zet u erbij waarvoor uw bijdrage bestemd is?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. Ook in deze tijd gaan de uitgaven van uw kerk immers 'gewoon' door!

Bloemen De bloemen van deze zondag gaan met hartelijke beterschapswensen naar Mevrouw Elly Weiman, Remkettingweg 31.

Diensten in de stille week Zoals vorige week is meegedeeld houden we de komende tijd geen fysieke diensten. Gelet op de weer oplopende coronabesmettingen vindt de Kerkenraad het niet verantwoord om fysieke diensten te houden. We blijven dus uitzenden via Kerkdienstgemist.nl

Gebedspunt In de jeugdzorg zijn veel problemen sinds de overheid de verantwoordelijkheid heeft overgeheveld naar de plaatselijke gemeenten. De wachtlijsten zijn lang, er is veel onbegrip bij ouders. De jongeren zelf, die hulp nodig hebben zijn de klos. Zullen we in deze stille week vooral voor hen bidden?

Jubilea

Op vrijdag 26 maart was het veertig jaar geleden dan Jan en Mechelien Woldringh–van Baak, Voorstraat 13, getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Helaas is het geen tijd om grote feesten te vieren maar er is natuurlijk wel reden tot dankbaarheid.

Op donderdag 1 april zijn Krijn en Gezina Eikelenboom-Hoekstra, Molendam 42 in Ochten, 55 jaar getrouwd. Ook jullie beiden van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. Beide echtparen Gods zegen toegewenst op hun verdere levensweg!

Meeleven met elkaar

Op dinsdag 23 maart is Isabel van Baaren geopereerd in het Radboud UMC. De operatie was niet makkelijk maar is goed verlopen. Woensdagavond mocht ze al weer naar huis om verder te herstellen. Wilt u haar een kaartje sturen? Het adres is Isabel van Baaren, Keizerstraat 7, 4053HH IJzen-doorn. Zet hem op Isabel!!!

Mevrouw Joke van Hal-Wouterse, Achterstraat 12, heeft de 15 bestralingen achter de rug als u dit leest. Daarmee is het hele traject afgerond en kan Joke eindelijk herstellen, revalideren en de draad van het leven weer oppakken. Sterkte Joke!

Bedankt

De heer Adrie Zoetekouw bedankt iedereen van harte voor de kaarten en telefoontjes die hij de afgelopen tijd kreeg rond zijn ziekenhuisopname en revalidatie. Zijn nieuwe adres is: Zorgcentrum "Elisabeth", afdeling Elzenburcht 035, Rozenstraat 10, 6658WX Beneden-Leeuwen.

Palmpasen

Omdat we door de omstandigheden geen Palmpaastocht en Paasontbijt kunnen organiseren zoals we gewend zijn, hebben we besloten het dit jaar anders te doen. We zouden het leuk vinden een alternatieve Palmpaastocht te maken. Het plan is om op 27 maart bij iedereen crêpepapier af te geven waarmee het kruis versierd kan worden. Op 28 maart zal er dan een tocht zijn waar je bij verschillende punten iets voor je kruis kan komen halen. Wil je nog meedoen? Neem dan contact op met Myrthe van Baaren.

Groetjes, Kinderkerk "De Goede Herder".

PaasChallenge

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overall kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen. Dat is de PaasChallenge. Doe jij ook mee met dit superspannende spel? We gaan het spelen op woensdagavond 31 maart. Wat je nodig hebt is een opgeladen smartphone met internet en de mogelijkheid een QR code te scannen. We spelen het spel live maar wel coronaproof. Je loopt in tweetallen door het dorp. Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Geef je dan snel op bij Willy Oppelaar, a.oppelaar@hetnet.nl. Nadere info volgt.

Namens het team: Tineke, Willy en Gerrit.

Om over na te denken

Als we leven in liefde, blijft er geen tijd over om te klagen of om ongelukkig te zijn.

Ergens gelezen.