

De Kerk roept nummer 4 – 2021 – Echteld.

De diensten worden elke zondagmorgen digitaal uitgezonden. Ga naar de website www.kerkechteld.nl of naar www.kerkdienstgemist.nl

Kerkdiensten.

Zondag 28 februari, 10.00 uur: 2^e zondag veertigdagentijd
Ds. Gerrit Schouten

Zondag 7 maart, 10.00 uur: 3^e zondag veertigdagentijd
Ds. Wya de Kam – Diepeveen

Woensdag 10 maart, 19.30 uur: Biddag
Ds Gerrit Schouten

Rondom de diensten

Op 28 februari is het de 2e zondag van de veertigdagentijd. Het veertigdagenproject voor de kinderen heeft dit jaar als thema: "Een spoor van liefde..." Er is een boekje gemaakt voor de kinderen voor thuis. Online krijgen jullie elke week informatie over het verhaal van de zondag. We volgen Jezus op zijn weg naar Golgota. We lezen uit het evangelie van Johannes. Biddag zal dit jaar een sobere dienst zijn zonder Kerkkoor en zonder verkoping van duurzame producten.

Bloemen

De bloemen van zondag 7 februari waren bestemd voor mevrouw Nel Hol, Stationsweg 2. We feliciteren haar hiermee nog van harte met haar vierennegentigste verjaardag. Met het boeket bloemen van zondag 14 februari groeten we mevrouw Roelie van Hal-Verwoert, Het Heufke 1 in Ochten en we wensen haar van harte beterschap toe.

Meeleven met elkaar

De heer Adrie Zoetekouw uit Ochten is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij verblijft nu tijdelijk in Zorgcentrum Beatrix in Culemborg voor revalidatie. Het adres is Beatrixstraat 20, 4101 HK Culemborg. Een spoedig herstel toegewenst Adrie!

Joke van Hal-Wouterse kreeg goede berichten uit het ziekenhuis naar aanleiding van de operatie. Na het herstel volgt er nog een traject van bestralingen.

Geboren

Op 5 januari is Julia Maria Johanna van Ommeren geboren, een dochter van Jacob Jan en Rineke, een zusje van Jonathan, Noa en Abel. Kleindochter van de trotse opa en oma Jaap en Marijke van Ommeren. Julia is in het ziekenhuis geboren maar gelukkig gaat nu alles goed. Op het geboortekaartje staat: "Zo fijn en klein en wonderlijk gemaakt. Een nieuw begin, vol leven blaakt. Groei maar, veilig ben je en geliefd. Bloei maar, speel en zing je eigen lied". Jacob Jan is vorig jaar verhuisd en woont nu met Rineke en hun gezin op Heelkruid 12, 3824 NS Amersfoort. Van harte gelukgewenst met de geboorte van jullie dochter en kleindochter. Dat ze mag opgroeien onder de hoogtezon van Gods liefde!

Jarigen 80+

Mevr. G.J.P. Hobé – Snoek, Achterstraat 9, hoopt op 24 februari haar 89^e verjaardag te vieren.

Dhr. M. Pison, Jelis van Riemsdijklaan 10 in Tiel hoopt op 5 maart zijn 83^e verjaardag te vieren.

Mevr. M. van Beek - van Stuijvenberg, Dorpsstraat 37 te IJzendoorn, viert op 8 maart haar verjaardag.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Een nieuwe paaskaars.

Het duurt niet lang meer of we mogen het Paasfeest weer vieren. In verband daarmee heeft de Kerkenraad zich inmiddels (digitaal) bezig gehouden met het uitzoeken van een nieuwe paaskaars. Hoe en wanneer die ontstoken zal gaan worden is uiteraard nog niet bekend, maar toch hebben we onze bestelling al aan de leverancier opgegeven.

We willen, evenals in voorgaande jaren, ook u graag de gelegenheid geven om een nieuwe thuispaaskaars te bestellen. Omdat we momenteel geen fysieke diensten hebben, kan dat dit jaar door contact op te nemen met scriba Gert Schimmel (telefonisch via 06-29048280 of per mail via gert.schimmel@t-mobilehuis.nl).

Hij bezorgt u dan een blad met voorbeelden van de mogelijke afbeeldingen op de kaars en de bijbehorende prijzen. Dit gebeurt per mail of op papier en hij maakt verdere afspraken over de afhandeling.

Puzzelboekje

In plaats van Actie Kerkbalans ontvingen leden van onze gemeente eind januari een puzzelboekje. Door het insturen van de antwoorden van die puzzels dingt u mee naar een leuke (bescheiden) prijs. Heeft u niet alle antwoorden compleet, ook dan is insturen zeker de moeite waard.

We houden zoveel mogelijk rekening met ieders omstandigheden: bent u alleen of puzzelt er een heel gezin mee, woont u in Echteld of buiten Echteld, leeftijd, etc., etc.

Doel van onze "puzzel-actie" is vooral dat u plezier beleeft aan het puzzelen.

We hopen nog veel antwoorden te ontvangen. En voor wie graag nog een exemplaar van het puzzelboekje ontvangt : er zijn nog wat exemplaren over! Een bericht naar (scriba) Gert Schimmel en het wordt geregeld!

Fotoquiz

In januari hebben we met de jongeren een pub quiz gedaan. Een leuke manier om elkaar toch even te zien en te spreken. Op zondag 21 februari hebben we met de jongeren een online fotoquiz gedaan. Zo houden we toch een beetje contact met elkaar nu CandleTalk en Muffinmeting niet mogelijk zijn.

Agenda

Dinsdag 2 maart inleveren kopij DKR

Tenslotte

De veertigdagentijd is begonnen. Aan de hand van het evangelie van Johannes gaan we op weg naar Pasen. Niet een geplaveid pad. De kruisweg van Jezus confronteert ons met onszelf. "Hij moet wassen, ik moet minder worden" zoals Johannes de Doper al zei. Maar het

zal ook een veertigdagentijd zijn zonder fysieke diensten, geen kerkkoor op eerste Paasdag. De kans dat we de stille week samen in de kerk kunnen vieren lijkt minimaal. Toch zitten we niet bij de pakken neer. Die gedwongen passiviteit heeft wellicht ook iets heilzaams. We worden er meer dan ooit bij bepaald dat wij met Pasen per definitie passief zijn. Wij worden gered. Er is er maar één die werkelijk het lijdend voorwerp is. Jezus! Maar hij deed het uit liefde voor ons. Een gezegende veertigdagentijd toegewenst!

Om over na te denken

“Je hoeft geen belangrijk mens te worden. Gewoon mens zijn is al moeilijk genoeg”.

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Ds Gerrit Schouten

www.kerkechteld.nl