



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 7 februari 2021

Nummer: 21-05

Welkom in onze (digitale) Eredienst!
De dienst is te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Vanwege de verwachte weersomstandigheden is / wordt de dienst opgenomen op zaterdagmiddag 6 februari. Predikant, organist en een van de zangers hebben immers een aardige reisafstand af te leggen (Driebergen, resp. Opheusden), en dus hebben we het zekere voor het onzekere genomen. Wanneer u inschakelt op www.kerkdienstgemist.nl dient u te kiezen voor de dienst van zaterdag 6 februari, 15.00 uur.

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger:	Ds. W. Bakkes uit Driebergen.	Zang:	Bert de Kok, Thijs van Baaren en Annette van Baren.
Organist:	Nelleke de Kok.	Koster en techniek:	Joke Brouwer.
Ouderling van dienst:	Gert Schimmel.		
Diaken van dienst:	Rien van Hal.		

Collecten

In een fysieke dienst zou de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van de diaconie, de tweede voor het Echteldse kerkenwerk en de derde collecte (de uitgangscollecte) zou bestemd zijn voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie) dat mede met uw bijdrage in Bangladesh wil helpen in de strijd tegen het water. Immers: op 1 februari jl. herdachten we de watersnoodramp van 1953. Daarom zouden we op deze zondag collecteren voor de inwoners van Bangladesh die ieder jaar te maken hebben met overstromingen. Helaas zijn fysieke collecten niet mogelijk, maar ... uiteraard is betalen via Givt wel mogelijk (graag zelfs). Wanneer dát niet lukt, stellen we het bijzonder op prijs wanneer u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningen:

- NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld.
- NL86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld te Echteld.

Zet u erbij waarvoor uw bijdrage bestemd is?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. Ook in deze tijd gaan de uitgaven van uw kerk immers 'gewoon' door!

Bloemen

De bloemen van vandaag zijn bestemd voor mevrouw Nel Hol, Stationsweg 2. We feliciteren haar hiermee nog van harte met haar vierennegentigste verjaardag.

Gebedspunt

Zaterdag is er voedsel ingezameld voor Voedselbank Rivierenland in Tiel. Fijn dat er op deze manier hulp geboden kan worden aan mensen met een smalle beurs, heel dichtbij. Armoede is er soms voor korte tijd maar vaak structureel en voor lange tijd. Dat doet iets met een mens, met kinderen..... Zullen we voor hen bidden deze week?

Meeleven met elkaar

Joke van Hal – Wouterse, Achterstraat 12, heeft een borstbesparende operatie ondergaan in Ziekenhuis Rivierenland. Ze is ondertussen weer thuis om te herstellen. Adrie Zoetekouw uit Ochten is deze week opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland met een longontsteking. We wensen beiden een voorspoedig herstel toe.

Geboren

Op 5 januari is Julia Maria Johanna van Ommeren geboren, een dochter van Jacob Jan en Rineke, een zusje van Jonathan, Noa en Abel. Kleindochter van de trotse opa en oma Jaap en Marijke van Ommeren. Julia is in het ziekenhuis geboren maar gelukkig gaat nu alles goed. Op het geboortekaartje staat: "Zo fijn en klein en wonderlijk gemaakt. Een nieuw begin, vol leven blaakt. Groei maar, veilig ben je en geliefd. Bloei maar, speel en zing je eigen lied".

Jacob Jan is vorig jaar verhuisd en woont nu met Rineke en hun gezin op Heelkruid 12, 3824 NS Amersfoort. Van harte gelukgewenst met de geboorte van jullie dochter en kleindochter. Dat ze mag opgroeien onder de hoogtezoon van Gods liefde!

Orde van dienst

- Welkom en mededelingen.
- Wij luisteren naar lied 969 * In Christus is noch west noch oost.
- Stil gebed, bemoediging en groet.
- Gebed.
- Wij luisteren naar lied 42: 1, 3 * Evenals een moede hinde.
- Psalmlezing: Psalm 25: 1-12.
- Wij luisteren naar lied 62: 1, 5 * Mijn ziel is stil tot God.
- Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.
- De ouderling van dienst leest uit de Bijbel 2 Kon 4: 14-22 en 32-37.
- Wij luisteren naar lied 905: 1 * Wie zich door God alleen laat leiden.
- De ouderling van dienst leest Marcus 1: 29-39.
- Verkondiging.
- Meditatief moment.
- Wij luisteren naar lied 754 * Liefde Gods die elk beminnen.
- Dank- en Voorbeden, stilgebed en we bidden samen het Onze Vader.
- Wij luisteren naar lied 793 * Bron van Liefde, licht en leven.
- Zending en zegen.
- Wij luisteren naar lied 415:3 * Amen, amen, amen.

Om over na te denken`

God gaf het leven, satan verwoestte het, maar Jezus herstelde het weer.

Visje.