



Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld
0344 - 644806 * 06 - 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl



De Zondagsbrief

Datum: 31 januari 2021

Nummer: 21-04

Welkom in onze (digitale) Eredienst!

De dienst is te beluisteren en ook terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger:	Ds. Simon de Kam uit Maurik.	Zang:	Janneke Oppelaar, Hanneke van Arkel en Tineke Schouten.
Organist:	Jorrit Meulenbeek.	Koster:	Henny Budding.
Ouderling van dienst:	Roely de Waard.	Techniek:	Bert Budding.
Diaken van dienst:	Izaäk van Harten.		

Collecten

In een fysieke dienst zou de eerste collecte bestemd zijn voor de diaconie, de tweede voor ons eigen kerkenwerk en de derde collecte (de uitgangscollecte) zou bestemd zijn voor JOP: het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Al een aantal jaren organiseert JOP Sirkelslag: jeugdgroepen uit heel Nederland (waaronder ook die van onze kerk) spelen op hun eigen locatie een interactief spel. Er staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Van daaruit zijn jongeren op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen bezig.

Daarvoor wordt uw bijdrage gevraagd.

Uiteraard is betalen via Givt mogelijk (graag zelfs). Maar wanneer dat niet lukt, stellen we het bijzonder op prijs wanneer u uw bijdrage overmaakt op een van onderstaande bankrekeningen:

- NL14 RBRB 0687 6181 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Echteld.
- NL86 RBRB 0687 7730 08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld te Echteld.

Zet u erbij waarvoor uw bijdrage bestemd is?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. Ook in deze tijd gaan de uitgaven van uw kerk immers 'gewoon' door!

Bloemen

Vandaag zijn er twee boeketten.

Met het ene boeket feliciteren we de heer Henk de Geus, Lingewaarde in Tiel, van harte met zijn verjaardag. Vandaag wordt hij 93.

Met het andere boeket wensen we mevrouw Jaan v.d. Berg-Hobé, Linge Singel 37 in Lienden, van harte beterschap na haar thuiskomst uit het ziekenhuis.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Roely van Hal, 't Heufke 1 in Ochten, is opgenomen geweest in Ziekenhuis Rivierenland. Ze is nu weer thuis om verder te herstellen. Van harte beterschap toegewenst!

We leven mee met Ida en Dick Derksen, Meester Thorbeckestraat 4 in Tiel. In de afgelopen week is de moeder van Ida overleden. Jullie en jullie gezin sterkte toegewenst!

Overleden

Op woensdag 27 januari is mevrouw G. van Eck-Jongejan overleden. Een aantal jaren al nam haar gezondheid af, maar met heel veel hulp van haar man Ries en steeds meer anderen konden ze samen aan de Prinsenhof blijven wonen. Totdat dat niet meer lukte. Mevrouw van Eck woonde sinds een aantal maanden in zorgcentrum Ravenstein in Geldermalsen. Op 5 januari is op bescheiden wijze nog haar zesentachtigste verjaardag gevierd.

De dienst van woord en gebed zal dinsdagmiddag 2 februari gehouden worden, om half 2 in de St. Jan de Doperkerk in Echteld. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. We wensen Ries en zijn gezin van harte Gods zegen toe in deze dagen van afscheid nemen. Een uitgebreid in memoriam leest u binnenkort in "De Kerk Roept".

Inzameling voor de Voedselbank Rivierenland

Op dit moment is het onvoldoende mogelijk om producten in te zamelen voor de voedselbank. Daarom wordt u in de gelegenheid gesteld om op **zaterdag 6 februari** houdbare levensmiddelen in te leveren in de kerk.

De kerkdeur zal daarvoor tussen 10 en 12 uur open staan.

Wij zien u graag komen. En natuurlijk geldt ook: **HOORT, ZEGT HET VOORT !!!!**

Alvast bedankt namens de Voedselbank Rivierenland,

De diaconie.

Gebedspunt

In Turkije, Libanon en delen van Syrië verblijven nog altijd miljoenen Syrische vluchtelingen. Ze zijn vaak opgesloten in tentenkampen waar kou en honger geleden wordt. Gezinnen die niet weg kunnen, maar ook niet terug durven.

Zullen we deze week in het bijzonder bidden voor deze vergeten vluchtelingen?

Orde van dienst

- Welkom en mededelingen.
- We luisteren naar "Looft God, loof Hem overal." * NLB Lied 150.
- Stil gebed, bemoediging en groet.
- Kyriëgebed.
- Woord van genade.
- We luisteren naar het glorialied "Heer, U doorgrondt en kent mij." * NLB lied 139b.
- Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel.
- De ouderling van dienst leest uit de Bijbel: Handelingen 16: 6-15.
- Verkondiging.
- Meditatief moment.
- We luisteren naar "God wijst mij een weg." * Opwekking 429 (Tekst: zie hieronder).
- Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
- We luisteren naar "Vervuld van uw zegen." * NLB 425.
- Zending en zegen.
- We luisteren naar "Amen, amen, amen..." * NLB lied 415:3.

Opwekking 429: God wijst mij een weg

Chorus:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Chorus:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Om over na te denken`

Laten we er voor elkaar zijn, ook al kunnen we vaak niet mét elkaar zijn.

Gelezen op internet.