



# Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld  
0344 - 644806 \* 06 - 29048280  
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl  
www.kerkechteld.nl



## De Zondagsbrief

Datum: 22 november 2020

Nummer: 20-41

### **Welkom in onze Eredienst!**

**Thema: Nu kijken we nog in een wazige spiegel.**

**In deze dienst herdenken we diegenen die ons in het afgelopen jaar zijn overleden.**

De dienst is te beluisteren of terug te luisteren via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

#### **Aan de dienst werken mee:**

Voorganger:	Ds. Gerrit Schouten.	Zang:	Bart Jan Aleman, Bert de Kok en Willy Oppelaar.
Organist:	Nelleke de Kok.	Kosters:	Joke Brouwer en Henk van Blitterswijk.
Ouderling van dienst:	Arie Oppelaar.	Geluid:	Henk van Blitterswijk.
Diaken van dienst:	Izaak van Harten.		

#### **Collecten**

De collecten in deze dienst worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk.

Uw gift voor het landelijk pastoraat onder het motto: 'Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk'. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimten voor predikanten, terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van deze uitvaartdiensten door gemeenteleden kán een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze trainingen (en ook andere trainingen) mogelijk.

Betalen via GIVT is en blijft uiteraard ook mogelijk.

#### **Bloemen**

Vandaag gaan de bloemen, met een hartelijke groet en beterschapswensen, naar de heer Gert Jan Tap, Achterstraat 8.

#### **Fleecedekens en bloemenfonds**

Door nagekomen giften is de opbrengst voor het bloemenfonds t.g.v. uw bijdrage vanwege de sponsoring van de fleecedekens inmiddels opgelopen tot **€ 141,40**. Schitterend!!!!

#### **Aanmelding voor onze diensten**

U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst op de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473. Gelet op de huidige richtlijnen kunnen er in de kerkzaal helaas slechts dertig personen aanwezig zijn, en dat is inclusief de kinderen (maar exclusief de medewerkers).

#### **Meeleven met elkaar**

De heer Piet van den Berg, Remkettlingweg 15, is donderdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij heeft nog een lange weg van herstel te gaan, maar vooralsnog zijn we blij en dankbaar met dit resultaat.

De heer Piet Dillesen, Kerkenland 10, is opgenomen in ziekenhuis Rivierenland in Tiel met coronaklachten. Hij krijgt op dit moment zuurstof.

De heer Gertjan Tap, Achterstraat 8, is na een ziekenhuisopname weer thuis. De pijn is nog niet weg maar het gaat wel beter.

#### **Gebedspunt**

We bidden deze week voor mensen die verdriet hebben omdat iemand uit de naaste omgeving overleden is.

#### **Muffin Meeting**

Op zondag 29 november zijn de jongeren om 12.00 uur welkom in de kerk voor de jeugdkerk Muffinmeeting.

## Orde van dienst

- Welkom en mededelingen.
- We luisteren naar: "Evenals een moede hinde..." \* NLB psalm 42: 1,3.
- Stil gebed, bemoediging en groet.
- Gebed.
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Thema: Voleindingszondag.
- De ouderling van dienst leest 1Korintiërs13 (NBV).
- We luisteren naar: Liefde eenmaal uitgesproken..." \* NLB lied 791.
- Verkondiging.
- We luisteren naar "Wie in de schaduw Gods mag wonen..." NLB lied 91a: 1,3.
- De kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben.
- Gedicht: "De mensen van voorbij..." gelezen door Wil Vermeulen (tekst Hanna Lam).

De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen. De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen. Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen. en zijn wij even bij elkaar aan 't einde van het jaar	De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.	De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Gedachtenis.
  - We gedenken:
    - Roland Hanselaar \* Overleden op 30 oktober 2019 (83 jaar)
    - Antonia van Amerongen-Dijkhorst \* Overleden op 31 januari 2020 (74 jaar)
    - Metje Elizabeth van Westreenen-Vink \* Overleden op 4 februari 2020 (93 jaar)
    - Willemina van Elst-Jansen \* Overleden op 16 juni 2020 (76 jaar)
    - Wij steken een kaars aan voor alle niet genoemde namen die vanmorgen leven in ons hart.
    - Wij steken een kaars aan voor allen die naamloos gestorven zijn.
- Een moment van stilte.
- We luisteren naar orgelspel.
- Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader.
- We luisteren naar "Wat zal de wereld mooi zijn op die dag..." \* Joh. de Heer lied 981.

1 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, Als Jezus weer zal komen op de wolken, Als al wat leeft, de natiën, de volken, Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.	2 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, Als volken niet gescheiden meer door grenzen, Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
3 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, Als heel de schepping zal gezuiverd wezen Als d' aarde zal vernieuwd zijn en genezen, Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.	4 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen En in het nieuw Jeruzalem doet wonen Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
- Zending en zegen.
- Gemeente zingt: "Amen, amen, amen..." \* NLB lied 415: 3.
- Orgelspel.

## Agenda

Maandag 23 november	20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad.
Zondag 29 november	10.00 Voorganger Ds. Gerrit Schouten. Eerste Advent. Bloemendienst: U???
Zondag 29 november	12.00 uur: Muffinmeeting in de kerkzaal. Zie hierboven.

## Om over na te denken

De mens heeft twee ogen en twee oren, maar slechts één tong gekregen,  
opdat hij meer zou zien en horen dan spreken.

Uit: Joodse wijsheden.