



# Protestantse Gemeente Echteld

Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooissestraat 1 ~ 4054 ML Echteld

Scribaat: Kerkeland 18 - 4054 NV Echteld  
0344 - 644806 \* 06 - 29048280  
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl  
www.kerkechteld.nl



## De Zondagsbrief

Datum: 15 november 2020

Nummer: 20-40

### **Welkom in onze Eredienst!**

De dienst is te beluisteren of terug te luisteren via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

#### **Aan deze dienst werken mee:**

Voorganger:	Ds. Wya de Kam - Diepeveen.	Zang:	Hanneke van Arkel, Kalijn
Organist:	Nelleke de Kok.		Boneschansker en Izaäk van Harten.
Ouderling van dienst:	Henk van Blitterswijk.	Kosters:	Joke Brouwer en Maatje Schimmel
Diaken van dienst:	Rien van Hal.	Geluid:	Bert Budding.

#### **Collecten**

De collecten in deze dienst worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkmatig worden verdeeld onder de diaconie en de kerk.

Uw gift in de tweede doos is voor Bartiméus. Deze instelling is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt Bartiméus alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Bartiméus doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling, begeleiding en advisering door het hele land. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Van harte aanbevolen.

Betalen via GIVT is en blijft uiteraard ook mogelijk.

#### **Bloemen**

De bloemen van vandaag gaan met een felicitatie voor hun vijftigjarig huwelijk naar Daan en Elly Cornelissen, G.J. Petersstraat 54 in Tiel.

#### **Aanmelding voor onze diensten**

U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst op de daarop volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473. Gelet op de huidige richtlijnen kunnen er in de kerkzaal helaas slechts dertig personen aanwezig zijn, en dat is inclusief de kinderen (maar exclusief de medewerkers).

#### **Meeleven met elkaar**

De heer Piet van den Berg, Remkettweg 17, verblijft nog op de IC afdeling in Deventer. Maar het herstel is nu gelukkig ingezet. Het gaat elke dag iets beter. Van harte beterschap toegewenst!

#### **Gebedspunt**

Bid om vrede in Armenië en Azerbeidzjan. Armenië was in de derde eeuw al een Christelijk land maar heeft het in het overwegend Islamitische gebied altijd moeilijk gehad.

#### **Muffin Meeting**

Op zondag 29 november is er weer Muffin Meeting. Let op!!! We zitten nu om 12.00 uur in de kerkzaal. Deze keer gaan we ontdekken wat het verband is tussen geluk, ongeluk en geloof. Nederland is een land waarin we veel mogelijkheden hebben. Je mag zelf een beroep kiezen, de "keuze is reuze". Niets is verplicht, behalve één ding: "Als je maar gelukkig bent", zeggen we tegen elkaar. Ben je als mens verantwoordelijk voor je eigen geluk? We hebben het er over met elkaar. Weet je welkom! Willy Oppelaar en Tineke Schouten

#### **Candle Talk**

Helaas kunnen we niet meer in het dorps huis terecht. Ook de consistorie is wat klein om met 8 personen op anderhalve meter van elkaar te zitten. Na wat overleg is nu besloten om in de kerkzaal te gaan zitten. En wel op woensdag 18 november, 2 en 16 december om 18.45 uur. De kerk wordt verwarmd, we hebben geluid en

een beamer. Dat gaat vast goedkomen. Ik kijk er naar uit jullie op woensdag 18 november weer te zien. Het thema is: "heb je de kerk nodig om te kunnen geloven?" Hartelijke groeten, Gerrit Schouten.

### **Eeuwigheidszondag**

Op zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag. In de dienst zullen we de namen noemen van hen die overleden zijn. We zullen licht ontsteken, verdriet en heinneringen delen. Maar, Eeuwigheidszondag is niet een dag om alléén maar te rouwen om wie we zijn verloren. In de kerk gaat het om de levende Heer, over de Heer die leven geeft zelfs over de drempel van de dood heen. We spreken wel van de zichtbare en de onzichtbare kerk. We zullen samen luisteren naar de woorden van lied 727: "Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, toch zijn wij één, zij zingend voor Gods troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, Halleluja". De families hebben een uitnodiging ontvangen. Vanwege het beperkte aantal mensen dat aan een dienst mag deelnemen is het aantal familieleden beperkt tot 3 per familie.

We gedenken:

- Roland Hanselaar;
- Antonia van Amerongen-Dijkhorst;
- Metje Elizabeth van Westreenen-Vink;
- Willemina van Elst-Janssen;
- We zullen ook licht ontsteken voor alle niet genoemde namen en voor hen die naamloos gestorven zijn. We wensen allen die verdriet ervaren van harte Gods zegen toe.

### **Orde van dienst**

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
- We luisteren naar Lied 91: 1 \* Heil hem wien God een plaats bereidt.
- Bemoediging en groet.
- We luisteren naar Lied 91: 2 \* God redt uw ziel van nood en dood.
- De kinderen gaan naar de Kindernevendienst. Thema: Veel delen, maar één geheel (n.a.v. ! Korintiërs 12; 12 – 22).
- Kyriëgebed.
- Glorialied. We luisteren naar lied 672 uit de bundel Opwekking \* Heerser over alle dingen. (Tekst: blad 3).
- Gebed bij de opening van de Bijbel.
- De ouderling van dienst leest Romeinen 8 : 14 – 17.
- We luisteren naar lied 376 uit de Evangelische liedbundel \* Abba Vader (tekst: zie blad 3).
- De ouderling van dienst leest Efeziërs 6 : 10 - 18
- We luisteren naar Lied 538 : 1 en 4 \* Een mens te zijn op aarde.
- Verkondiging.
- Meditatief moment.
- We luisteren naar Lied 1014 \* Geef vrede door van hand tot hand.
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,
- De kinderen komen terug van de Kindernevendienst.
- We luisteren naar lied 413 uit de Evangelische Liedbundel \* Lichtstad met uw paarlen poorten \* tekst: zie blad 3.
- Wegzending en Zegen, afgesloten met het luisteren naar Lied 415:3 \* Amen, amen, amen.
- Bij de uitgang treft u de bekende collectedozen aan.

### **Agenda**

Woensdag 18 november	18.45 uur: Candle Talk (in de kerkzaal).
Donderdag 19 november	20.00 uur: Digitale vergadering van het College van Kerkrentmeesters
Zondag 22 november	10.00 Voorganger Ds. Gerrit Schouten. Eeuwigheidszondag (zie hierboven). Bloemendienst: U???

### **Om over na te denken**

**Als het leven je soms zwaar valt,  
en je voelt je weer zo klein,  
als je armen om je nodig hebt,  
zal IK er voor je zijn.**

Hein Pragt \* Uit de bundel 'Vriendschap'.



### Heerser over alle dingen

Heerser over alle dingen  
 God van de oneindigheid  
 van uw liefde wil ik zingen  
 buigen voor uw majesteit  
 Eeuwen komen, eeuwen gaan  
 altijd blijft uw trouw bestaan  
 Uw naam weerklinkt door het heelal  
 Die was en is en komen zal.

U alleen kunt grootheid tonen  
 in een enkel ogenblik  
 De natuur spreekt zonder woorden  
 vol verwond'ring luister ik  
 U schiep leven door uw Woord  
 bracht het licht en duister voort  
 Zelfs nu uw werk in zonde lijdt  
 weerspiegelt het uw heerlijkheid.

Eeuwen komen, eeuwen gaan  
 altijd blijft uw trouw bestaan  
 Uw naam weerklinkt door het heelal  
 Die was en is en komen zal.

### Abba Vader

Abba, Vader, U alleen  
 U behoer ik toe  
 U alleen doorgrondt mijn hart  
 U behoort het toe  
 Laat mijn hart steeds vurig zijn  
 U laat nooit alleen  
 Abba, Vader, U alleen  
 U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn  
 slechts van U alleen  
 Dat mijn wil voor eeuwig zij  
 d'uwe en anders geen  
 laat mijn hart nooit koud zijn, Heer  
 laat mij nimmer gaan  
 Abba, Vader, laat mij zijn  
 slechts van U alleen.

### Lichtstad met uw paar'len poorten

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,  
 Wond're stad zo hoog gebouwd  
 Nimmer heeft men op deez' aarde,  
 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:  
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
 Luist'ren naar zijn liefdestem.  
 Daar geen rouw meer en geen tranen  
 In het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims  
 Komend uit de zandwoestijn,  
 Waar zij rusten van hun werken  
 Bij de springende fontein.  
 Refrein.

4. Wat een vreugde zal dat wezen  
 Straks vereend te zijn met Hem  
 In die stad met paarlen poorten  
 In het nieuw Jeruzalem.  
 Refrein.