

## **De Kerk roept nummer 20 – 2020 – Echteld.**

Aanmelden voor de dienst op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur bij Gert of Maatje Schimmel via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.

### **Kerkdiensten.**

Zondag 25 oktober, 10.00 uur:  
Dhr. D. Muurling uit Barneveld.  
Kinderoppas: Gerda Aleman

Zondag 1 november, 10.00 uur: VB  
Ds. Gerrit Schouten  
Kinderoppas: Jeanet van Dieden

Zondag 1 november, 14.00 uur Doopdienst Julian Melief  
Ds. Gerrit Schouten

Woensdag 4 november 19.30 uur: Dankdag  
Ds. Gerrit Schouten

### **Corona / Covid 19**

Naar aanleiding van de nieuwe (strengere) richtlijnen van het RIVM / het Kabinet is een aantal mensen vanuit de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters bijeen geweest om over de gevolgen van deze regels voor onze kerk te spreken. Dat resulteerde in o.m. de volgende afspraken:

- Vooralsnog mogen er in de kerk slechts 30 mensen plaatsnemen. Dit is exclusief de mensen die aan de dienst meewerken.
- We zullen (nog steeds) niet zingen.
- Mensen die door de kerk moeten lopen (bv. koster en diakenen bij de viering van het Heilig Avondmaal) dragen een mondkapje.
- Voor vergaderingen (bv. van het College van Kerkrentmeesters of de Kerkenraad) wordt uitgeweken naar een grote ruimte, bv. het Dorpshuis.

We hebben deze afspraken met pijn in ons hart gemaakt. Maar helaas, het is niet anders. Veiligheid en gezondheid gaan voor alles.

### **Dopen**

Op zondag 1 november zal Julian Jacob Melief, zoon van Arnoud en Petra Melief, Landwetering 2 te Ochten, het teken van de doop ontvangen. De dienst is om 14.00 uur 's middags. Aanvankelijk was de bedoeling dit in de ochtenddienst te doen. Maar nu we nog maar met dertig kerkgangers in de kerk mogen zitten moeten óf de familie thuisblijven óf de gemeenteleden. Geen van beiden is fijn, vandaar dat we voor deze mogelijkheid gekozen hebben. Een beetje ongebruikelijk want een Protestantse doop vindt in principe plaats in het midden van de gemeente. In de middagdienst hebben familie en vrienden voorrang maar ook gemeenteleden zijn van harte welkom tot het maximum van 30 bereikt is. Natuurlijk kunt u thuis wel meeluisteren.

### **Wandelen**

De afgelopen tijd hebben we op dinsdagmorgen gewandeld met een wisselende groep van 5 tot 10 mensen. Een leuke manier om elkaar veilig te ontmoeten en even bij te praten. Helaas zijn de corona regels nu aangescherpt. Ook buiten mogen maar 4 personen uit verschillende huishoudens bij elkaar komen. Voorlopig daarom even geen wandelen. We hopen op betere tijden.

### **Kerk op Schootdienst**

De kerk op schootdienst, die gepland stond voor zaterdag 7 november, gaat niet door in verband met de coronamaatregelen.

### **Bloemen**

Zondag 4 oktober waren er twee boeketten die bezorgd zijn bij twee echtparen die onlangs hun vijfenveertigjarig huwelijksjubileum mochten vieren.

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar Joop en Gerda Nijhof, Kerkeland 7 en naar Gert en Cora van Beest, Panderweg 4 in Lienden.

Op zondag 11 oktober waren er 2 boeketten bloemen. Eén is gebracht bij Arne en Sabine van Harten, Goudhaver 3 in Tiel. We feliciteren hen nog van harte met de geboorte van hun dochter Liza. Voor Liza is er een omkeerboekje met de verhalen over Adam en Eva en Noach. Met het tweede boeket feliciteren we mevrouw Co van Daalen-Heusinkveld, Stationsweg 16, nog van harte met haar achtentachtigste verjaardag.

### **Meeleven met elkaar**

Mevrouw G. van Eck-Jongejan, Prinsenhof 60 te Geldermalsen, is in Ziekenhuis Rivierenland geopereerd vanwege een gebroken heup. Ze verblijft nu in Zorgcentrum Ravenstein, afdeling de Horsten, in Geldermalsen. Het adres is De Wieken 11, 4191 TS Geldermalsen. We wensen haar, maar ook haar man van harte Gods zegen toe.

Thijs van Baaren heeft tijdens het mountainbiken met de catechesegroep zijn sleutelbeen gebroken. In het vuur van de strijd ging hij onderuit. We hopen dat de pijn meevalt en dat je weer spoedig zult herstellen Thijs!

### **Gebedspunt**

Sinds kort vindt u op de Zondagsbrief een nieuwe rubriek, namelijk een gebedspunt. Een pastorale zorg uit de gemeente of uit het dorp, een gebedspunt rondom de nood in de wereld of iets wat belangrijk is in ons land.... Kortom; een gebedspunt om in de kerk en thuis voor te bidden in de week die voor ons ligt. U wordt van harte uitgenodigd om gebedspunten aan te dragen bij ondergetekende, maar meer nog om mee te bidden.

De apostel Jakobus zegt aan het slot van zijn brief: "Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet". In dat vertrouwen mogen we vreugde en verdriet bij God brengen. Ds. Gerrit Schouten

### **Jarigen 80+**

Dhr. M. van Eck, Prinsenhof 60 te Geldermalsen viert op 23 oktober zijn 87<sup>e</sup> verjaardag.

Mevr. C.G.A. van Elst - van Lavieren, De Nagraaf 23 te Lienden, viert op 26 oktober haar 82<sup>e</sup> verjaardag.

Beide jarigen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

## **CandleTalk**

Op woensdag 28 oktober zijn jullie om 18.45 uur weer welkom voor CandleTalk in het dorps-huis "De Hoge Hof". Eind oktober is de tijd dat Halloween gevierd wordt. Mensen worden bang gemaakt met geesten en spoken. In de middeleeuwen gebeurde dat ook in de kerk. Boven de deur van de kerk hing vaak een grote afbeelding van het laatste oordeel. Jezus stond als rechter in het midden. Aan de ene kant van Jezus gingen de mensen naar de hemel en aan de andere kant van hem werden de mensen naar de hel gestuurd. Vaak werd dit afgebeeld met allerlei enge monsters en veel vlammen. Zo'n afbeelding was bedoeld om de kerk-gangers te waarschuwen voor het laatste oordeel. Hierdoor waren veel mensen bang voor de hel. Hoe zit het vandaag de dag eigenlijk met ons geloof in de hel? Worden wij hier nog steeds voor gewaarschuwd in de kerk of is het meer een onderwerp geworden dat op de achtergrond ligt? Geloven we überhaupt in een hel? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

## **Schoenendoosactie**

Vanaf 18 oktober starten we met de jaarlijkse schoenendoosactie. Er liggen folders onder de toren in de kerk. Omdat veel gemeenteleden niet in de kerk komen wordt de folder digitaal meegestuurd met de Zondagsbrief van 18 oktober. Wilt u een papieren folder en komt u niet in de kerk, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Schuiling (0344-643242) of Willy Oppelaar (0344-643271). Zij zorgen dan dat u een folder thuisbezorgd krijgt.

Er is al hard gewerkt voor de actie. Gemeenteleden hebben al diverse knikkerzakken gebreid, één gemeentelid heeft zelfs al 100 knikkerzakken gebreid! Helaas raakt de wol op. Heeft u nog restanten wol of katoen over, dan haalt de ZWO-commissie dat graag bij u op! De dozen worden versierd en gevuld voor kinderen in minderbedeelde posities. De schoenendozen zullen uitgedeeld worden aan kinderen in: Sierra Leone, Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië en in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

De dozen kunnen ingeleverd worden op 15 november in de kerk. Of voor 15 november bij de ZWO-commissie, Jolanda Schuiling of Willy Oppelaar. Heeft u nog losse spullen die gebruikt kunnen worden om kale dozen aan te vullen, dan kunt u dat tegelijk inleveren.

Helpt u/help jij ook weer mee? Hartelijke groet namens de ZWO Commissie, Jolanda Schuiling en Willy Oppelaar

## **Giften en collecten september 2020**

*College van Kerkrentmeesters:*

Collecten erediensden (inclusief Givt) € 186,68.

Extra collecte PKN Landelijk jeugdwerk € 66,72 en PKN Vredeswerk € 61,75.

Op bankrekening ontvingen wij totaal € 12,50.

Giften: via ds Schouten 2 x € 10,= (waarvan 1x voor bloemenfonds). Via Gert Schimmel € 5,=.

*College van diakenen:*

Collecten Erediensten € 188,56

Extra KIA-Ghana € 63,16 en voor Syrië € 45,50

Giften bloemen via Gerja Rensen € 10,00 en Ds. Schouten € 10,00

Via Bank ontvangen € 12,50

**Agenda**

Zondag 25 oktober	Begin wintertijd
Woensdag 28 oktober	CandleTalk
Donderdag 29 oktober	Kerkenraad
Zondag 1 november	Doopdienst Julian
Woensdag 4 november	Dankdag

**Om over na te denken**

De fabel van de drie broeders: "Er waren eens drie broers die samen door de wereld trokken. Het waren vrijheid, gelijkheid en broederschap. De vrijheid was het rijkst en op een dag merkte gelijkheid dit op. Hij zei "omdat jij rijk bent en ik niet zijn we niet meer gelijk". De vrijheid vond dat gelijkheid zich maar aan hem moest aanpassen. Maar gelijkheid zei "ik wil niet zijn zoals jij, als we niet gelijk kunnen zijn dan liever niet meer vrij". De broers kregen grote ruzie en besloten om uit elkaar te gaan. De vrijheid trok naar het westen en werd een wereldmacht. De gelijkheid koos het oosten en heeft het ook ver gebracht. Maar wie heeft er nog ooit iets gehoord van die broederschap...?"

**Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,**

**Ds Gerrit Schouten**

[www.kerkechteld.nl](http://www.kerkechteld.nl)